



De kerk waar ik van droom

(Naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring over homoseksualiteit en transgenderisme, en de explosie van reacties die daarop volgde.)

Ik droom van een kerk waarin mensen elkaar voor Gods aangezicht willen ontmoeten. Ik droom van een kerk waarin mensen hun diepste geloof en hun grootste twijfels eerlijk met elkaar durven delen. Ik droom van een kerk waarin mensen eerbied hebben voor de kwetsbaarheid van de ander. Ik droom van een kerk waarin mensen elkaar ruimte gunnen. Ik droom van een kerk waarin mensen elkaars opvattingen niet belachelijk maken. Ik droom van een kerk waarin behoudende en veranderingsgezinde gelovigen elkaar proberen te begrijpen. Ik droom van een kerk waarin mensen een beetje geduldig zijn met elkaar. Ik droom van een kerk waarin geen mens het waagt om op Gods rechterstoel te gaan zitten. Ik droom van een kerk waarin mensen voor wie acceptatie van homoseksualiteit of transgenderisme een stap te ver is, worden bejegend als Gods geliefde kinderen. Ik droom van een kerk waarin mensen die ervoor kiezen te leven naar de seksuele geaardheid waarmee ze zijn geschapen, worden bejegend als Gods geliefde kinderen. Ik droom van een kerk waarin mensen telkens opnieuw met elkaar in de Bijbel op zoek gaan naar de wil van God. Ik droom van een kerk waarin mensen zich samen onder Gods oordeel stellen en samen Zijn barmhartigheid vieren. Ik droom van een kerk waarin mensen over hun eigen schaduw heen durven springen en verbinding zoeken. Ik droom van een kerk waarin vrede een heilig woord is. Ik droom van een kerk waarin de liefde van Christus het laatste woord heeft. Ik droom van een kerk waarin mensen blijven bidden voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Dat is de kerk waar ik van droom. (Met dank aan ds. Martin Luther King.)

Ds. F. W. Verbaas

**Zondag 3 februari**

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, doopdienst

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Project Nieuwe Verwarming

Crèche: Elian Scheurwater en Miranda de Waal

Kerkauto: Mevr. Van den Boogaard (telefoon 696593)

Zondag 10 februari

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas

10+club

17.00 uur Dr. H. De Leede, Amersfoort

Collecten: 1. Pl. Jeugdwerk 2. Plaatselijk Kerkenwerk

Crèche: Senja Kuysten en Eveline Herijgers

Kerkauto: Dhr H. Lammers (telefoon 322722)

Zondag 17 februari

10.00 uur Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout

17.00 uur Ds. J. Meertens, Rhenen

Collecten: 1. Edukans 2. Project Nieuwe Verwarming

Crèche: Lotte van Loon en Ilse Schouten

Kerkauto: Dhr. W. Bok (telefoon 697420)

Zondag 24 februari

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas , m.m.v. de Cantorij

10+club

17.00 uur Prof.dr. J.Dubbink, Uithoorn

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk 2. Onderhoud Orgel

Crèche: Maryse Vos en Armanda Vos

Kerkauto: Dhr. P. Verhoeven (telefoon 661711)

Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof.

Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek.

De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst .



Uit de kerkenraad

De eerste kerkenraadsvergadering van 2019 vond plaats op dinsdag 15 januari. Ouderling André Smits was voor de laatste maal aanwezig. Hij zal op zondag 27 januari worden opgevolgd door Willy van der Laan-Koemans, die ook zijn wijk (Wijk en Aalburg, met uitzondering van Kerkverreweide) zal overnemen. De kerkenraad bedankte André Smits voor zijn inzet en toonde zich dankbaar dat zijn vacature vlot kon worden ingevuld. Dat betekent dat we het nieuwe jaar zonder vacatures in de kerkenraad kunnen ingaan. Daarnaast werd, zoals gebruikelijk in de januarivergadering, een nieuw moderamen gekozen. Dat wil in dit geval zeggen dat het oude moderamen is



herkozen. De belangrijkste taak van het moderamen bestaat uit het voorbereiden van de kerkenraadsvergadering. Daarnaast fungeert het moderamen ook als een dagelijks bestuur: zaken die snel aandacht vragen worden door het moderamen afgehandeld en daarvan wordt, als dat nodig is, dan

achteraf verantwoording afgelegd aan de kerkenraad. Ook in 2019 zal het moderamen bestaan uit ouderling Ronald Schippers (voorzitter), diaken Marian Schouten, ds. Frans Willem Verbaas (assessor of tweede voorzitter), ouderling-kerkvoogd Hans Verschoor en ouderling-scriba Huib de Waal. Bijzonder dat zij dit belangrijke werk willen doen. Moge God de kerkenraad en haar werk zegenen! (FWV)

Doopdienst 3 februari

In de ochtenddienst van zondag 3 februari hopen we getuige zijn van de doop van **Manuel Thomas**, jongste zoon van Marieke en Thomas Rijnveld, jongste broertje van Luca, Sem en Rens (Polstraat 50, 4261 BV Wijk en Aalburg). (FWV)

Lieddienst rond liederen van Willem Barnard op zondag 24 februari

De ochtenddienst van zondag 24 februari zal een Lieddienst zijn, waaraan de Cantorij medewerking zal verlenen. Deze Lieddienst zal in het teken staan van liederen van Willem Barnard (1920-2010). Willem Barnard was een eigenzinnige theoloog, predikant, dichter en schrijver. Hij schreef (of vertaalde) talloze liedteksten die graag en veel gezongen worden in kerkelijk Nederland. In het nieuwe Liedboek is dan ook veel van zijn werk opgenomen. Om een paar bekende liederen te noemen: *Wij moeten Gode zingen* (Lied 713), *Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom* (Lied 840), *Verheug u, gij dochter*

van Sion (Lied 550) en Jeruzalem, mijn vaderstad (Lied 737). Op zondag 24 februari zullen we, bijgestaan door de cantorij, een aantal liederen van Barnard rond het thema 'Jeruzalem' zingen en beluisteren. Daarnaast hoop ik het een en ander over het bijzondere *scheppende schepsel* genaamd Willem Barnard te vertellen. (FWV)

Lied van de Maand in februari: Lied 701.

Ik zoek nu al een jaar of vier maandelijks een lied van de maand uit, en soms weet ik niet eens meer of ik een bepaald Lied niet al eerder heb uitgekozen. Misschien is dat bij Lied 701 wel het geval. Ik moet dus alle Vigilates van de afgelopen vier jaar eens doornemen en een lijstje aanleggen. Ik noteer het bij dezen in mijn agenda als actiepunt. Lied 701 is een lied met een verrassende tekst over de Heilige Geest, die wordt bezongen... *als een vogel, broedend op het water, onder haar de chaos van de eerste dag.* Het lied bezingt de Heilige Geest dus als ware zij een vrouw. De Engelse melodie is mooi, levendig en snel op te pakken. Wie Lied 701 uit volle borst zingt, voelt de Heilige Geest als het ware vliegen. Lied 701 is eigenlijk een Pinksterlied, maar past toch mooi in februari, omdat we deze maand uit het boek Esther gaan lezen. Esther was een joodse vrouw, die vol was van de Geest, ook al wordt Gods naam in het boek Esther niet één keer genoemd. Maar toch is God aanwezig, als de Verborgene, als onzichtbare Geest die Gods volk in bescherming neemt.



*Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.*

(FWV)

Maandelijks avondgebed in het koor van de kerk

Ondertussen gaan we door met het maandelijks avondgebed op de laatste woensdag van de maand in het koor van de kerk. Op **woensdagavond 27 februari** is iedereen weer van harte welkom. De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur en verloopt volgens een vaste liturgie, die bestaat uit een lied, een psalmgebed, een schriftlezing, stilte, gesproken gebeden en een afsluitend lied. Op zondag ligt er achterin de kerk een gebedenboek, waarin u gebeds-onderwerpen kunt schrijven. Deze worden meegenomen in het avondgebed. Na afloop drinken we koffie en thee in de Open Hof, waar om 20:00 uur het Bijbels Leerhuis van start gaat. (FWV)

Herstart Deltakring uitgesteld

De Deltakring gaat, anders dan eerder vermeld, pas in het nieuwe seizoen weer van start. Dus in september. De reden hiervoor is dat de Deltakring een frisse doorstart nodig heeft, en om die te bewerkstelligen is extra voorbereidingstijd nodig. Dat het Bijbels Leerhuis, dat in januari van start is gegaan, momenteel de nodige aandacht vraagt, heeft hier ook mee te maken. De komende maanden gaan we in en vanuit de kerkenraad plannen maken en mensen werven, zodat in september de *Deltakring 2.0* van start kan gaan. (FWV)

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE



Niet al onze zieken zijn hier bij name genoemd. Laten we elkaar niet vergeten in onze belangstelling en gebeden. (FWV)

UIT DE PASTORIE



Het Kerstfeest en de vieringen rond Oud en Nieuw liggen achter ons. De winter kwakkelt op zijn Nederlands een beetje voort. Hadden wij maar een klein laagje van de meters sneeuw die dit jaar in de Alpen vallen, denk ik dan, wetend dat heel wat lezers van de Vigilate helemaal niet op de bijbehorende gladde wegen en straten zitten te wachten. Tijdens mijn vakantie, begin januari, ontstond er landelijk veel stampij rond de Nederlandse vertaling van de (streng-orthodoxe) **Nashville-verklaring** over homoseksualiteit en transgenderisme. Op zo'n moment vind je het als predikant jammer dat je die zondag niet mag preken, niet de woorden mag zoeken die verbinding zoeken en, zo mogelijk, vrede zaaien. Dat heb ik nu maar in het openingsstukje van deze Vigilate gedaan. Wat me de laatste maanden ook heeft beziggehouden, me soms zelfs uit mijn slaap heeft gehouden, is het **kerkasiel in de Haagse Bethelkapel**, dat momenteel wordt verleend aan een gezin uit Armenië. Drie kinderen van dit gezin zijn in de afgelopen tien jaar helemaal vernederlandst, maar toch moeten ze van de rechter en de politiek ons land verlaten. Om hen te beschermen én om een noodsignaal naar de overheid te zenden, wordt al bijna drie maanden een non-stop kerkdienst in Den Haag gehouden. In eerste instantie was ik daarvan geen voorstander, maar intensieve gesprekken, het lezen van allerlei artikelen en een bezoek met een paar catechisanten aan de

Bethelkerk begin januari heeft me van gedachten doen veranderen. Ik heb aangeboden om eind januari ook een stukje van die non-stop kerkdienst te leiden. Ik doe dat niet onder de vlag van onze gemeente of kerkenraad, omdat ik me goed kan voorstellen dat niet alle gemeenteleden en kerkenraadsleden deze actie zullen ondersteunen. Ik doe het op eigen verantwoordelijkheid, als gastpredikant. Waarbij ik overigens wel word geholpen en vergezeld door een groepje vrijwilligers uit onze gemeente. Denk niet, dat ik de bezwaren tegen dit Haagse kerkasiel niet zie. Ik heb ze geproefd en ik heb ermee geworsteld. Maar uiteindelijk gaf één woord de doorslag. Het woord van ons jaarthema van het seizoen 2016-17. Het woord *barmhartigheid*.

H. groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN



Catechese en gesprekskringen in februari 2019

De gecombineerde catechisatiegroep **Spirit/Esprit** komt in februari bij elkaar: op dinsdagavond 5, 12, en 19 februari. **Belijdeniscatechisatie** is er op donderdag 31 januari, woensdag 6 februari en donderdag 21 februari in de bovenzaal van de kerk, aanvang 19:30 uur. Het **Bijbels Leerhuis** over Genesis komt bijeen op woensdag 27 februari, in de Open Hof, om 20:00 uur. (FWV)

Bijbelleesproject gaat verder als Bijbels Leerhuis

Als vervolg op het project het Bijbelleesproject, waarin een groep gemeenteleden de hele Bijbel heeft gelezen, is op woensdagavond 30 januari een **Bijbels Leerhuis over het boek Genesis** van start gegaan. De al bestaande **Bijbelgespreksgroep** gaat, zo lang het Leerhuis zal bestaan, hierin op. Tot en met juni gaan we in het Leerhuis dieper in op het eerste Bijbelboek. Ondergetekende zal uitleg geven over de achtergrond, het ontstaan, de structuur en de theologie van het betreffende Bijbelboek. Daarnaast is er gelegenheid om in kleine groepen persoonlijk door te praten over hetgeen gelezen en gehoord is. Het Leerhuis komt bijeen op de laatste woensdag van de maand in de Open Hof. In februari is dat dus **woensdagavond de 27e**. Trouwens, ook als u niet hebt deelgenomen aan het Bijbelleesproject of aan de Bijbelgespreksgroep, bent u van harte welkom. (FWV)



Geloven in Spangen

De diaconie is dankbaar voor het mooie bedrag én de reacties die de actie Geloven in Spangen heeft opgebracht. De actie heeft uiteindelijk het bedrag van € 4165,- opgeleverd. Dank voor "de warmte" die U hiermee aan het missionaire werk in de wijk Spangen hebt gegeven. De pakketten met de eerste levensbehoeften zijn inmiddels door het team van Nico van Splunter bij de gezinnen in Spangen die deze het hardst nodig hebben bezorgd.

Welkom aan tafel

In februari staan er twee Welkom aan tafel bijeenkomsten op het rooster. Op donderdag 7 en op donderdag 28 februari is iedereen weer van harte welkom in buurthuis De Schakel om deel te nemen aan de warme maaltijd die met liefde bereid wordt door onze kooksters. De grote zaal van de Schakel is vanaf 17.00 uur open en de maaltijd wordt om 17.30 uur geopend. Wanneer u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, graag even een telefoontje naar fam. Van den Oever, tel. 662510. De eigen bijdrage is € 5,00 per gast.



Emmaüskring

Op donderdag 21 februari worden alle deelnemers aan de Emmaüskring verwacht in de consistoriekamer van de kerk om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, samen te zingen en de lunch te gebruiken. De lunch begint om 12.30 uur precies en de zijdeur van de kerk is open vanaf 12.00 uur. Van harte welkom is iedereen, die zonder levensgezel de weg door het leven gaat of vervolgen moet.



De 'Kerstgroep'

Jaar in, jaar uit: elk jaar staat er met Kerst een kerstboom in onze Catharijnekkerk. Al meer dan 30 jaar heeft een trouwe **groep** al die jaren de kerstboom overeind gezet en opgetuigd en in de eerste week van januari werd de boom dan weer van zijn versieringen ontdaan en kort gemaakt. Deze **groep** stopt er nu mee en we gaan op zoek naar andere vrijwilligers. Bert Ram;



Nelleke Gijzen; Robert en Arjan Loeve; Piet, Ina en Richard Verhoeven: allemaal ontzettend bedankt voor al die jaren! Wil je ook wel eens 'een boompje opzetten'. Meld je dan bij Hans de Weerd, hij zoekt sterke mannen, een nieuwe 'Kerstgroep'... Email: info@pgheusden.nl Mobiel: 06-22703257

De Vigilate-Vrijwilliger

Jaja, de Vigilate-Vrijwilliger, die bestaat echt. De VV-er, een gemeentelid dat trouw maandelijks de papieren Vigilate verzorgt, van redactie tot brievenbus. Gijs Bouman ontvangt alle kopij en stelt de Vigilate samen, Huib de Waal verzorgt te tekstcorrecties, verschillende mensen helpen met printen, vergaren, nieten. Dan komt de logistiek op gang: per wijk zijn mensen verantwoordelijk voor de bezorging, waarbij voor delen van wijken weer andere gemeenteleden worden betrokken. De Stille Krachten... De Vigilate-Vrijwilligers... De VV-ers. Jaar in, jaar uit doen zij hun werk: een belangrijke klus in het kader van de communicatie tussen kerkenraad en gemeenteleden, of in het kader van informatieverstrekking over activiteiten in onze gemeente, of in het kader van 'wel & wee' van onze gemeenteleden.

Jaar in, jaar uit deed ook Wim Kuijpers zijn stille werk in de straten van Wijk & Aalburg. Hij DEED dat: er kwam een punt dat hij besloot Gerrit Muijen te vertellen dat hij er mee wilde stoppen. Mag misschien ook wel, als je 22 januari dit jaar 80 bent geworden.... Maar Wim vertelde aan Gerrit niet alleen dat hij ermee ging stoppen, hij vertelde ook dat hijzelf voor zijn opvolger heeft gezorgd: Ernst van de Werken. Zo kan het dus....! Wim: hartelijk bedankt voor al je inspanningen gedurende een tig-aantal jaren. We wensen jou en je vrouw nog goede jaren in het verschiet! En Ernst : van harte welkom bij de VV-ers, ook jij sterkte bij je mooie job!

Onzichtbaar, maar onmisbaar.....

Dat zou je kunnen zeggen van een kerkorganist. Je ziet hem nooit (in Heusden is 't altijd een 'hij'...), maar je hoort hem wel. Onmisbaar in de eredienst, maar steeds ook onzichtbaar... Je zal toch maar 50 jaar onzichtbaar zijn... Nou ja, onzichtbaar, klopt niet helemaal: Tijdens speciale diensten bediende hij het koororgel en zag je 'm zoals hij speelt: routineus, het instrument luistert gedienschtig naar hem, beiden in hun element. **Jan Nieuwkoop**: 50 jaar onzichtbaar, 50 jaar onmisbaar! Een jubileum! Op z'n 14^e begon hij met het begeleiden van de eredienst, eerst in Eethen, later in Heusden, en invallen voor een andere organist



waar nodig. Plichtsgetrouw, nooit verzakend, gedisciplineerd. Mede een beeldbepaler van een eredienst: de voorganger het Woord, de organist de Muziek, de kerkgangers horen en zingen het Soli Deo Gloria. Vijftig jaar organist, veertig jaar getrouwd. Op zondag 10 februari a.s. gaan we in de ochtenddienst aandacht besteden aan Jan's vijftigjarige organisten-jubileum. Maar nu alvast: Jan, laten we 't maar zo samenvatten: bedankt voor alles wat je betekende voor de Protestantse Gemeente van Heusden! Sarina, ook jij bedankt als steun en toeverlaat van onze trouwe organist. Dat jullie nog maar lang **zichtbaar** mogen zijn in onze kerk...!



Parkeren 1

Zoals u weet zijn er een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor bijv. organist, gastpredikant, 'kerkauto'. Om even in te zoomen op de kerkauto: een vrijwilliger-gemeentelid haalt met zijn/haar auto, conform een rooster, gemeenteleden die een kerkdienst willen bezoeken bij hen thuis op en brengt die tot aan de kerkdeur. Door verschillende omstandigheden kan dat voor de kerkauto-chauffeur wel eens tot wat **tijdsdruk** leiden: je wilt je mede-gemeentelid tijdig laten uitstappen, en je moet dan je auto op de daartoe bestemde plek kunnen parkeren. Zo KAN het werken. Maar zo gaat het niet altijd, helaas...! Er zijn chauffeurs, al dan niet kerkbezoekers, die (misschien ook onder **tijdsdruk**?) hun auto maar snel op de gereserveerde plaats zetten van de kerkauto. Niet doen, lieve mensen, dat is onsportief, dat is een beetje egoïstisch, dat is gewoon 'NOT DONE': de gereserveerde plaats voor de kerkauto is bestemd voor enkel en alleen de KERKAUTO!



Parkeren 2

Het College van Kerkrentmeester is er zich zeer van bewust dat de 'nieuwe' parkeerplaatsen er een beetje troosteloos bij liggen. Weinig gras, veel modder, zoiets. Natuurlijk helpt het huidige jaargetijde niet mee, maar door de grote droogte van voorbije zomer is er veel gras verdwenen. Het College beraadt zich nu op afdoende maatregelen zodanig dat ook bij droogte (of veel regen) de parkeerplaatsen er fris bij liggen, normaal te betreden met

zondagse schoentjes. Nog even 'aanmodderen' en 't komt weer goed....

GIFTEN EN GAVEN



Ontvangen giften

Ds. Verbaas ontving € 20,- voor de kerk, en per bank kwam de genereuze gift binnen van € 400,- voor Instandhouding Eredienst. Diaken Gera van Alphen meldt de volgende binnengekomen giften: 1x € 30,- en 1x €250,- voor Welkom aan Tafel en voor de Kerktelefoon € 50,-.

De 'enveloppendozen' die achterin de kerk stonden voor de actie Geloven in Spangen lieten een opbrengst zien van € 944,50. In de collecten werd een gift aangetroffen van € 10,- voor HVD. Het klinkt zo afgezaagd, maar de kerk, de kerkenraad is eenieder steeds weer dank verschuldigd voor alle gaven...!

Gehouden collecten

In de maand **december** vulde u als gemeente de collectezakken tijdens de erediensten met het totaalbedrag van € 6.949,88.

Opgesplitst naar doel noteren we de volgende verdeling:

Ten bate van **Diaconie**:

MAF € 300,50; Avondmaalscollecte Geloven in Spangen € 367,10; Kerk-in-Actie

€ 355,55; Plaatselijk Diaconaat € 203,00; Jemima 249,75: IFES Nederland € 215,10; Kinderen in de Knel € 488,98 en De Schuilplaatst € 120,80.

De offerblokken voor Make the Difference brachten € 93,12 op en de kinderen brachten mee naar de Kindernevendienst € 92,25.

Ten bate van **College van Kerkrentmeesters**:

Verwarming kerk € 187,05; Onderhoud Orgel € 173,70; Plaatselijk Kerkenwerk € 454,70; Kerstzangdienst € 1.245,77; Onderhoud Kerkgebouw € 342,02; Beeld & Geluid € 183,50; Oudejaarscollecte € 178,25 en Instandhouding Eredienst € 1.698,74. De Kerkenraad dankt iedereen, jong en oud, die een bijdrage leverde aan deze resultaten.



Komende collecten

Zondag 3 februari is de collecte bestemd voor Lebone village in Bloemfontein (Zuid-Afrika), het doel dat onze Solid Friends hebben uitgekozen. In 2000 werd het licht van Lebone village aangestoken, door het echtpaar Snyman in vertrouwen dat God zou zorgen. Lebone betekent in de Shoto taal "Licht". De



aanleiding voor het oprichten van deze op het geloof gestoelde organisatie was hoop, waardigheid en hulp bieden aan kinderen die door de verwoestende werking van aids wees waren geworden, nu uitgebreid met kinderen die door de armoede worden getroffen. Opvang wordt gedaan in de vorm van onderwijs, liefde, veiligheid, voedsel, kleding, medische zorg, enz. Er kwamen een vakschool en land voor een kwekerij bij waardoor nu honderden monden gevoed kunnen worden. Het uiteindelijke doel is dat de village zichzelf draaiend kan houden zonder afhankelijk te zijn van giften. Onze jeugd wil hierbij zijn steentje bijdragen, wij hopen ook op uw bijdrage te kunnen rekenen.

Zondag 10 februari wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. Dit bijzonder belangrijk werk binnen onze gemeente brengt natuurlijk ook kosten met zich mee, die gedeeltelijk met de opbrengst van deze collecte kunnen worden bestreden. Hierdoor is het mogelijk dat er elke week crèche, Kindernevendienst en catechisatie is, elke twee weken 10plus club en elke maand Solid Friends.



Het jaarlijkse kamp vormt een hoogtepunt voor onze jongeren met de jeugddiensten, zoals afgelopen kerst in de open lucht waarbij ook buitenkerkelijke jeugd en hun (groot)ouders worden aangesproken. Dit alles doen we met als doel het verhogen van de onderlinge band van onze jongeren met elkaar, God en onze gemeente. De christelijke vorming van onze jeugd en toerusting voor het leven met God en de naaste is een verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente. De jeugd is nu onderdeel van onze kerk en niet alleen de toekomst.

Zondag 17 februari is de collecte bestemd voor Edukans; omdat onderwijs écht helpt. Armoede, aids, oorlog, discriminatie, een handicap... Je zal er maar mee te maken krijgen als kind of jongere. Je kansen op goed onderwijs, werk en dus een eigen inkomen in de toekomst dalen schrikbarend. Wereldwijd gaan daardoor 57 miljoen kinderen niet naar school en nog veel meer verlaten de school tussentijds of krijgen slecht onderwijs. Edukans is expert in onderwijs in ontwikkelingslanden en trekt zich het lot van kansarme kinderen en jongeren aan. Met succesvolle onderwijsprogramma's. Goed onderwijs is dé sleutel voor duurzame ontwikkeling in een land en daarmee de meest effectieve investering. Want goed onderwijs geeft mensen een hoger



inkomen, dus minder armoede, een betere gezondheid en stimuleert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Helpt u mee?

De collecte van zondag 24 februari is bestemd voor VluchtelingenwerkHeusden ten einde de exploitatie van het kantoor van VWH op de huidige locatie te kunnen voortzetten, dan wel mee te werken aan een alternatieve locatie in de naaste toekomst. Dit wordt met hulp van de diaconieën in en rond de gemeente Heusden ondersteund. Vluchtelingen, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking, die ons vragen om bescherming. Mensen uit een vreemd, ver land. We horen en lezen erover en vormen vaak onze mening door wat we zien in het nieuws en op internet. VluchtelingenwerkHeusden begeleidt vluchtelingen in Heusden bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geeft VluchtelingenWerkHeusden voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.



KOMEN EN GAAN



JEUGDWERK

Crèche opgeknapt!

In de laatste maanden van het jaar heeft de crèche-coördinator, Sonja van Dis, de crèche opgefrist. Er zijn o.a. nieuwe kleden voor op de grond en er is nieuw speelgoed. Ook is er een box aanwezig voor de kleintjes mocht dit nodig zijn. Tevens is de lijst met leiding weer aangevuld. Welkom aan alle nieuwelingen en dank aan degenen die afscheid hebben genomen voor jullie inzet!



We hopen dat in 2019 weer alle ouders zorgeloos in de kerk kunnen zitten als de crèche-leiding zich liefdevol ontfermt over de jongste gemeenteleden.

(Nicolien Luitwieler)

Vergadering leiding KND dinsdag 12 februari

De afgelopen maanden zijn de KND-coördinatoren Sifra van der Weegen en Ruth Bouman druk geweest met brainstormen over hoe we de kindernevendienst in deze tijd vorm en inhoud kunnen geven. We vertellen hier graag meer over tijdens de eerstvolgende vergadering op **dinsdag 12 februari 2019, van 20.00 tot (max) 22.00 uur in de bovenzaal van de**

kerk. We zijn blij met de mooie groep leiding. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage in het afgelopen jaar en we hebben zin in 2019.

(Nicolien Luitwieler)

'Geloven en vieren met peuters en kleuters'

In het voorjaar van 2019 zullen er twee avonden worden gehouden over 'geloven en vieren met peuters en kleuters'. **De data zijn: woensdag 10 april en dinsdag 23 april.** Zet ze alvast in de agenda! In 2017 zijn deze avonden voor de eerste keer gehouden en vanwege de positieve reacties bij de deelnemers wordt dit opnieuw aangeboden. Alle ouders die de afgelopen jaren hun kind hebben laten dopen worden uitgenodigd, maar ook iedereen die kinderen (mee) opvoed in de leeftijd 0 tot 6 jaar is welkom! Beide avonden staan in het teken om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Plaats: 'OPEN HOF'

Tijd: 20.00 uur – 21.45

Voor wie? Voor allen die kinderen (mee) opvoeden in de leeftijd van 0 – 6 jaar.

Meld je alvast aan via: nluitwieler@hotmail.com of 0623605843.

(Nicolien Luitwieler)

OVERIGE BERICHTEN



Christelijke Vrouwenvereniging " De Ontmoeting".

Nodigt u uit voor de jaaravond dinsdag 19 februari a.s. om 20 uur In de Open Hof. Na de gebruikelijke opening en jaarverslagen zal het bestuur de avond zelf verzorgen met een spreekwoorden quiz. Wilt u de sfeer proeven, kom dan gerust een keer.

JARIGEN



Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden.

1-feb	Mevr. G. v.d. Mooren - Bouman	Azaleastraat 98, Wijk
2-feb	Dhr. J. Ooms	Buitenwaard 28, Wijk
5-feb	Mevr. H. Verheij - van Drongelen	Everardus van Gochstraat 32
6-feb	Mevr. G. Zonneveld - Bax	Azaleastraat 72, Wijk
11-feb	Dhr. P.L. Verheij	Herptseweg 21
11-feb	Dhr. D.C. van Caem	Cederstraat 4, Drunen
12-feb	Mevr. M.J. v. Everdingen – v. Riel	Wolput 72, Vlijmen

12-feb Mevr. M. Nieuwkoop - Schäfer
17-feb Dhr. F.J. Toethuis
19-feb Mevr. P.G. Ossenblok - de With
28-feb Dhr. H.J. de Waal

Meliestraat 33, Vlijmen
Putterstraat 10
Bastion 11
Rubensstraat 9



INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het maartnummer van Vigilante , kunt u tot en met dinsdag 19 februari inleveren bij Gijs Bouman, Pelsestraat 14 te Heusden, T 0416-662170. Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl



AGENDA

Woensdag	30-jan	Maandelijks Avondgebed
Woensdag	30-jan	Bijbels Leerhuis
Donderdag	31-jan	Open Emmaüs koffiemorgen
Donderdag	31-jan	Belijdeniscatechisatie
Dinsdag	5-feb	Spirit en Esprit
Woensdag	6-feb	Belijdeniscatechisatie
Donderdag	7-feb	Welkom aan Tafel
Dinsdag	12-feb	Vergadering leiding KND
Dinsdag	12 feb	Spirit en Esprit
Dinsdag	19 feb	Chr. Vrouwenvereniging "De Ontmoeting"
Dinsdag	19 feb	Spirit en Esprit
Donderdag	21-feb	Belijdeniscatechisatie
Woensdag	27-feb	Maandelijks Avondgebed
Woensdag	27-feb	Bijbels Leerhuis
Donderdag	28-feb	Welkom aan Tafel

Facebook

Onze gemeente is actief op Social Media. Like de gemeente op Facebook via www.facebook.com/hervormdegemeente.heusden

en volg het Youtube kanaal via: [hervormdegemheusden](http://www.youtube.com/hervormdegemheusden):

www.youtube.com/hervormdegemheusden. Blijf op de hoogte en praat mee online!



Predikant : Ds. F.W. Verbaas, Pelsestraat 8, 5256 AT Heusden. T: 0416-531663. E: fw.verbaas@hetnet.nl

Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9
5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl

Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden:
Grote- of Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573.

Kosterij en de Open Hof: Ton en Nel van der Steenhoven, Breestraat 10, 5256
ED Heusden. E: vander.steenhoven@hotmail.com
T: 0416-662497 of 06-11297832.

Kerkelijke ontvanger: Angela Schreuders, Dr. Tjalmastraat 67, 4264 SC
Veen. T: 0416-778103. ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank:
NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.
E. fin.admi.pgheusden@gmail.com

Diaconie:

(ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten)

Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD Wijk en Aalburg. T: 0416-69 38 88 /
06-27 55 12 01. E: Diaconiepgheusden@hotmail.com.
RABOBank:NL07RABO0121706605

ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)

Voorzitter: Hannelore Hartgers, Polstraat 69, 4261 BR Wijk en Aalburg .
T:0416-693098. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard
van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.

Nel Rijneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com

Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT
Oudheusden. T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com.