



Protestantse Gemeente Heusden

Zondagsbrief

20 april 2025

Pasen

Paasnacht

In deze paasnacht gedenken wij de opstanding van Jezus uit de dood. De dood is overwonnen, het leven is teruggekeerd. Wij mogen zingen en blij zijn over deze grote gebeurtenis.

Als symbool van deze vreugde zal straks het paarse antependium worden verwisseld voor een wit. Wit is de feestkleur van de kerk.

Zaterdag 19 april om 21.00 uur Paaswake

Voorganger : ds. Jilles de Klerk

Organist : Sander van Keulen

Paasochtend

Jezus leeft, de dood heeft niet het laatste woord! Dat belijden en zingen we vandaag voluit. Vanaf vandaag zingen wij weer het "Ere zij God in den hoge", ons loflied. Het antependium is wit, teken van feestvreugde. Er is een nieuwe paaskaars, als symbool van een nieuw begin.

Zondag 20 april om 10.00 uur

Er is 10+-club, kindernevendienst t/m groep 6 van de basisschool en crèche voor de allerjongsten.

Voorganger : ds. Jilles de Klerk

OVD : Bert Hartsuiker

Organist : Jaco van de Werken

Bariton : Ilse Schouten

Bugel : Nadiëh Schouten

Versje/kaarsen : Annemijn vd Weegen

Lector : Joël van Dis

Lezing : Lucas 24: 1-12

Solozang : Solozang: Lisa Bok

Zang : Lied 630: 1 - 3

: Lied 631: 1 - 4

: Lied 624: 1 en 3

: Lied 637: 1 - 4

: Lied 263

: Lied 634

Collectes:

1. Hoop voor Senegal
2. Plaatselijk Kerkenwerk
3. Groot onderhoud kerkelijke gebouwen

Risus paschalis (paaslach)

In de middeleeuwen was het gebruik dat de voorganger op Paasmorgen een grap vertelde. Hij probeerde daarmee niet de lolbroek uit te hangen, maar bracht zo tot uitdrukking dat God door Christus op te wekken de duivel in z'n gezicht uitlacht. Met Pasen trekt God immers een lange neus naar de

dood. Doordat de paasgrap in de loop der tijd uit de hand liep (te plat, te schuin, te veel) werd die door de paus verboden. De laatste jaren zie je de risus paschalis in kerken terugkeren. In de Paasmorgendienst wil ik mij bij dit oude gebruik aansluiten.

Misschien bent u niet gewend in de kerk te lachen of vindt u dit enigszins ongepast. Ik hoop dat u begrijpt dat het lachen op Paasmorgen in het teken staat van de vreugde over Christus' opstanding. Je hoort die lach al in het bekende Paaslied 'Christus onze Heer verrees, ha, ha, ha, ha, ha -llelujah'.

Bloemengroet van de gemeente

Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet namens de gemeente naar het echtpaar L. Bouman.

De bloemengroet wordt gewoonlijk bezorgd door een kerkenraadslid. Als u als gemeentelid de behoefte heeft bij gelegenheid de bloemengroet te bezorgen (bijvoorbeeld vanwege een bijzondere band met de ontvanger), dan bent u daartoe van harte uitgenodigd. Meldt u zich dan vooraf bij de scriba of voor of na de dienst bij de ouderling van dienst.

AGENDA

Vrijdag 18 april, 19.30u ds. Jilles de Klerk, Goede

Vrijdag Heilig Avondmaal.

Dinsdag 22 april, 20.00 uur: Bijbelgesprekskring (Open Hof)

Donderdag 24 april, 20.00 uur: Open Cirkel (Consistoriekamer)

Donderdag 24 april: Welkom aan tafel in buurthuis De Schakel te Oudheusden, aanvang 17 30 uur.

Zondag 27 april verwachten wij in de ochtenddienst ds. Frans Willem Verbaas uit Langezwaag als voorganger.

Passionkruis in de Stille Week

Bij de ingang van de kerk staat een replica van het Passion kruis opgesteld als "baken van hoop" in onzekere tijden. Het kruis zal 's avonds ook verlicht zijn. Bij het kruis is een flyer met daarop de volgende tekst:

Dit verlichte kruis staat hier in de Stille Week, de dagen voor Pasen. Het herinnert aan het verhaal van Jezus, die alles gaf uit liefde. Voor wie zoekt, rouwt, hoopt, of even stilstaat. Voor mensen van toen en van nu. Ook voor jou! In deze onzekere tijd is er iemand



Protestantse Gemeente Heusden Zondagsbrief

20 april 2025

Pasen

waarop je mag vertrouwen. Die het donker heeft gedragen en nieuw leven mogelijk maakt! Voel je welkom in deze kerk

We zouden het fijn vinden wanneer u andere mensen zou willen uitnodigen of zou willen meenemen naar een van onze diensten. Vooral de Paaswake en de feestelijke dienst op de Paasmorgen zijn daarvoor erg geschikt.

De Missionaire Werkgroep

Paaskoekjes voor team VIS

De komende zondagen zal team VIS na de kerkdienst Paaskoekjes verkopen (€4,- per pakje). De opbrengst komt ten goede aan het verven in São João del Rei, Brazilië.

Gemeenteavond 6 mei

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op dinsdag 6 mei vanaf 19.30 uur inloop en aanvang om 20.00 uur in De Open Hof. De kerkenraad wil dan onder leiding van ds. B. de Leede met de gemeente in gesprek over het beleidsvoornemen over huwelijkszegening van echtparen van gelijk geslacht.

Digitaal collecteren

Overschrijving t.n.v. PG te Heusden op NL37RABO0121707520 of via <https://pgheusden.nl/gift>



Jeugdwerk

Slapen in de kerk, berichtje voor 10+'ers, Solid Friends en Spiriters. Tijdens de Paasnacht, van zaterdag 19 op zondag 20 april gaan we weer slapen in de kerk! Het belooft weer een bijzondere nacht te worden met toffe activiteiten.

Kamp. Dit jaar is het kamp niet in juni, maar op 13 en 14 september 2025! Noteer het vast in je agenda!

EO-jongeren: Wie gaat er mee? Dit is op 24 mei voor jongeren tussen de 12-18 jaar. Welkom! Als je mee wilt, stuur maar een berichtje naar Marian Bok, jeugdoudering@pgheusden.nl

Bericht van de diaconie

Totale collecte-opbrengsten januari 2025

01-01	De schuilplaats	€ 265,95
05-01	Woord en Daad	€ 318,57
12-01	Plaatselijk diaconaat	€ 385,19
19-01	Open Doors	€ 346,67
26-01	Leprazending	€ 340,37
ZWO	Kindernevendienst	€ 37,50
ZWO	Offerblokken	€ 39,30

Totale collecte-opbrengsten februari 2025

02-02	Project VIS Brazilië	€ 757,49
09-02	Kerk in actie Gaza	€ 361,19
16-02	St. Vakantieweek geh.	€ 285,64
23-02	Mercyships	€ 401,39
ZWO	Kindernevendienst	€ 40,20
ZWO	Offerblokken	€ 8,00

De definitieve opbrengst van de Kerstpakkettenactie voor Spangen 2024 bedraagt € 5.378,79.

Daarnaast zijn de volgende giften ontvangen:

HVD	€ 75,00
Diaconie	€ 175,00

Iedereen heel hartelijk bedankt hiervoor!

