



Protestantse Gemeente Heusden Zondagsbrief

22 september 2024

zeventiende zondag na
Trinitatis

OCHTENDDIENST 22 september 10.00 uur

Er is kindernevendienst t/m groep 6 van de basisschool, crèche voor de allerjongsten en 10plus-club.

Voorganger : ds. C. Huisman uit Apeldoorn
OVD & lector : Willy van der Laan
Organist : Jaco van de Werken
Lezingen : 1 Korinthe 13
: Lukas 10: 38 - 42
Zang : Lied 221: 1 en 2
: Lied 221: 3
: Lied 301k
: Lied 754
: Lied 790
: Lied 339a
: Lied 792
: Lied 880

MIDDAGDIENST 22 september om 17.00 uur

Voorganger : ds. B. van de Leede uit
OVD : Willy van der Laan
Organist : Jaco van de Werken
Lezingen : Ezechiël 34: 1-16
: Johannes 10: 11 tot 18
Zang : Psalm 72: 1 en 2
: Psalm 72: 4, 6 en 7
: Lied 767: 1 - 4
: Lied 767: 5 - 7
: Lied 362
: Lied 705: 1
: Lied 755: 1 en 2

Collectes:

1. TEAR
2. Onderhoud Beeld & Geluid
3. Dakisolatie kerk

NIET PARKEREN in kerktuin

Parkeren van de auto in de kerktuin is NIET toegestaan. Uitgezonderd zijn alleen de predikant, organist, kerkauto, kosterij, gemeenteleden en gasten die moeilijk ter been zijn, gehandicapt of anderszins moeilijk ter kerke kunnen en voor dienstdoende ambtsdragers.

Daarom verzoeken wij iedereen (ook u!) dit in acht te nemen door vooral elders te parkeren.

Bloemengroet van de gemeente

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar Mevr. T.H. Colijn, Rembrandtlaan 13, 5156 JE Oudheusden.

Deze week denken we in het bijzonder aan:

Mevr. I. Warnaer-Toetenel.

Kaarsjes

We willen u op de hoogte brengen van een verandering ten aanzien van het aansteken van de kaarsjes. Elke zondagmorgen nemen de kinderen en tieners naar hun eigen nevendienst een kaarsje mee dat ontstoken is aan de Paaskaars, symbool van het Licht van Christus. Vanaf deze zondag zullen de kaarsjes voorafgaand aan de dienst, tegelijk met de Paaskaars, aangestoken worden door de koster.

AGENDA

Zondag **29 september** verwachten wij in de ochtenddienst ds. L. van Wingerden uit Den Bosch en in de middagdienst ds. M. Klaasse-Mesch uit Andel.

Woensdagavond 25 september Avondgebed in het koor van de kerk van 19.15 tot 19.45 uur. Op de tafel achterin de kerk ligt een voorbedenboek, daarin kunnen gebedsonderwerpen genoteerd worden. Het avondgebed wordt uitgezonden via het YouTube-kanaal van onze gemeente.

De leerhuisavonden in het najaar zijn op de maandagen 7 oktober, 4 november en 2 december. We bestuderen daar de Abrahamverhalen uit Genesis.

Spirit (voor jongeren van 13-16 jaar) start op maandag 23 september (19.00-19.45 uur, kerkgebouw). De maandag blijft het hele seizoen de Spiritavond.

De eerste Solid Friends is op zondag 29 september 14.30-17.00 uur op de jeugdzolder van de Open Hof. Open Cirkel (jongeren 25-40 jaar) start donderdag 3 oktober, 20.00 uur in de consistoriekamer van de kerk. We gaan verder met het bespreken van de Tien Geboden. De andere data zijn 7 en 28 november.

Drankje met de dominee start op zondagmiddag 13 oktober, 16.30-18.00 uur in de pastorie.

Er zal ook dit jaar weer een belijdeniskring zijn. Wil je daar aan meedoen (ook als je nog niet weet of je openbare geloofsbelijdenis wilt doen, van harte welkom!) laat het dan weten aan ds. Jilles de Klerk (jmdeklerk@pgheusden.nl of via 06-382 752 40). De belijdeniskring start bij voldoende deelnemers op donderdag 14 november om 20.00 uur (pastorie).

Kopij kan tot donderdagavond worden aangeleverd via: scriba@pgheusden.nl - www.pgheusden.nl



Protestantse Gemeente Heusden Zondagsbrief

22 september 2024

zeventiende zondag na
Trinitatis

Welkom aan tafel

Donderdag 26 september wordt er weer een warme maaltijd bereid en opgediend in buurthuis De Schakel te Oudheusden. Vanaf 17.00 uur zijn alle gasten weer van harte welkom. Het aantal 'vaste gasten' is gestegen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Dit betekent wel, dat er opnieuw een wachtlijst is voor mensen die mee willen doen.

Doopdienst

Op zondagmorgen 6 oktober is er doopdienst. Op dit moment hebben drie echtparen aangegeven in deze kerkdienst hun dochter of zoon te willen laten dopen. Het gaat om de ouders van Lewis Leon Louis van Beurden (Von Gluckstraat 23, 5144 HG Waalwijk). En de ouders van Fleur Maria Wilhelmina Pennings (Beethovenlaan 136, 5144 GC Waalwijk) en de ouders van Naël Rijnveld (Grotestraat 45 5158 NA Heesbeen).

Chr. Vrouwenvereniging "De Ontmoeting"

In 1948 opgericht als doel om aan vrouwen vanuit het evangelie, voorlichting, vorming en bewustwording te geven op maatschappelijk en politiek gebied. Het is een interkerkelijke vereniging. Vrouwen met allerlei achtergronden ontmoeten elkaar om samen te luisteren en te verdiepen in vraagstukken over b.v. milieu, natuur, cultuur en gezondheidszorg. Aangezien we er geen jongere leden bij kregen is besloten de vereniging na ruim 75 jaar op te heffen. 21 mei 2024 was de laatste bijeenkomst en hebben deze feestelijk afgesloten. Al die jaren heeft de vereniging gebruik mogen maken van de consistorie en later de Open Hof. Inmiddels zijn de financiën ook afgerond en hebben wij als dank, voor de gastvrijheid, het overgebleven bedrag van € 2.064,16 overgemaakt aan de Kerkrentmeesters.

Startzondag opname

De opname van Startzondag afgelopen week is op Youtube terug te zien bij de (onjuiste) datum: zondagmiddag 4 augustus;

<https://www.youtube.com/watch?v=4ycwXuRkRAQ>

Een berichtje van de Winterfaircommissie

Heeft u nog kerstballen, die u niet meer gebruikt? Wij gebruiken ze graag voor de Winterfair. Bij de kapstok in de kerk, zal een doos staan waar u ze in kunt doen. Hartelijk bedankt!

Kerkauto

Wie geen vervoer heeft en graag de kerkdienst wil bijwonen kan zich melden bij Maryse Vos. Zowel voor een enkele keer als structureel. Maryse probeert dan vervoer te regelen naar en van de kerk; 06-44356394.

Digitaal collecteren

Overschrijving t.n.v. PG te Heusden op NL37RABO0121707520 of met deze QR:



Een aardig idee.....

.... maar het plannetje gaat dit jaar niet door. Volgend jaar hopen wij wel gebruik te maken van uw reacties op de oproep om naam en adres kenbaar te maken 'achter' uw emailadres. Dit jaar kijken we nog tegen wat administratieve haken en ogen aan. De Solidariteits-brief komt hoe dan ook naar u toe. U weet het: dankzij onze bereidwillige koeriers!!! Kijk naar hen uit, kijk in de envelop, kijk of u het tientje gelijk overmaakt of U doet het morgen. Wij, College van Kerkrentmeesters, kijken uit naar uw reacties op onze brief. Alvast bedankt voor de te nemen moeite (mede namens die protestantse gemeenten in Nederland die dankzij de Solidariteitskas weer wat ruimer in hun financieel jasje zitten!). Reacties naar: kerkrentmeesters@pgheusden.nl

