



**Programma Vorming & Toerusting van de  
Protestantse Gemeente te Heusden  
in het seizoen 2021 - 2022**



[www.pgheusden.nl](http://www.pgheusden.nl)

**Voorwoord - Van U is de toekomst**

Gedurende de coronacrisis zijn we erin geslaagd om iedere zondag één of twee diensten te houden, via een livestream, al dan niet in aanwezigheid van een groep gemeenteleden. Ook een flink aantal van onze doordeweekse activiteiten zijn doorgedaan, vaak *online*. Maar er moesten ook activiteiten worden afgelast, zoals de bijeenkomsten van de Emmaüskring, Welkom aan Tafel, de HVD, het Leerhuis en de Cantorij. Op creatieve wijze lieten Welkom aan Tafel en de HVD overigens toch van zich horen, o.a. via het rondbrengen van kerstattenties, paasontbijten en *high-tea's* met Pinksteren. In de zomer van 2021 weten we nog steeds niet wat er in het seizoen 2021-2022 precies mogelijk zal zijn, maar we kiezen voor een positieve en hoopvolle insteek. In deze folder bieden we een vrijwel volledig activiteitenprogramma voor jongeren en volwassenen aan. In de hoop dat het coronavirus niet opnieuw roet in ons eten gaat strooien!

Wel is besloten om het opstarten van activiteiten van het Leerhuis (lezingen door gastsprekers) nog even uit te stellen. In plaats daarvan zal er in het najaar een serie wijkavonden worden georganiseerd waarin de leden van de gemeente de kans krijgen om met elkaar in gesprek te gaan over hun persoonlijke en kerkelijke ervaringen in de coronatijd. Wat deed de coronacrisis met ons geloofsleven? Hoe hebben we het de *livestream* van kerkdiensten ervaren? Welke kerkelijke activiteiten hebben we gemist, en welke misschien niet? Over deze wijkavonden zult u via ons kerkblad *Vigilate* en via onze website worden geïnformeerd.

Als jaarthema voor het kerkelijk seizoen 2021-2022 is gekozen: *Van U is de toekomst*. Daarbij sluiten we aan bij het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk. Hopelijk zullen we in het komende seizoen de meeste van onze kerkelijke activiteiten weer

kunnen oppakken. Hopelijk zullen deze activiteiten ertoe bijdragen dat wij gelovig, dat wil zeggen met vertrouwen, de toekomst tegemoet zullen zien!  
Ds. Frans Willem Verbaas

## **Doordeweekse activiteiten voor jeugd en jongvolwassenen**

**Kidsclub.** De kidsclub zorgt voor verbinding van onze jeugd in de basisschool leeftijd, zodat de kinderen elkaar ook buiten de kindernevendienst en de 10 plus leren kennen. Er is een gezellige, ontspannen en leerzame activiteit op de startzondag en in mei of juni wordt een uitje georganiseerd.

*Contactpersoon: Koen van der Weegen: 06-54691507*

**Catechesegroep Spirit.** Driemaal in de maand komen jongeren van 12-15 jaar op dinsdag- of woensdagavond van 19:00- 20:00 uur bij elkaar. In een ongedwongen sfeer praten we over wat ons bezighoudt, en over de Bijbelverhalen. Tot kerst verdiepen we ons in de verhalen over de aartsvaders, na kerst gaan we gelijkenissen van Jezus lezen. De eerste bijeenkomsten zijn op woensdag 22 en dinsdag 28 september, in de bovenzaal van de kerk.

*Leiding: Marian Bok en ds. Frans Willem Verbaas.*

**Solid Friends.** De Solid Friends komen iedere laatste zondagmiddag van de maand om 14:30 uur bij elkaar, van september tot mei. De doelgroep is 12-15 jarigen. Er wordt gewerkt met een programma dat de deelnemers uitdaagt om na te denken over wat het geloof met je dagelijks leven te maken heeft. Er zijn leuke opdrachten en activiteiten en er is tijd om gezellig te chillen. Neem gerust je vrienden mee voor een gezellige zondagmiddag. De eerste keer is op zondagmiddag 26 september, aanvang 14:30 uur.

*Contactpersonen: Ria Schouten (06-27413012) en Wilco Honcoop (06-54635187)*

**Eetgroep voor 16-19jarigen.** Leeftijdsgenoten van 16-19 jaar ontmoeten elkaar tijdens een smakelijke maaltijd, die we eerst samen bereiden. We praten ondertussen actuele en levensbeschouwelijke onderwerpen. Eens in de maand ben je welkom in de Open Hof van 17:00 –19:30 uur. De eerste drie maaltijden zijn op donderdag 23 september, 21 oktober en 25 november. *Chefkok/leiding: ds. Frans Willem Verbaas.*

**Bezoek EO-jongerendag.** Jaarlijks organiseert de Evangelische Omroep aan het begin van de zomer een landelijke jongerendag. Vanuit onze gemeente wordt de EO-jongerendag altijd bezocht door een groep jongeren. Vanwege de coronacrisis gingen de Jongerendagen van 2020 en 2021 niet door. Maar hopelijk vindt de Jongerendag begin juni 2022 wel weer plaats in de Ahoy-hal te Rotterdam. Mocht je geen uitnodiging krijgen maar wil je wel graag meegaan, meld je gerust aan bij *jeugdouderling Marian Bok ([jeugdouderling@pgheusden.nl](mailto:jeugdouderling@pgheusden.nl))*.

**Belijdeniskring.** Een seizoen lang met een groep (jong)volwassenen eens in de twee weken nadenken over de betekenis van het christelijke geloof. Wie wil kan

vervolgens geloofsbelijdenis doen in de Pinksterdienst van 5 juni 2022. Eerste bijeenkomst woensdagavond 10 november, in de bovenzaal van de kerk.

*Leiding: ds. Frans Willem Verbaas*

**Open Cirkel.** Maandelijkse gesprekskring voor jongvolwassenen. Voor belijdeniscatechisanten die nog niet zijn uitgepraat. Voor mensen tussen de 20 en 45 jaar die ongedwongen door willen praten over geloof en leven. Dit jaar doen we dat naar aanleiding van het boek ***De zin van het leven***, van Fokke Obbema. Na een hartstilstand, die hij ternauwernood overleefde, interviewde journalist Obbema een aantal mensen met de vraag: Wat is volgens u of jou de zin van het leven? En dat leverde indrukwekkende verhalen en spannende inzichten op. We gaan een aantal van deze interviews lezen en bespreken. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 30 september, om 20:00 uur, in de bovenzaal van de kerk.

*Leiding: ds. Frans Willem Verbaas.*

## **Bijbelgesprekskring, avondgebed en ontmoetingsactiviteiten**

**Maandelijks avondgebed.** Iedere laatste woensdag van de maand is er een avondgebed in het koor van de kerk. Vanaf 19:15 uur nemen we de tijd om een half uur te bidden, zingen, luisteren en stil te zijn. Woensdagavond 29 september gaan we weer van start. U kunt de avondgebeden ook via de livestream meemaken.

*Contactpersoon: ds. Frans Willem Verbaas*

**Bijbelgesprekskring.** Op de bijbelgesprekskring lezen en bestuderen en bespreken we eens in de maand, op woensdagochtend, een bijbeltekst. Meestal zal dit de bijbeltekst zijn waarover de eerstvolgende zondag wordt gepreekt. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 oktober, van 10:00 -11:30 uur.

*Leiding: ds. Frans Willem Verbaas.*

**Emmaüskring.** Voor iedereen die zonder levensgezel de weg door het leven gaat of vervolgen moet, is er de Emmaüskring. Eenmaal in de zes weken op de donderdagmiddag, staat in de consistorie de lunch klaar, is er ruimschoots gelegenheid elkaar te ontmoeten en wordt er aansluitend een bezinnend onderwerp besproken. De eerstvolgende datum is 30 september. De bijeenkomst begint om 12.30 uur en wordt rond 14.30 uur afgesloten.

*Contactpersoon: Nel Rijneveld, tel. 691981*

**Open Emmaüs-koffieochtend.** Eveneens eenmaal per zes weken, op donderdagmorgen, is iedereen die het fijn vindt elkaar te ontmoeten van harte welkom in de consistoriekamer, en bij heel mooi weer buiten in de kerktuin. Tijdens het koffiemoment (waar ook thee geschonken wordt) wordt er naast gezelligheid een aansprekend onderwerp aangeboden, waarover van gedachten gewisseld wordt. De

eerste keer, 21 oktober, is ervoor gekozen als plaats van samenkomst de Open Hof te gebruiken. Om 10.00 uur wordt de morgen geopend.

*Contactpersoon: Nel Rijnveld, tel. 691981*

**Bijeenkomsten HVD** (Hartelijk-Vriendelijk-Dienstbaar). Onze seniore gemeenteleden (vanaf 70 jaar) worden een aantal malen per jaar uitgenodigd voor een gezellige, samenbindende en soms ook leerzame bijeenkomst in De Open Hof, waarbij een maaltijd of een hapje en een drankje wordt geserveerd. Wanneer de coronastandigheden het toestaan, hoopt de HVD dit najaar weer van start te gaan.

*Contactpersoon: Sjaantje van der Stelt, tel. 661122*

### **Welkom aan Tafel**

Wat hebben we het gemist: de heerlijke maaltijden die we bij Welkom Aan Tafel met elkaar gebruikten in buurthuis De Schakel te Oudheusden! En de gemeenschap, waarin lief en leed met elkaar worden gedeeld! We hopen dat na de zomer eens in de drie weken De Schakel vanaf 17:00 uur weer volloopt. Maar we zijn hierbij natuurlijk afhankelijk van de vraag hoe het loslaten van anderhalve-meter beperking verloopt. Het is onze hoop dat we op donderdag 14 oktober weer van start kunnen gaan. Er zal dan, zoals gebruikelijk, weer een kleine financiële bijdrage worden gevraagd, die overigens geen belemmering mag zijn.

*Contactpersoon: Nel Rijnveld, tel. 691981*

### **Cantorij**

Al meer dan vijftig jaar is de cantorij verbonden aan onze kerk. 'Houdt de lofzang gaande' zou het motto kunnen zijn in de meest letterlijke zin van het woord. Helaas kon er tijdens de coronacrisis niet gezongen worden. Voor enkele oudere leden van de cantorij was deze lange pauze aanleiding om afscheid te nemen. Maar het merendeel van de leden hoopt een nieuwe start maken. Vanaf 9 september wordt er weer wekelijks gerepeteerd, op donderdagavond, in de kerk, om 20:00 uur, onder leiding van onze cantor-organist Jaco van de Werken. De cantorij zal zich in eerste instantie vooral richten op de dienst op Eerste Kerstdag. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

*Contactpersoon: Nesia Sluijmers, tel. 06-31188016*

### **Colophon / adresgegevens**

Informatie over de hierboven genoemde activiteiten kunt u krijgen bij:

- Ds. Frans Willem Verbaas, tel, 0416-531663, [predikant@pgheusden.nl](mailto:predikant@pgheusden.nl)
- Scriba Huib de Waal, tel. 0416 – 662568, [scriba@pgheusden.nl](mailto:scriba@pgheusden.nl)
- Jeugdoudering Marian Bok, [jeugdoudering@pgheusden.nl](mailto:jeugdoudering@pgheusden.nl)
- De website van de Protestantse Gemeente te Heusden: [www.pgheusden.nl](http://www.pgheusden.nl).

U kunt de Protestantse Gemeente Heusden ook volgen op facebook, instagram, youtube en kerkomroep.nl