



De Olympische Spelen: een leermoment voor de kerk

Kijkend naar de Olympische Spelen, kreeg ik allengs het gevoel dat de raakvlakken met religie groter zijn dan ik voor mogelijk had gehouden. Voor het goede begrip: Sporters zijn geen halfgoden en sportverdwazing is louter ijdelheid. Nee, ik heb het over de uitingen van de sporters zelf. De gedrevenheid en de wilskracht waarmee zij hun ultieme doel najagen, duiden op een bijna heilig vuur, dat herkenbaar is.

Maar er is meer. Niet alleen zag ik tijdens de laatste Spelen veel kruisjes, zichtbare gebeden en andere religieuze gebaren in beeld verschijnen. Vaak ook zag ik atleten die hun overwinning opdroegen aan een overleden dierbare. Daarbij werden beide handen gevouwen ten hemel geheven. Opvallend bij al deze ontboezemingen is het blijkbare geloof in het voortbestaan van de geliefden ná de dood.

Een vriend wees me er op, dat de grote theoloog Karl Barth religie een menselijke, door de cultuur bepaalde vinding noemde. Volgens Barth gaat het om geloof. Een waar woord. Maar om nu bij voorbaat te zeggen dat de woorden en gebaren van de sporters slechts berusten op loze rituelen is me veel te gemakkelijk. Bovendien, wie zijn wij om daar een oordeel over te vellen? Vandaar de volgende kanttekeningen.

Allereerst staat het diep intense, emotionele leven van een topsporter model voor het leven van velen: de kwetsbare mens in zijn soms zo ongelijke strijd. Het is niet zozeer het eindresultaat dat ons ten diepste raakt, maar het verhaal erachter, omdat het zo herkenbaar is. We zagen tijdens de wedstrijden voorbeelden te over van doorzettingsvermogen, sportiviteit en ware kameraadschap. Dat zou de kerk moeten aanspreken. En toch..., waarom kunnen we onze jongeren steeds minder bereiken?

Ik denk dat zij hun binding met onze vorm van kerk-zijn hebben verloren, omdat onze taal niet meer de hunne is. Niet de emoties zijn denk ik veranderd, maar vooral de wijze van uiten. Anders dan wij, zijn jongeren sneller geneigd tot handelen en zoeken zij naar gevoelsuitingen die veel directer zijn.

We moeten hen daarom niet beoordelen naar de dogmatische maatstaven waarmee wij zijn grootgebracht. Zeker omdat de kerk zich vaak te belangrijk heeft gemaakt, door te denken dat zij het eindstation is, in plaats van de Heer van de kerk zelf.

Kenmerkend in dit verband is ook, dat Jezus in feite geen boodschap heeft aan onze soms zo zelfvoldane, religieuze inzichten. Het gaat bij Hem simpel gezegd om de vraag wie 'de wil van de Vader doet', niet meer en niet minder.

Op dit punt kunnen we van de apostel Paulus - toch bepaald geen softie – ook nog leren. Hij vergeleek de strijd van de gelovige met een wedloop (marathon), waarbij de ereprijs wacht op de eindstreep. Zo wordt elke volhouder, jong én oud, een heuse winnaar! Wat mij betreft verdient de apostel postuum nog een plak !

Bert Nederlof

KERKDIENSTEN



Zondag 5 september

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas , viering Heilig Avondmaal

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecten: 1. MAF 2. Onderhoud Kerkgebouw

Crèche: Winanda Smits en Kevin Smits



Zondag 12 september

10.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk 2. Plaatselijk Kerkenwerk

Crèche: Carin Zuidema en Eline Breen

Zondag 19 september, Startzondag

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecten: 1. Voedselbank 2. Instandhouding Eredienst

Crèche: Koen v.d. Weegen en Sifra v.d. Weegen

Zondag 26 september

10.00 uur Ds. C.L. de Rooij, Rotterdam

17.00 uur Ds. J. Dubbink, Uithoorn

Collecten: 1. Tear 2. Onderhoud Beeld en Geluid

Crèche: Elian Scheurwater en Miranda de Waal

Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof.

De derde collecte is bestemd voor het project Groen en Warm.

Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek.

GEMEENTEBERICHTEN



Van U is de toekomst.

Van U is de toekomst - zo luidt het nieuwe jaarthema van onze gemeente. Op de Startzondag van 19 september zal daarom deze bede uit het Onze Vader centraal staan: *Uw Koninkrijk kome*. Deze bede maakt duidelijk dat de toekomst, ook die

van de kerk, niet 'maakbaar' is. Onze toekomst is in Gods hand. Tegelijk mogen wij, aan Gods hand, die toekomst tegemoet trekken. Ervan getuigen. Eraan bijdragen. Op de Startzondag, als het ergste van de coronacrisis hopelijk voorbij is, kunnen we weer met meer mensen samenkomen. Extra feestelijk! We zijn dankbaar elkaar weer te zien. We beseffen dat velen het zwaar hebben gehad. Dat maakt het een zondag van gemengde gevoelens. Goed om dan stil te staan bij wat er echt toe doet, om niet zomaar over te gaan tot de orde van de dag. *Uw Koninkrijk kome...* zullen we bidden. Niet onze eigen idealen en projecten of prestaties, hoe mooi ook, zullen beslissend zijn. Gods Koninkrijk zal beslissend zijn. *Uw Koninkrijk zal komen.* Dat is ons houvast. Daar bidden wij om. Daar kijken we naar uit. Ook in het nieuwe seizoen 2021-2022.

Over onze kerkdiensten: de meeste coronamaatregelen zijn geschrapt

De stand van zaken eind augustus is als volgt. U bent weer van harte welkom in de diensten in de Catharijnekerk. Mondkapjes kunt u thuislaten, en u kunt weer uit volle borst meezingen. Kindercrèche en kindernevendienst worden weer aangeboden, net als koffie & thee na de dienst. Allemaal als vanouds. Toch zijn we in de kerk nog niet van alle corona-maatregelen af. Omdat de anderhalve-meter-maatregel nog steeds geldt, kunnen onze diensten bezocht worden door (ruim) 120 bezoekers. Daarom vragen we nog steeds u aan te melden voor de ochtenddienst. Maar laat u door dat getal niet tegenhouden, want die 120 hebben we in de zomer nog niet gehaald! Meldt u zich dus gerust aan bij onze scriba Huib de Waal. Dit kan door te mailen naar: scriba@pgheusden.nl of telefonisch 0416-662568 of 06-22458240. Voor de middagdienst hoeft geen plaats meer gereserveerd te worden. Verder geldt nog steeds: kerkgangers dienen geen corona-achtige gezondheidsklachten te hebben; we ontsmetten onze handen bij het betreden van de kerk; en de collecte vindt plaats bij de uitgang. Ondertussen blijven we onze diensten, dankzij de grote inzet van ons Audio Visuele Team uitzenden via YouTube: te bereiken via de website van onze gemeente of: www.youtube.com/protestantsegemeenteteheusden.nl.

Folder Vorming en Toerusting

Bij dit septembernummer van Vigilate vindt u een losse bijlage waarin de 'vaste' doordeweekse activiteiten van onze gemeente in het seizoen 2021 – 2022 staan vermeld. Het gaat om activiteiten voor de jeugd en voor (jong)volwassenen. Ook activiteiten die in het afgelopen seizoen vanwege de coronacrisis hebben stilgelegen (zoals: Welkom aan Tafel, de Emmaüskring en de Bijbelgesprekskring), worden weer opgestart. Tenminste, als het coronavirus niet opnieuw een spaak in onze kerkelijke wielen steekt! Lees de folder eens door, zoek iets van uw gading, houd hem bij de hand. U bent van harte welkom! (FWV)

of u iets wilt meenemen...

Op zondag 19 september hopen we het winterwerk te openen. De startzondag zal in het teken staan van het nieuwe jaarthema: *Van U is de toekomst*. In de startdienst gaan 4-jarigen voor het eerst naar de nevendienst en stappen 10-jarigen over van de nevendienst naar de 10+club. Aansluitend op de dienst wordt een fototentoonstelling over *Kerk en Corona* geopend. Voor de kinderen is er daarna een workshop *streetdance* en voor de tieners is er een digitale activiteit: *Time for the future*. De volwassenen gaan in groepjes uiteen om elkaar iets over hun meegebrachte voorwerpen te vertellen. **Want iedereen wordt gevraagd een voorwerp mee te nemen dat 'iets zegt' over hoe wij de coronatijd persoonlijk beleven.** Zomaar een paar voorbeelden: een boek, wanneer u meer bent gaan lezen. Wandelschoenen, als u meer bent gaan wandelen. Een leeg doosje wanneer u zich leeg hebt gevoeld. Een kaars als u zich juist in de coronatijd hebt gewarmd aan het licht van het evangelie. Enz, enz. We sluiten het programma rond 12:30 uur af met het traditionele Pinksterijsje, dat we met Pinksteren hebben gemist.

Programma startzondag:

10:00 uur	: startdienst met als thema <i>Van U is de toekomst</i>
11:00 uur	: koffie, thee, limonade, zoetigheid, gelegenheid de fototentoonstelling <i>Kerk en Corona</i> te bekijken.
11:30 uur	: start workshop <i>streetdance</i> , voor kinderen tot en met 12 j.
11:30 uur	: start <i>Time for the future</i> , voor tieners
11:45 uur	: aan de hand van meegebrachte voorwerpen vertellen we in groepjes aan elkaar hoe wij de coronatijd persoonlijk beleven
12:30 uur	: demonstratie <i>streetdance</i> , Pinksterijs, afsluiting.
17:00 uur	: 'gewone' middagdienst

De Commissie Startzondag bestaat dit jaar uit: Willy van der Laan, Korrie Straasheijm, Carin Zuidema, Gijs de Hoop, Marian Bok en Wilco Honcoop en Frans Willem Verbaas

Wijkavonden in het najaar over coronatijd.

De coronacrisis is nog niet voorbij. De economie trekt alweer aan. Maar in de kerk moeten we nog steeds onderling anderhalve meter afstand houden. En via de livestream kunnen we onze diensten nog steeds thuis 'meemaken'. Om maar iets te noemen. Maar het lijkt erop alsof we het ergste wel hebben meegemaakt.

Tijd dus om met elkaar terug te kijken en vooruit te zien. De kerkenraad wil in het najaar door middel van een serie wijkavonden het gesprek te zoeken met gemeenteleden. Hoe vindt u dat we het als kerkelijke gemeente gedaan hebben in de coronacrisis? Wat ging goed, wat heeft u gemist, wat had beter gekund? Wat hebben we geleerd, wat willen we behouden van nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de livestream van kerkdiensten? De kerkenraad is van plan, kortom, het komende seizoen gebruiken om samen met u alles eens goed op een rijtje te zetten. In de Vigilante van oktober worden de data en de plaatsen van samenkomst van de verschillende wijkavonden bekend gemaakt. (FWV)

Open Kerk op woensdag- en zaterdagmiddag

Tot en met zaterdag 18 september is de Catharijnekkerk op woensdag- en zaterdagmiddag vanaf 13:30 uur geopend. Toeristen kunnen de kerk bezichtigen, iedereen is welkom voor een moment van rust, stilte en gebed.

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE





Voor de ramen van mijn studeerkamer trekt deze zomer vrijwel dagelijks een lange stoet verwonderd om zich heen kijkende toeristen voorbij. Waardoor ik er telkens weer aan wordt herinnerd, hoe bijzonder het is hier te mogen wonen. Een paar jaar geleden, toen de pastorie nog enkel glas had, kon je ook het commentaar horen van de passerende dagjesmensen. Een (zelfbenoemde?) stadgids bleef met zijn volgelingen voor de pastorie staan en voorzag hen van de volgende interessante informatie: 'In dit huis woonde vroeger de dominee.' Ik had natuurlijk dwars door het enkele glas moeten roepen dat er 'in dit huis' nog steeds een dominee woonde, maar ik beperkte mij ertoe hoofdschuddend verder te werken aan mijn preek.

Ondertussen stel ik aan het einde van de zomer verheugd vast dat het aantal kerkgangers weer boven de honderd uitkomt. De "schapen" worden zorgvuldig geteld door de koster! We zijn nog niet op het niveau van voor de coronacrisis,

maar het uitzicht vanaf de preekstoel is de laatste tijd flink verbeterd.
Hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN



Catechese, gesprekskringen en avondgebed

Spirit is er weer op woensdag 22 september en dinsdag 28 september, om 19:00 uur in de bovenzaal van de kerk. De **Eetgroep voor 16-19-jarigen** gaat in de Open Hof een smakelijke maaltijd koken op donderdag 23 september, vanaf 17:00 uur. Op zondagmiddag 26 september is er **Solid Friends** van 14:30 – 16:30 uur op de zolder van de Open Hof. De **Open Cirkel** komt voor de eerste maal samen op donderdag 30 september, om 20:00 uur in de bovenzaal van de kerk. Het **maandelijks avondgebed** wordt gehouden op woensdag 29 september, om 19:15 uur, in het koor van de kerk. (De **Bijbelgespreking** begint pas in oktober, op woensdag de 6^e, om 10:00 uur in de Open Hof) (FWW)

VAN DE DIACONIE



Aan de medewerkers van Welkom aan tafel

Bijna te mooi om waar te zijn.. We gaan weer heel voorzichtig starten met Welkom aan tafel. Onze Gerrit Muijen heeft de afspraken al een aantal weken geleden gemaakt met de beheerder van De Schakel, allemaal onder het inmiddels bekende voorbehoud. En dat moet nog steeds. De ministers spraken op de persconferentie van augustus over een datum die 'met potlood' in de agenda gezet mocht worden, 20 september. Dan mag, zoals het nu naar uitziet, de anderhalve meter maatregel losgelaten worden. Alleen dan is Welkom aan tafel mogelijk, want anderhalve meter afstand houden, dat lukt met de beste inspanning niet. Hoe graag we ook willen starten, we willen eerst afwachten, hoe het gaat als de anderhalve meter maatregel helemaal wordt losgelaten. De data waarop we, als het allemaal goed loopt, Welkom aan tafel willen organiseren zijn: 14 oktober, 4 en 25 november en de speciale maaltijd in het teken van het kerstfeest op 16 december. Wanneer er een datum bij is, waarop het niet schikt om te helpen, graag even een berichtje, nelrijneveld@hotmail.com, tel. 691981, als het kan uiterlijk 14 september. Daarna volgt z.s.m. het rooster.



Aan de gasten van Welkom aan tafel

Eindelijk gaat het erop lijken: als het goed gaat, mogen we weer bij elkaar komen als 'Welkom aan tafel' familie. Wat hebben we het gemist en wat is er veel gebeurd in de voorbij ruim anderhalf jaar(!) waarin er geen WAT was. We probeerden contact te houden, maar het was behelpen en het ging ook niet zoals we het zo graag zouden willen. Graag geven we u nu de data door, die Gerrit heeft afgesproken voor het komende najaar. Alles onder voorbehoud, we móeten, om Welkom aan tafel te kunnen houden, af van de anderhalve meter maatregel. Iedereen kan dat begrijpen.

De volgende data kunt u alvast 'met potlood' op de kalender zetten: 14 oktober, 4 november, 25 november en 16 december. We zien ernaar uit, u weer te moeten en hopen dat het mogelijk zal blijken.

Emmaüskring

Ook voor de deelnemers aan de Emmaüskring is het loslaten van de anderhalve meter maatregel belangrijk. In de zomerperiode zijn we, ook na lange tijd, eenmaal bijeen geweest, niet in de consistorie, maar in de Open Hof, die gastvrij ter beschikking was gesteld door onze koster. Daar konden we bijeen zijn met inachtneming van de anderhalve meter. Het was fijn, maar ook een beetje lastig, omdat het contact maken minder makkelijk ging dan we gewend waren. Soms konden we elkaar zelfs moeilijk verstaan. We gaan proberen weer op de gewone manier bij elkaar te komen. Als de anderhalve meter maatregel voorbij is, staat op donderdag 30 september de lunch klaar in de consistoriekamer. De zijdeur van de kerk is vanaf 12.15 uur open en de eenvoudige lunch wordt om 12.30 uur geopend. Iedereen die zonder levensgezel de weg gaat of vervolgen moet, is van harte welkom. De bijeenkomst wordt rond 14.30 uur afgesloten.

Open Emmaüskoffiemorgen

Ontmoeting en gezelligheid staan centraal tijdens de open koffiemorgens. Ook deze ochtenden konden lang niet plaats vinden. Nu wordt iedereen die het fijn vindt, elkaar te ontmoeten rond een kopje koffie of thee van harte uitgenodigd, op donderdagmorgen 21 oktober. Deze keer vanwege de ruimte in De Open Hof. De morgen wordt om 10.00 uur geopend, waarna het eerste bakje wordt geserveerd en rond 11.30 uur gaat ieder weer zijns/haars weegs. Van harte welkom!





DIGITAAL COLLECTEREN

Het digitale collecteren gaat als volgt: U geeft één bedrag voor drie doelen. U maakt uw gehele zondagse bijdrage voor de drie normale collecten (dus inclusief die van uw gezinsleden...) over als volgt: 1. Naar bankrekeningnr. NL37RABO0121707520 van de Protestantse Gemeente Heusden onder vermelding van 'coll zondag (datum)'; of 2. U scant de hierbij getoonde QR en volgt de instructies.



Namens Diaconie en Kerkrentmeesters: Hartelijk dank voor uw medewerking en gaven!!!

diaconie@pgheusden.nl
kerkrentmeesters@pgheusden.nl



Financiële verantwoording juni 2021

Giften

Per bank ontving het College van Kerkrentmeesters (CvK) aan giften € 165,00, , ds. Verbaas ontving giften van €20,- en €50,- en ouderling Willy van der Laan ontving een gift van € 15,00 'voor de kerk'.

Recent schreven we in een Zondagsbrief (4 juli) het volgende:

U weet dat we elke Vigilate de binnengekomen giften en collecten maandelijks verantwoorden. U weet ook dat we blij zijn met elk bedrag dat u schenkt, overmaakt, doneert. Maar soms zijn er momenten dat je denkt: Dit moet iedereen zo snel mogelijk weten.... Nu is er zo'n moment: een anonieme schenker heeft de kerk bedacht met een gift van liefst € 10.000 met de toevoeging: Voor Instandhouding Eredienst op zondagmiddag (!). Bovendien schenkt hij/zij € 2.500 aan Welkom aan Tafel met de toevoeging: Naar eigen inzicht vrij te besteden.... We werden er eerst een beetje stil van. Maar nu heerst dankbaarheid, naar de gulle gever en naar onze Hemelse Vader.

Collectes

Het hierna volgende totaal van juni j.l. is onderwerp van de afgesproken verdeling

35% Coll van Diakenen / 65 % Coll van Kerkrentmeesters:

Per bank en 'Mollie' noteerden we voor de maand juni voor het Coll. van Diakenen

€ 1.472,15 en voor het Coll. van Kerkrentmeesters € 1.992,79.

Tijdens de kerkdiensten telden we totaal € 1.393,20 hetgeen resulteert in: € 487,62 voor Coll. van Diakenen en € 905,58 voor Coll. van Kerkrentmeesters.

De kinderen brachten mee naar de Kindernevendienst € 45,00, terwijl de Offerblokken een bedrag van € 36,00 lieten zien. Bezoekers tijdens "Openstelling Catharijnekkerk" (woensdagmiddag en zaterdag) doneerden € 85,30.

Financiële verantwoording juni 2021

Giften

In de maand juli ontving ouderling Willy van der Laan een gift van € 20,00 voor de kerk en (hoewel in augustus) ontving Nel Rijnveld ook een gift van € 20,00 voor Welkom aan Tafel. Met een quote van Nel: "Bijzonder hè?! We weten nog niet eens, wanneer WAT weer kan!".... Per bank ontving het CvK de volgende giften: € 45,00 'voor de kerk'; € 25,00 voor Instandhouding Eredienst en € 25,00 voor kerkgebouw. Via de H.V.D.ontvangen 2 x € 10,-- en 1 x €20,-- en 1 x € 30,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften.

Collectes

Het hierna volgende totaal van juli j.l. is onderwerp van de afgesproken verdeling 35% Coll van Diakenen / 65 % Coll van Kerkrentmeesters:

Per bank en 'Mollie' noteerden we voor de maand juli 840,50 hetgeen resulteert in € 294,18 voor het Coll. van Diakenen en voor het Coll. van Kerkrentmeesters € 546,32

Tijdens de kerkdiensten telden we totaal € 1.149,81 hetgeen resulteert in: € 402,43 voor Coll. van Diakenen en € 747,38 voor Coll. van Kerkrentmeesters.

De Bijzondere Collecte voor onze zustergemeente Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (Zuid-Limburg) liet per bank en Mollie een bedrag zien van € 1.107,50 en tijdens de kerkdienst een bedrag van € 1.034,05, alles samen dus € 2.141,55. Prachtig resultaat!!

De kinderen brachten mee naar de Kindernevendienst € 26,85, terwijl de Offerblokken een bedrag van 20,25 lieten zien.

Aan een ieder die een bijdrage leverde aan al deze inkomsten zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters): hartelijk dank!

Komende collecten

Zondag 5 september is de collecte bestemd voor MAF: Flying for Life. MAF staat voor Mission (zending), Aviation (luchtvaart) en Fellowship (vriendschap). Het is de grootste nonprofit vliegtuigmaatschappij met meer dan 130 vliegtuigen. In 25 landen vliegt het voor (hulp)organisaties en kerken. MAF maakt met haar vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar voor hulp. Al meer dan 65 jaar zijn hun vliegtuigen een uitkomst voor mensen in nood. MAF vliegt o.a. voor Flying Doctors, Verenigde Naties (VN), Rode Kruis, Dorcas, Tear, Unicef. De vliegtuigen van MAF zijn geschikt voor het zware werk, ze kunnen landen op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen in te zetten. Door uw steun aan de vliegdiensden van MAF worden mensen en dorpen bereikt met hulp en het Evangelie.



Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden.

Op zondag 12 september wordt er geïncollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. Dit bijzonder belangrijk werk binnen onze gemeente brengt natuurlijk ook kosten met zich mee, die gedeeltelijk met de opbrengst van deze collecte kunnen worden bestreden. De christelijke vorming van onze jeugd en toerusting voor een verantwoordelijk leven met God en de naaste is een verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente.

Zondag 19 september collecteert de diaconie voor de voedselbank. In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Door samen te werken met bedrijven, instellingen, overheden enz. zorgt men ervoor dat armoede wordt bestreden en minder voedsel wordt verspild. Om de zelfredzaamheid te vergroten, werken de voedselbank samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Bij de Voedselbank Den Bosch en omstreken werken uitsluitend vrijwilligers. Maar ondanks dat zijn er veel kosten: voor bestelbusjes om eten in te vervoeren, voor benzine, voor gebouwen waarin het voedsel wordt opgeslagen en uitgedeeld, enzovoort. Voor de inkomsten is de voedselbank volledig afhankelijk van sponsors, donateurs, subsidies, stichtingen, kerken en verschillende acties in de buurt. Met uw gift steunt u dit werk.



Op zondag 26 september collecteert de diaconie voor Tear. Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tear werkt aan hulp en ontwikkeling van gemeenschappen via lokale kerken. Tear helpt kerken in Afrika, Azië en Latijns-



tear

Amerika om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo wordt gewerkt aan duurzame oplossingen, want mensen moeten niet afhankelijk

blijven van hulp van buitenaf. Daarnaast verbindt Tear kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. Tear vraagt uw steun om te strijden tegen armoede en gerechtigheid door te bidden en met een bijdrage.

KOMEN EN GAAN





Dankwoord Eddy Sack

Na een verblijf van iets meer dan 3 maanden in het VU-ziekenhuis Amsterdam, en 7 weken in het Revalidatiecentrum Eikendonk in Waalwijk, ben ik al weer een aantal weken thuis om verder te herstellen van de ingrijpende operatie die ik heb ondergaan.

Overweldigend was het medeleven gedurende mijn verblijf in Amsterdam en Waalwijk en na mijn thuiskomst. Talloze kaarten gericht aan mij en ook aan mijn echtgenote Fia, apps, emails, telefoontjes, bloemen, gebeden, bezoeken. Om heel stil en dankbaar van te worden en te blijven. Omdat het voor mij en Fia niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, doe ik dat via dit bericht: Alle mensen, bekenden en onbekenden, die met ons meegeleefd hebben in deze voorbije moeilijke periode: BEDANKT! Het was hartverwarmend, en we zullen het nooit vergeten. Dank bovenal aan God de Almachtige die mijn leven in zijn handen heeft gedragen en tot hiertoe heeft gespaard.

Eddy Sack – Wijk en Aalburg

Dankwoord Elly Weck

Ook namens mijn man Goof wil ik iedereen bedanken die met ons meeleeft, nu ik vanwege mijn ziekte ingrijpende en langdurige behandelingen moet ondergaan. We maken een zware tijd door, maar het medeleven van zovelen doet ons echt goed. Het helpt ons de moed erin te houden en in de toekomst te blijven geloven. Dank daarvoor!

Elly Weck



INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het oktobernummer van Vigilante , kunt u tot en met dinsdag 21 september inleveren bij Gijs Bouman, te HeusdenT 0416-662170. Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl

AGENDA



Zondag	19 sep	Startzondag
Woensdag	22 sep	Spirit
Donderdag	23 sep	Eetgroep 16-17 jarigen vanaf 17:00 uur
Zondag	26 sep	Solid Friends
Dinsdag	28 sep	Spirit
Woensdag	29 sept	Maandelijks Avondgebed 19:15 uur
Donderdag	30 sep	Open Cirkel, Bovenzaal 20:00 uur
Donderdag	30 sep	Emmaüskring (onder voorbehoud)





Predikant : Ds. F.W. Verbaas, Pelsestraat 8, 5256 AT Heusden. T: 0416-531663. E: fw.verbaas@hetnet.nl

Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl

Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden: Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

Kosterij en de Open Hof

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en
Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: kosterij@pgheusden.nl
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden, T: 0416-662497

Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754
Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl

Kerkelijke ontvanger: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden.
T. 06-14 696604 ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO 01217
07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.
E. kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl

Diaconie (ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten) Dhr.
D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD Wijk en Aalburg.
T: 06-27 55 12 01/ 0416-69 38 88 RABOBank:NL07RABO0121706605

ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) Voorzitter:
Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard van
Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.

Nel Rijnveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com

Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden. T:
0416-663391 E: kasroos1@gmail.com