



### In goede machten liefderijk geborgen

In mijn jonge jaren fietste ik met een zekere Johan en enkele anderen dagelijks naar de Kweekschool. Van mijn vader wist ik, dat Johans vader een vreemde bijnaam had, die iets te maken had met het kerkgenootschap waarvan de familie lid was.

Geheel volgens de regeltjes had de kerkenraad ooit beslist, dat bij de doop van Johan alleen de moeder de bekende doopbelofte mocht afleggen, omdat vader 'slechts' dooplid en geen belijdend lid was. De vader van Johan voelde zich gekrenkt en vernederd, omdat ook hij graag wilde bijdragen aan de religieuze opvoeding van zijn zoon. Nadat de moeder op de doopzondag de vragen met *ja* had beantwoord, riep de vader plots ongevraagd en in heel de kerk hoorbaar: 'En de vader...? Ja!'

Dit kwam hem op een stevige boetepreek van de kerkenraad te staan. Voortaan werd hij door collega's, maar helaas ook door gemeenteleden gniffelend aangeduid met *En de vader? Ja!*

Leuk? Nou..., nee! Zo gemeente zijn is meer een vloek dan een zegen. Men liet de man liefdeloos vallen als een baksteen. Johans vader kon er moeilijk mee verder.

Hoe anders is de gebeurtenis, die wordt beschreven in het boekje *U heb ik vrienden genoemd*, dat na het overlijden van de ook bij ons bekende ds. Willem van Asselt werd uitgegeven. (Ik kan het u boekje aanbevelen, vooral vanwege de tien preken die in deze uitgave zijn opgenomen, waaronder de laatste die hij in Heusden hield).

In een van die preken vertelt Van Asselt, die toen als jong kandidaat in Uitwijk stond, dat hij geen letter meer op papier kreeg. Hij benaderde een ouderling, die in zijn stal bezig was, met de woorden: 'Ik denk dat ik niet meer geloof'. 'Ach,' zei de ouderling, 'dominie, dat is niet zo erg. Als gij het niet meer kunt geloven, doet Jezus het wel voor jou. En vergeet de gemeente niet. Die neemt het ook van je over .....!'

Geen afkeuring, geen donderpreek, maar een liefdevolle reactie, met een duidelijke rol voor van de gemeente. Ds. Van Asselt kon er opgelucht mee verder.

Met al onze twijfels – ook dominees hebben daar soms last van – is het troostvol als we kunnen terugvallen op een gemeente, die met je meeleeft en voor je bidt, in het geloof dat er voorbij het kruis een graf opdoemt, waarvan de doodzware steen is weggenomen. Daar worden we bevrijd van onze duistere angsten en onze dagelijkse pijn aan het leven. Daar mag de gemeente als *goede macht* liefdevol getuigen van de hoop en het geloof in geborgenheid en opstanding, ooit zo indringend verwoord door Dietrich Bonhoeffer in dat prachtige gedicht voor de jaarwisseling:

In goede machten liefderijk geborgen,  
verwachten wij getroost wat komen mag,  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Bert Nederlof



**Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag**  
10.30 uur Ds. A. van der Dussen, Vlijmen  
*Geen crèche en kindernevendienst*  
17.00 uur **Geen Dienst**  
Collecte: Stichting De Schuilplaats

**Zondag 8 januari**  
10.00 uur Ds. L. van Wingerden, 's-Hertogenbosch  
17.00 uur Ds. H.J. van Kapel, Waspik  
*m.m.v. brassband O & U, na afloop een kop erwtensoep!*  
Collecten: 1. Woord en Daad 2. Onderhoud Pastorie  
3. Project Groen en Warm

**Zondag 15 januari**  
10.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel  
17.00 uur Dr. J. Dubbink, Uithoorn  
Collecten: 1. Plaatselijk diaconaat 2. Plaatselijk kerkenwerk  
3. Project Groen en Warm

**Zondag 22 januari**  
10.00 uur Dr. C. Huisman, Apeldoorn  
17.00 uur Dr. Mr. K.W. de Jong, Woerden  
Collecten: 1. Open Doers 2. Onderhoud Pastorie  
3. Project Groen en Warm

**Zondag 29 januari**  
10.00 uur Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout  
17.00 uur Mevr. Ds. J. van den Brink-Dekker, Genderen  
Collecten: 1. Red een kind 2. Instandhouding Eredienst  
3. Project Groen en Warm

*Tijdens de morgendienst: voor kleine kinderen crèche **Kerk/bovenzaal**  
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek.*



## Communicatie in het nieuwe jaar

Zoals reeds gecommuniceerd stopt Vigilate in zijn huidige vorm per januari 2023. U leest dus nu de laatste 'oude, vertrouwde' Vigilate.

Om de onderlinge betrokkenheid te verhogen, de informatievoorziening (ook als je niet regelmatig in de kerk bent) te verbeteren en verdere verdieping te bieden waar mogelijk (bezinning naast de kerkdienst) gaan we de komende periode samen invulling geven aan de manier waarop we communiceren. Zo zal er de komende maanden werk gemaakt worden van:

1. Een verfrissing van de website, inclusief het inrichten van een proces om de website actueel te houden
2. Verbeteren communicatie van onze PGHeusden-app (dit is met name van belang om zonder overtreding van Privacyregelgeving te kunnen communiceren)
3. De Zondagsbrief als spil om actuele informatie voor de komende weken zowel digitaal als fysiek te kunnen ontvangen
4. Het inrichten van Vigilate 'Nieuwe Stijl' : een kerkblad dat 1 danwel 2x per jaar verschijnt (bijv. in september om uitleg te geven over het komende Kringwerk) Frequentere communicatie via de verzamelde mailadressen
5. Zoals u ziet: een spannende periode waarin we samen gaan ondervinden hoe we naast de kerkdienst en de 'toevallige ontmoetingen' toch met elkaar in verbinding kunnen blijven!

Concreet betekent dit dat de informatie die u nu uit de Vigilate haalt de komende tijd als volgt gecommuniceerd gaat worden:

Vigilate onderdeel	Waar terug te vinden vanaf februari?
Meditatie	- Website - App - Jaarlijkse 'Vigilate' (September uitvoering)
Kerkdiensten	- Zondagsbrief (1 dienst vooruitlopend) - Website - App
Gemeenteberichten - Vanuit de Kerkenraad	- Via het mailbestand - informatieblok op de schermen - App
Wel en wee	Vanwege het privacygevoelige karakter enkel via de App en indien mogelijk via de Zondagsbrief

Vigilate onderdeel	Waar terug te vinden vanaf februari?
Meditatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website</li> <li>- App</li> <li>- Jaarlijkse 'Vigilate' (September uitvoering)</li> </ul>
Kerkdiensten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zondagsbrief (1 dienst vooruitlopend)</li> <li>- Website</li> <li>- App</li> </ul>
Gemeenteberichten - Vanuit de Kerkenraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Via het mailbestand</li> <li>- informatieblok op de schermen</li> <li>- App</li> </ul>
Wel en wee	Vanwege het privacygevoelige karakter enkel via de App en indien mogelijk via de Zondagsbrief
Van Diaconie – Welkom aan Tafel	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Zondagsbrief</li> <li>- App</li> <li>- Informatieblok op de schermen</li> </ul>

Zoals hierboven aangegeven betekent het aanpassen van onze communicatie ook afscheid nemen van Vigilate in zijn huidige vorm. Dat afscheid kan natuurlijk niet geruisloos gaan. De afgelopen jaren hebben er veel vrijwilligers onder de begeleiding en regie van Gijs Bouman maand in maand uit gezorgd voor een mooie informatiestroom naar onze gemeente. Copy indieners, Nieters, Bezorgers en Gijs voor al je coördinatie, redactie, printen etc.: Heel veel dank voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Reacties op dit artikel svp sturen naar: [info@pgheusden.nl](mailto:info@pgheusden.nl)

## WEL EN WEE IN DE GEMEENTE



Heel bijzonder in onze Gemeente dat 5 echtparen in deze periode **60 jaar** waren getrouwd:

Op 27 november **Bert en Bertha van Os-Bouman** (Grote Kerkstraat 58,4261 BE Wijk en Aalburg).

Op 11 december . **Ben en Emmy Noorda - de Jager** (Jan Steenstraat 27, 5251 NE Vlijmen )

Op 13 december . **Jan en Geke van de Merwe-Wouters**, (Grotestraat 6, 5158 NB Heesbeen)

Op 19 december **Henk en Betty Lammers-ter Brake** (Zwikker 2, 5151 HT Drunen)

Op 28 december **Jaap en Corrie van Harten-van Buuren** (Dorpsstraat 31, 5314 AD Bruchem)

We feliciteren deze echtparen van harte en allen die bij hen horen met deze jubilea.

1941

IN MEMORIAM HENK VAN WIJK

2022

Op 5 december jl. Is ons gemeentelid Hendrikus Johannes van Wijk op 81 jarige leeftijd overleden. Hij werd op 15 oktober 1941 in Heusden geboren.

Op 22 december 1960 trouwde hij met Diny 't Lam.

Zij kregen 4 dochters: Truus, Grada, Corina en Els. Ook kwamen er klein- en achterkleinkinderen.

Henk was een zeer hard werkende man, hij werkte onder andere op de scheepswerf van Verolme, later ook nog op andere scheepswerven en bij de Hoogovens.

Toen Henk rond zijn vijftigste ontslag kreeg omdat hij ziek werd heeft hem dat heel veel pijn gedaan.

De woorden liefdevol, oprecht, vriendelijk en zorgzaam zijn op Henk van toepassing. Henk stond voor iedereen klaar, in het bijzonder destijds ook voor de ouders van Diny, haar broer en schoonzus. Ook zijn kinderen deden nooit tevergeefs een beroep op hem.

Henk toonde zijn gevoelens niet gemakkelijk, was een man van weinig woorden, maar er ontging hem niet veel, en uit het niets kwam dan soms opeens een raak woord.

Na een hartinfarct in 2014 heeft Henk steeds meer gezondheidsproblemen gekregen, en moest hij leren omgaan met de beperkingen die deze met zich meebrachten. Zo moest hij na 8 jaar als diaken lid te zijn geweest van de kerkenraad in deze kerk, iets wat hij heel erg graag deed, ook van deze functie afscheid nemen.

Henk was een trouwe kerkganger, en als kerkgang niet lukte luisterden zij thuis naar de diensten.

Henk en Diny hebben veel lief, maar ook veel leed gedeeld. Zij waren elkaar tot grote steun in goede en minder goede tijden. Als Henk verzorging nodig had wist hij Diny aan zijn zijde. Helaas ging het 2 weken geleden thuis niet meer en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis met benauwdheids-klachten, hij bleek een longontsteking te hebben. Afgelopen maandag is Henk na een bewegten leven in het ziekenhuis in den Bosch overleden.

Zaterdag 10 december is Henk na een rouwdienst hier in de kerk begraven op begraafplaats "Buytenhoven" hier in Heusden.

Dit memoriam willen we afsluiten met de woorden uit Psalm 121 die op de rouwkaart staan geschreven:

"Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?  
Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft."

**1943**

**IN MEMORIAM JOKE VAN DEN OEVER**

**2022**

Op 17 december jl. Is ons gemeentelid Joke van den Oever – van Hoften op negenenzeventig jarige leeftijd overleden. Joke werd op 22 oktober 1943 als heft van een tweeling in een Rooms-katholiek Heusdens gezin geboren.

Op 4 september 1964 trouwde zij met Bep van den Oever. Bep was protestant, hetgeen door de beide families niet altijd als positief is ervaren, iets wat Joke altijd veel verdriet heeft gedaan.

Zij kregen 4 kinderen: Carla, Liesbeth, Jolanda en Berry. Ook kwamen er 7 kleinkinderen. Joke was een trouw meelevend lid van de Rooms-katholieke parochie in Heusden. De kinderen heeft zij contentieus als Joke was in de katholieke omgeving opgevoed. Ook deed zij jarenlang allerlei werkzaamheden ten behoeve van de parochie en haar leden. Gedurende haar huwelijk met Bep is Joke meer en meer gesteld geraakt op de protestantse gemeente in Heusden, zij voelde zich hier steeds meer thuis en is een trouw meelevend lid van onze gemeente geworden. Ook voor onze gemeente heeft Joke veel betekend, waaronder haar jarenlange trouwe medewerking aan welkom aan tafel, haar aanwezigheid bij het openstellen van de kerk, de open koffiemorgens, het rondbrengen van krantjes en bladen en de ondersteuning die zij Bep gaf in zijn activiteiten voor de kerk. Joke was een ijverige vrouw, werkte naast haar jonge gezin jarenlang op scholen als interieurverzorgster. Daarnaast zorgde zij ook nauwgezet voor de vader van Bep die tijdens een periode van ziekte werd opgevangen in het gezin van Joke en Bep. We kennen Joke als een lieve, oprechte en zorgzame vrouw. Voor iedereen die haar pad kruiste stond zij met raad en daad klaar. Joke kreeg de latere jaren te maken met gezondheidsproblemen die een steeds grotere tol eisten. Zij moest leren leven met afnemende krachten en activiteiten loslaten die haar zo dierbaar waren. Dit was niet altijd gemakkelijk, maar met ups en downs probeerde zij haarzelf toch altijd weer te herpakken. Haar geloof en vertrouwen op de hulp van God heeft haar altijd in alle omstandigheden moed en kracht gegeven.

Dit gold niet voor de laatste weken, waarin Joke steeds meer het idee kreeg dat ze er nu niet meer bovenop zou komen. Na enkele dagen van zorg rond haar ziekbed, is zij thuis te midden van Bep en de kinderen in vertrouwen op God in alle rust overleden.

Joke is op 23 december na een rouwdienst in deze kerk begraven op begraafplaats "Buytenhoven" hier in Heusden.

Dit memoriam willen we afsluiten met de woorden van haar rouwkaart;  
" Liefde houdt niet op waar het leven eindigt."

1934

IN MEMORIAM JANNIE VALK

2022

Op 15 december j.l. is overleden ons gemeentelid Jannie Valk Vermaas.

**Een traan voor het gemis. Een glimlach voor alle mooie herinneringen.**

Het leven van Jannie werd gekenschetst door liefde, zorgzaamheid, gastvrijheid, trouw vastberadenheid en haar geloof in God en mensen.

Jannie werd in Zwijndrecht geboren in een warm gezin. Op haar 16<sup>e</sup> had Jannie al de verantwoordelijkheid voor 42 kleuters op een Bewaarschool. Daar leerde Jannie Cor Valk kennen. Ze trouwden en Lida werd geboren. Op zoek naar werk en een woning kwam het gezin in Oudheusden terecht , Suitbertusstraat 29. Daar werden Janny, Inge en Cees geboren.

In het snel ontwikkelende Oudheusden zette Jannie zich in voor o.a. gymnastiekvereniging Inion, peuterspeelzaal en HVD. Toen de kinderen uitgevlogen waren is Jannie 8 jaar wethouder voor de PKV geweest, de eerste vrouwelijke wethouder van Heusden.

Vele reizen heeft Jannie samen met Cor gemaakt. Samen op pad met de caravan waren jaarlijkse hoogtepunten in hun leven.

Een dieptepunt in haar leven was het overlijden van haar dochter Janny. Dat was voor haar onbegrijpelijk. Na het overlijden van haar man Cor ging Jannie in St. Oedenrode wonen, bij haar dochter Inge. Ze beleefde daar haar oudedag. Van een fysiek sterke vrouw, nog autorijdend, tot dankbare oude dame. Jannie mocht 88 jaar worden en had een voltooid leven.

**"Ik heb het zo goed gehad"**

VAN DE DIACONIE



### **Van de diaconie**

Financiële zorgen komen vaker voor dan je denkt.

Soms weten we niet van mensen dat ze niet of nauwelijks rond kunnen komen. Weet dat u met moeiten en zorgen aan kunt kloppen bij de diaconie, samen kijken we hoe we kunnen helpen of ondersteunen.

U kunt één van de diakenen of uw wijkouderling persoonlijk benaderen of een mail sturen naar [diaconie@pgheusden.nl](mailto:diaconie@pgheusden.nl)

Vanzelfsprekend gaan we hier vertrouwelijk mee om.

## **Kerstpakkettenactie Geloven in Spangen**

Wij hebben u in de Vigilante van de vorige maand geïnformeerd over de kerstpakkettenactie Geloven in Spangen en u opgeroepen deze actie te steunen. Wij zijn dankbaar dat velen dit tot nu toe ook hebben gedaan. Bij de diaconie is tot 20 december € 3030,- binnen gekomen, hierbij zijn contante giften nog niet verwerkt! Hartelijk dank voor de steun die u hiermee geeft aan de gezinnen, die dit heel hard kunnen gebruiken, in Spangen en Bospolder-Tussendijken. Is de actie aan uw aandacht ontsnapt? Geen nood, de actie loopt nog een aantal weken door.

## **Bericht voor de medewerkers van Welkom aan tafel**

In overleg met Jean-Pierre van buurthuis De Schakel heeft onze administrateur Gerrit Muijen de data voor de eerste helft van 2023 vastgelegd. We hopen dat alle medewerkers weer kunnen helpen! De data zijn: 26 januari, 16 februari, 9 en 30 maart, 20 april, 11 mei en 1 en 22 juni. Wanneer er een datum is, die niet schikt, graag even melden bij Nel, tel. 01416-691981 of E: [nelrijneveld@hotmail.com](mailto:nelrijneveld@hotmail.com)  
Dit kan tot en met 5 januari, daarna wordt het nieuwe rooster gemaakt.

## **Bericht voor de gasten van Welkom aan tafel**

Een paar dagen na de feestelijke kerst WAT kwam het verdrietige bericht van het overlijden van Joke van den Oever. Zij had een bijzondere plaats in het Welkom aan tafel-gezin. Altijd moesten we bellen naar Joke en Bep, als er iets op WAT gebied te melden was. We zullen haar erg missen en leven mee met Bep, de kinderen en de kleinkinderen. In deze editie van Vigilante staan de data voor het nieuwe seizoen alweer. Voorlopig kunt u zich aan-of afmelden bij Nel Rijnveld, tel. 0416-691981. Op 26 januari is de eerste Welkom aan tafel van 2023. Vanaf 17.00 uur worden alle gasten weer verwacht voor een welkomstfrisdrankje. De eigen bijdrage is € 5,00.

## **'Buurtlunch' voor Emmaüskring en open koffiemorgen deelnemers**

Op donderdag 5 januari is er een lunch voor iedereen in de Open Hof. Naast de deelnemers van de Emmaüskring en de bezoekers van de open koffie-morgens is iedereen die wil komen van harte welkom. Op een gezellige en ontspannen manier hopen we elkaar te ontmoeten aan het begin van het nieuwe jaar. Vanaf 11.00 uur worden de gasten verwacht en om 12.00 uur wordt de lunch geopend. Het enige dat u hoeft te doen, is u aanmelden, tel. 06-12277128 of via de intekenlijst in de kerk. Rond 14.00 uur is de afsluiting.



## **Emmaüskring**

Donderdag 19 januari komt de Emmaüskring bijeen in de consistorie van de kerk. De zij-ingang is open. Deze kring is bedoeld voor degenen die zonder levensgezel de weg door het leven gaan of vervolgen moeten. Er wordt samen een eenvoudige lunch gebruikt, gezongen en een onderwerp gedeeld. De inloop is vanaf 12.00 uur en de lunch wordt om 12.30 uur geopend. Om 14.30 uur wordt de kringmiddag afgesloten.

## **GIFTEN EN GAVEN**



### **Ontvangen giften**

Ouderling Willy van der Laan heeft tijdens huisbezoeken tweemaal een gift van € 50,00 ontvangen en een maal een gift van € 20,00 voor de kerk. Ouderling Hannie Branderhorst heeft tijdens huisbezoek een gift van € 10,00 ontvangen voor de kerk. Ouderenpastor Ada Nederlof heeft tijdens huisbezoek een gift van € 10,00 ontvangen. Ouderling Hennie de Waal heeft tijdens huisbezoek een gift voor de kerk ontvangen van € 5,00. Ouderling Anita de Hoop heeft tijdens huisbezoek een gift voor de diaconie ontvangen van € 10,00. Via de H.V.D. ontvangen 1 x € 20,-- bestemd voor de H.V.D. Via de bank is voor het college van Kerkrentmeesters giften ontvangen van € 65,00 en € 50,00. Het college van Diakenen heeft via de bank een gift ontvangen van € 50,00. Hartelijk dank voor al deze giften!

### **Gehouden collecten**

De hierna vermelde totaalsommen van november 2022 jl. zijn onderwerp van de afgesproken verdeling 35% college van Diakenen / 65% college van Kerkrentmeesters: Per bank noteerden we een totaalbedrag van € 82,50 hetgeen inhoudt € 28,87 voor het college van Diakenen en € 53,63 voor het college van Kerkrentmeesters. Daarnaast is voor alleen het college van Kerkrentmeesters nog een bedrag van € 40,00 per bank binnengekomen. Via "Mollie" is er voor de maand november een totaalbedrag van € 1.106,00 binnengekomen. Hierin is door de gevers de volgende verdeling aangegeven: € 656,00 voor het college van Diakenen en € 450,00 voor het college van Kerkrentmeesters.

Tijdens de kerkdiensten werd in november 2022 een totaalbedrag van € 3.349,89 ingezameld. Dit bedrag was inclusief voor college van Diakenen: € 1.004,75 Dankdagcollecte (Geloven in Spangen), € 435,25 Avondmaalscollecte Geloven in Spangen, € 29,50 bijdragen kindernevendienst en € 23,25 bijdragen offerblokken. Resteert voor de afgesproken verdeling 35/65 € 1.857,14 voor college van Diakenen € 650,00 en voor het college van Kerkrentmeesters € 1.207,14.

Aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor "De Kerk" zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters) hartelijk dank!

## Komende collecten



Op zondag 1 januari zal de diaconale collecte bestemd zijn voor het evangelische begeleidingscentrum "De Schuilplaats". Dit is een landelijke, interkerkelijke instelling voor bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat, met vestigingen in o.a. Almkerk en Sprang-Capelle. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De Schuilplaats biedt op professionele wijze hulp aan jong volwassenen (17-45 jaar) die met problemen kampen: depressie, faalangst, trauma's, gebrek aan structuur en ritme, moeite om met anderen om te gaan, enz. Met uw gift steunt u dit werk.



Zondag 8 januari is de collecte van de diaconie bestemd voor Woord en Daad. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede vanuit Bijbels perspectief. Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en betrokkenen uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Woord en Daad wil verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheidt hoop en kansen om armoede te overstijgen. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Ondersteunt u dit mee?



Zondag 15 januari is de collecte voor het plaatselijke diaconaat. Nog steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of maatschappelijke problemen hebben gekregen. Mensen in onze naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele oplossingen. Uit ervaringen hebben we geleerd dat het al belangrijk is om een "maatje" te zijn voor deze mensen. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook aandacht besteed aan ziekenzorg, het ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten.



Zondag 22 januari is de collecte bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 'Bid voor ons', is vaak het eerste wat vervolgd christenen vragen. Gebed is het fundament én een belangrijk onderdeel van het werk van Open Doors. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.

Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Het werk van Open Doors voor vervolgd christenen is mogelijk door Gods genade en zegen en de ondersteuning van duizenden christenen wereldwijd. Ondersteun dit werk met uw gebed en gift.



Zondag 29 januari wordt voor Red een Kind gecollecteerd. Red een Kind is een relatief kleine organisatie en wil zoveel mogelijk kinderen uit de armoede laten groeien. De ambitie van deze organisatie is zichzelf overbodig maken. Dat klinkt misschien gek, maar denk er eens over na: zou het niet geweldig zijn als er geen kinderen meer zouden sterven aan de gevolgen van armoede? Als ouders overal ter wereld hun kinderen een toekomst kunnen geven? Red een kind gelooft in een aanpak die erop gericht is dat een dorp na zeven tot tien jaar geen hulp meer nodig heeft. Na die periode is er structureel zoveel verbeterd in het dorp dat het programma gestopt kan worden. De bevolking kan dan zelfstandig verder om te bouwen aan een kansrijke toekomst voor hun kinderen. Helpt u mee?

KOMEN EN GAAN



### **Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente (Correctie op vorige maand!)**

Mevrouw E.C.G.A. van Harten, Stadshaven 6; 5256BA Heusden naar Molenstraat 109; 5014NC Tilburg

### **Nieuwe gemeenteleden als gevolg van een verhuizing**

De heer G.C. Vos, Schoolstraat 13; 5473GD Heeswijk-Dinther naar Pelsestraat 3A; 5256AT Heusden

Mevrouw A.E. Poelakker-de Waal en de heer H.E.J. Poelakker, Grotestraat 148; 5141HC Waalwijk naar Htgn Johanna van Brabantstraat 17; 5256EM Heusden

### **Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing**

De heer S.O. van Wijnen, Hoofdstraat 15; 5255AE Herpt naar Jacob van der Borchstraat 14; 3515XD Utrecht

### **Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een overschrijving**

De heer W. Slagmolen, Roomsche Kerkstraat 5 – W149; 5256AJ Heusden naar Gereformeerde kerk te Sleeuwijk – Woudrichem

De heer D.A. Duizer en mevrouw M.J.A. Duizer-van Gammeren, Bergstraat 27; 4261BW Wijk en Aalburg naar Hervormde gemeente te Wijk bij Heusden met zoon B.M. Duizer en dochter M.G. Duizer  
Mevrouw J.C.J. Hartgers, Polstraat 11; 4261BP Wijk en Aalburg naar Hervormde gemeente te Aalburg

VAN DE COMMISSIE ZWO



### ***Afsluiting project Lebone Village***

In 2019 heeft de ZWO het nieuwe project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika gekozen. (Lebone Village is een christelijk kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in de Provincie Vrijstaat in Zuid Afrika en is erop gericht hulp, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen).

We zijn als ZWO groep dankbaar dat we de afgelopen jaren, ondanks alle Corona maatregelen, als gemeente toch een totaalbedrag van € 12.000 voor dit mooie project hebben bijeen kunnen brengen. Iedereen die hieraan heeft meegeholpen willen we hiervoor hartelijk dank zeggen.

### ***Streekproducten***

Via de verkoop van streekproducten is de afgelopen periode ten behoeve van Lebone Village een bedrag van € 326,50 bijeengebracht. Iedereen die besteld heeft, dank U wel. Is het er nog niet van gekomen om de lijst in te leveren, er is nog beperkte voorraad. Hennie Spek tel. 0416 351663 of 0614224332

### ***Nieuw project Stichting Child Care Africa (CCA)***

Met ingang van 2023 heeft de ZWO een nieuw project gekozen om te ondersteunen. Stichting Child Care Africa (CCA) werd in 2019 opgericht in Nederland. De stichting is voortgekomen uit de wens om kwetsbare kinderen in Afrika een beter toekomstperspectief te bieden. CCA biedt hulp aan de meest kwetsbare kinderen, ongeacht etniciteit, politieke voorkeur of geloofsovertuiging. CCA geeft kwetsbare kinderen de kans om hun opleiding af te maken en te werken aan een betere toekomst. De sponsorleerlingen bieden wij onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. Op 18 januari 2023 willen we d.m.v. een gemeente avond (Open Hof om 20.00 uur) meer informatie over dit nieuwe project geven. Vertegenwoordigers van de Stichting CCA komen dan meer uitleg geven over dit mooie project. Ook willen we als ZWO weer een maaltijd organiseren ten behoeve van dit project en wel op vrijdag 24 maart 2023 vanaf 18.00 uur in de Open Hof. Noteert u dus alvast deze 2 data. In de loop van 2023 gaan we u meer informatie van dit project geven, waaronder op welke wijze we deze stichting precies gaan ondersteunen.



### **Kindernevendienst, 10+, Spirit, Solid Friends**

Na een prachtige periode van advent en kerst, worden de bijeenkomsten voor de kinderen en jongeren weer vervolgd. Op de kindernevendienst worden deze maand verhalen uit Johannes en Matteüs verteld, met als thema: 'De wereld op zijn mooist'.

8 en 22 januari komt de 10+ ook weer bij elkaar.

Op 5 januari gaan de Solid Friends een gezellige activiteit doen!

Spirit komt op 10, 18 en 24 januari weer bij elkaar met het thema 'Aan tafel' en een terugblik op 'Geef licht!'

### **Eerst dit..**

De EO heeft elke dag een podcast van 7 minuten die het beluisteren waard is. Op 30 november sprak Dirk de Bree nav. Jesaja 12:1-6 over 'God groot maken om wie Hij is'. "God loven, God grootmaken om wie Hij is en wat hij gedaan heeft, is het allerbelangrijkste in een mensenleven, omdat God het waard is. En ook omdat het voor jou als mens het beste is, de diepste vreugde te vinden in aanbidding van je schepper. Als de gemeente samenkomt, is dat in eerste plaats om God te loven. Alles wat we doen in het kerkelijk leven is daarop gericht. Dat we God loven en dat we leren 'God lovend' in het leven te staan. Aanbidding werkt aanstekelijk, die vreugde wil je niet voor jezelf houden", aldus Dirk de Bree. Mooi dat wij onze kinderen mogen en kunnen meenemen naar de kerkdiensten en ze hierbij kunnen betrekken!

Podcast te beluisteren via:

<https://open.spotify.com/episode/5B5x7is799yUNCmBGVs0mY?si=4787d7a63b494d7d>



### **Christelijke Vrouwenvereniging " De Ontmoeting "**

Hartelijk welkom op dinsdag 17 januari 2023 in de Open Hof aanvang 14.00 uur. Spreekster is Mevr. Wilma Verhoeven uit Waalwijk. Zij hoopt een lezing te geven over doopjurken en doopgeschenken, na de pauze gaat het over oud meisjes speelgoed. We hopen dat alle leden weer aanwezig zijn. Ook belang-stellenden zijn hartelijk welkom. Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken.

## Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties en attenties die we hebben ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk het was overweldigd !  
Goof en Elly Weck.

## Hartelijk dank

Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven, de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken tijdens de periode dat Henk ziek was en na het overlijden van Henk. Het was hartverwarmend. Wij voelen ons hierdoor erg gesteund.

Dini van Wijk, kinderen klein - en achterkleinkinderen.

## Bedankje

Wij bedanken iedereen voor de bloemen, felicitaties en kaarten in verband met ons 60 jarig huwelijk.

Bert en Bertha van Os



## JARIGEN

Wij feliciteren van harte onze oudere gemeenteleden.

2-jan	Dhr. H. Nederlof	V. Deelenstraat 53, Oudheusden
3-jan	Mevr. H.T.A.M. Verheij - Couwenberg	Herptseweg 21, Oudheusden
7-jan	Mevr. P.G.A. Bouman - Timmermans	De Vlijt 9, Wijk en Aalburg
8-jan	Mevr. D. Sprong - Branderhorst	Azaleastraat 80, Wijk en Aalburg
9-jan	Mevr. C. Kurpershoek	Putterstraat 37A
11-jan	Dhr. H.A. van Driel	Suitbertusstraat 38, , Oudheusden
14-jan	Mevr. D.V. Offermeijer - Joosten	v. Ruysdaelstraat 62, Oudheusden
16-jan	Dhr. P.W. Verhoeven	Gijsb. Voetiusstraat 8, Oudheusden
19-jan	Mevr. T.M. van Bergeijk	Markt 17 Wijk en Aalburg
19-jan	Mevr. L.F. Nederlof - Mes	Van Deelenstraat 53, , Oudheusden
19-jan	Dhr. J.H. van Harten	Dorpstraat 31, Bruchem
21-jan	Dhr. G. van Os	Grote Kerkstraat 58, Wijk&Aalburg
21-jan	Mevr. A. Nieuwkerk - Hamstra	Waterpoort 20
22-jan	Dhr. P. Blijenberg	Espendreef 6 , Sleeuwijk
22-jan	Dhr. W. Kuijpers	Azaleastraat 64, Wijk en Aalburg
22-jan	Mevr. J.G. den Boer - Timmermans	Ridderstraat 26
26-jan	Mevr. A.C. van Aalst - van Eekelen	Kasteellaan 25, , Oudheusden
29-jan	Dhr. J. Versteeg	Molenhof 28, Wijk&Aalburg
29-jan	Mevr. W.C. de Leest	Rembrandtlaan 20, , Oudheusden
30-jan	Mevr. A. Roozmond-v.d. Gaag	Groenstraat 8A, Herpt

## AGENDA



Donderdag	5 jan	Solid Friends
Donderdag	5 jan	Buurtlunch in de Open Hof vanaf 11,00 uur
Zondag	8 jan	10 plus
Dinsdag	10 jan	Spirit
Woensdag	11 jan	Bijbel Gesprekskring in de Open Hof 20,00 uur
Dinsdag	17 jan	Chr. Vrouwenver. "De Ontmoeting" Open Hof, 14,00 uur
Woensdag	18 jan	Spirit
Woensdag	18 jan	Gemeenteavond over nieuw project ZWO, 20 uur in de Open Hof
Donderdag	19 jan	Emmaüskring in de Consistoriekamer vanaf 12.00 uur
Zondag	22 jan	10 plus
Dinsdag	24 jan	Spirit
Donderdag	26 jan	Welkom aan Tafel vanaf 17,00 uur
Woensdag	25 jan	Avondgebed in de kerk om 19.15 uur

## UIT DE KERKENRAAD



De kerkenraad heeft in haar vergadering van 13 december j.l., op voordracht van 24 gemeenteleden, benoemd tot ouderling: de heer Frans Scheefhals uit Andel. De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden, dat Frans Scheefhals zijn benoeming reeds heeft aanvaard. Tevens is Willy van der Laan herbenoemd in het ambt van ouderling.



**Predikant** : Vacant.

Bijstand in het pastoraat: Ds. L. van Wingerden uit 's-Hertogenbosch.

[E-mail: predikant@lvanwingerden.com](mailto:predikant@lvanwingerden.com) T: 073-6418237

**Scriba (secretaris van de kerkenraad)**: Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, [E-mail: scriba@pgheusden.nl](mailto:scriba@pgheusden.nl)

**Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden**: Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573  
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

**Kosterij en de Open Hof**

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en

Wilco Honcoop (T: 06-54635187). [E-mail: kosterij@pgheusden.nl](mailto:kosterij@pgheusden.nl)

Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden.

**Kerkrentmeesters**: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754  
[Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl](mailto:kerkrentmeesters@pgheusden.nl)

**Kerkelijke ontvanger**: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden.  
T. 06-14 696604T ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.  
[E-mail: kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl](mailto:kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl)

**Diaconie**: Maryse Vos, Nieuwstraat 5, 5256 BB Heusden T: 06-44356394  
**(ook voor aanvragen kerktelefoon, CD-opnames en kerkauto)**  
RABOBank:NL07RABO0121706605

**ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)** Voorzitter:  
Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg  
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

**HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar)**: Penningmeester: Kora Mes, Gerard van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.  
NL18RABO 0311409695 t.n.v. Prot.Gemeente Heusden, inzake H.V.D.

**Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.**

Nel Rijnveld-van Ginkel, T: 0416-691981. [E-mail : nelrijneveld@hotmail.com](mailto:nelrijneveld@hotmail.com)

**Cantorij**: Voorzitter Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden.  
T: 0416-663391 [E-mail: kasroos1@gmail.com](mailto:kasroos1@gmail.com)