



40-dagentijd

Als kerkgemeenschap kennen we de 40-dagentijd, dit jaar van 6 maart tot en met 10 april. De periode voor Pasen. In de reformatorische traditie heet deze periode de lijdenstijd. De rooms-katholieke aanduiding "veertigdagentijd" raakt echter steeds meer ingeburgerd.

De benaming veertigdagentijd heeft oude papieren. Reeds de vroege christenheid kent een vastentijd van veertig dagen, voorafgaand aan Pasen bepaald door paus Gregorius de Grote rond het jaar 600.

Het getal veertig herinnert ook aan de Bijbel; vooral aan de verzoeking van Jezus in de woestijn, toen Hij veertig dagen en nachten had gevast. De veertigdagentijd begint dan ook met de evangeliëlezing van de verzoeking in de woestijn.

De calvinistische reformatie breekt met de veertigdagentijd. Er komen zeven lijdensweken voor in de plaats. Kenmerkend voor de lijdensweken is de verkondiging van het evangelie van de lijdende Christus.

We zien echter ook in de reformatorische kerken een verandering optreden op dit punt. Zonder de bijbelse boodschap tekort te doen zien we een zekere verschuiving optreden van de verkondiging van het kruisevangelie naar een meer liturgisch ritueel.

Nu moeten we oppassen om rituelen zomaar als vormendienst aan de kant te zetten. Het zoeken van God en de omgang met Hem hebben juist vormen nodig. Vanuit dit perspectief valt het te overwegen om de periode voor het Paasfeest als 40-dagentijd gestalte te geven. Het gaat hierbij om voorbereiding op het gebed, om concentratie om het Woord van God te horen en om de verwachting van de Heilige Geest. Zo opgevat is het een geloofsoefening. Persoonlijk pleit ik hiervoor en breng deze ook in kerkelijk opzicht in praktijk door in deze tijd de aandacht te vestigen niet alleen op het kruislijden en sterven van Jezus, maar ook op onze eigen levenshouding.

Veertig dagen en nachten is het even stiller in ons leven. Het is een tijd van inkeer, een stille tijd. Om na te denken over je leven en de zin ervan, om je te bezinnen op de dingen die gebeuren in onze samenleving en in deze wereld en hoe het verder moet. De veertig-dagen-tijd is een afgemeten stuk tijd om te leren zien en te ervaren wie en wat ons leven richting geeft.

Door stil te staan bij onszelf en bij het leven van Jezus, die ons heeft laten zien wat barmhartigheid is, gaan we op weg naar Pasen.

L. van Wingerden



Zondag 3 april

10.00 uur Ds. F.P. Leever, Houten

17.00 uur Ds. H. De Leede, Amersfoort

Collecten: 1. Hulp Oost-Europa
2. Onderhoud Kerkgebouw
3. Project Groen en Warm

Crèche: Winanda Smits

Zondag 10 april

10.00 uur Ds. G.A. van de Weerd, Geertruidenberg

17.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch

Collecten: 1. JOP
2. Instandhouding Eredienst
3. Project Groen en Warm

Crèche: Carin Zuidema en Eline Breen

Maandag 11 april, Eerste Passiestonde in de Lutherse Kerk

19.00 uur Hans-Bos Val

Dinsdag 12 april, Tweede Passiestonde in de Lutherse Kerk

19.00 uur Diaken Soeterboek

Woensdag 13 april, Derde Passiestonde in de Lutherse Kerk

19.00 uur Matthea Klaasse

Donderdag 14 april, Witte Donderdag, H. Avondmaal in Huize Antonius

16.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag

19.30 uur Dr. R.J. Bakker, Amsterdam, Bediening H. Avondmaal

Collecten: 1. Plaatselijk Ouderenwerk
2. Instandhouding Predikantsplaats
3. Project Groen en Warm
Avondmaalscollecte: Geloven in Spangen

Zaterdag 16 april, Paaswake

19,30 uur Nicolien Luitwieler, Nederhemert, P.I.O.

Zondag 17 april, Pasen, m.m.v. de Cantorij

10.00 uur Predikant in Opleiding Nicolien Luitwieler, Nederhemert.

17.00 uur Ds. van de Brink, Genderen

- Collecten: 1. Stichting de Herberg
2. Plaatselijk Kerkenwerk
3. Project Groen en Warm

Crèche: Koen van der Weegen

Zondag 24 april, Beloken Pasen

10.00 uur Dr. A.F. Troost, Ermelo, 50-jarig ambtsjubileum m.m.v. de Cantorij

17.00 uur Ds. H.J. van Kapel, (Waspik)

- Collecten: 1. Vakantiewerk gehandicapten
2. Kerkdienst Digitaal
3. Project Groen en Warm

Crèche: Miranda de Waal

GEMEENTEBERICHTEN



Het beroepingswerk

Tijdens de kerkenraadsvergadering van maart hebben we als kerkenraad de eerste opzet van de profielschets besproken. Een profielschets bestaat uit twee hoofdonderdelen: 1. Een beschrijving van het profiel van onze protestante gemeente te Heusden

2. Een beschrijving van het profiel van de predikant die we zoeken

Beiden moeten natuurlijk op elkaar afgestemd zijn.

Het was een goede bespreking, wat resulteerde in een aantal aanvullingen die verwerkt gaan worden om tijdens de april vergadering verder te bespreken. De meerjarenbegroting is onderweg voor het aanvragen van de solvabiliteitsverklaring bij het CCBB (het classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken) en we hopen in april tot een goede versie van de profielschets te komen. Mogelijk hebben we nog wat meer tijd nodig, gezien de uitgebreide bespreking van maart. Daarin zullen we de prioriteit geven aan de kwaliteit. Ook kunnen we melden dat ds. Joost van den Brink uit Genderen zich bereid heeft getoond om onze consulent te zijn. Als consulent zal hij de kerkenraad adviseren en het beroepingswerk begeleiden.

Introductie van de NBV21 in onze eredienst

Op eerste paasdag, zondag 17 april, zullen we de NBV21 in onze eredienst introduceren. De lectoren zullen uit de NBV21 lezen, de kanselbijbel wordt vernieuwd en ook in de YouTube uitzending zal de NBV21 vertaling worden gebruikt. De NBV21 is de vernieuwde en verbeterde versie van de nieuwe

Bijbelvertaling, zoals wij die nu gebruiken in onze gemeente. De Nieuwe Bijbelvertaling werd in 2004 geïntroduceerd en werd al snel dé standaardbijbel in veel kerken uit zowel de protestantse als de Katholieke traditie. (Zowel de Katholieke Bijbelstichting als het Vlaams Bijbelgenootschap waren mede initiatiefnemers van de NBV 2004). Bij verschijnen in 2004 was al direct voorzien dat dit niet de eindversie zou zijn. Het Nederlands Bijbel Genootschap gaf de vertaling vrij 'ter beproeving'. Er kwam een stroom van positieve en kritische reacties op gang. Individuele lezers en ook kerkgenootschappen en theologen gaven verbeteringsuggesties. Deze suggesties alsmede nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn nu verwerkt in deze nieuwe, nog meer gebalanceerde editie als de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021. Zoals we ook hebben gedaan voor de NBV en het liedboek 2013, kunt u een persoonlijk exemplaar van de NBV21 via onze gemeente bestellen. Nel Rijnveld zorgt voor een inschrijffijst bij de boekentafel en zal voor folderinformatie zorgen. Ook kunt u uw exemplaar bestellen door een email te sturen naar nelrijneveld@hotmail.com



Afscheid Ton en Nel,

Sommige gemeenteleden hebben getwijfeld of het er nog van komt. Maar we zijn ze niet vergeten! Ze hebben zo'n enorme "stempel" gedrukt op ons kerkelijk leven, dat we dat nooit meer vergeten kunnen. Na ruim 36 jaar kosterschap gaan we nu toch echt afscheid nemen van Ton en Nel. Hopelijk laat de corona situatie het toe met alle gemeenteleden bij elkaar te komen om het afscheid te vieren. Zodat zij er nog lang op kunnen terugzien als een bijzondere gebeurtenis. We hebben hiervoor de datum zaterdag 21 mei a.s. gekozen, vanaf half drie tot ongeveer vijf uur. Het programma voor deze middag wordt op dit moment gemaakt door de afscheidsc commissie. In ieder geval willen we een mooi cadeau aanbieden op deze dag, namens alle gemeenteleden. Hun cadeauwens was een Rijnreis..... Ja, een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn.....



Hieraan kunt u bijdragen door een bedrag te storten op:
 Bankrekening: NL21INGB0001127461 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden met vermelding van : cadeau Ton en Nel. Ook komt er achter in de kerk, van zondag 1 mei tot en met zondag 15 mei, een doos te staan waarin u een bijdrage kunt deponeren. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
 In de Vigilante van de maand mei zullen wij u uitnodigen voor dit afscheid, hetgeen in de kerk of kerktuin wordt gehouden. Wij denken en hopen dat de Open Hof hiervoor te klein is!

De afscheidsc commissie.

Toekomst van de kerk

Albert Soeterboek, diaken van RK kerk Wonderbare Moeder in Drunen en Elshout vraagt of de leden van de Protestantse kerk in Heusden mee willen praten over **de toekomst van de kerk**. Dit naar aanleiding van een oproep van Paus Franciscus dat niet alleen bisschoppen, maar de hele kerk meepraat hierover. Niet alleen Rooms Katholieken maar ook andere christenen en alle mensen van goede wil worden uitgenodigd om hierover mee te denken. Er kan aangesloten worden bij gespreksgroepen van de katholieke kerk, er kunnen ook andere momenten gekozen worden om hierover te brainstormen met elkaar. Zie voor meer informatie [PRAAT MEE OVER DE KERK VAN MORGEN - Parochie Wonderbare Moeder](#). Aanmelding en/of meer informatie bij Marian Bok, jeugdouderling@pgheusden.nl

In memoriam

Zondagmorgen 13 maart j.l. herdachten we in de kerk ons (dhr. **Gijsbert van Loon**, die op dinsdag 8 maart overleed in de leeftijd van 87 jaar. Een vriendelijke, hartelijke zorgzame echtgenoot en vader. Jaren woonde het echtpaar Van Loon in het mooie huisje aan de Bromsluis en leefde mee met onze gemeente. Twee kinderen mochten ze ontvangen. Enkele jaren geleden overleed zoon Henk, een heel groot verdriet. Toen naar de kerk gaan lastig werd, kwam de kerkteléfono, die intensief gebruikt werd. Het huis werd aangepast met een traplift, zodat ze er konden blijven wonen als lichamelijke gebreken zouden komen. Toch werd een verhuizing naar Kronenburg te Wijk en Aalburg noodzakelijk. Het bleek een goede stap, want rond de gezondheid van meneer Van Loon kwamen grote zorgen. Door zijn grote inzet lukte het, uit de rolstoel te komen. Nu moet mevr. Van Loon haar man missen. Maandag 14 maart was de begrafenis. We bidden voor allen die verdrietig zijn door het overlijden van Gijs van Loon, in het bijzonder voor zijn vrouw.



Concert in Heusden tijdens de Passion Veertigdaagse

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar iets bijzonders: the Passion 40 daagse. Christelijke gemeenten in heel Nederland organiseren concerten en paaswakes rond een replica van het bekende witte Passion kruis. Dit verlichte kruis wordt geplaatst in de kerktuin, als het niet regent, zodat voorbijgangers er even halt kunnen houden. Tijdens momenten dat de kerk open is, is er gelegenheid om een lichtje bij het kruis aan te steken. Op zaterdagavond 2 april is het Veertigdagenconcert. Het thema van de concerten is aansluitend bij het thema van The Passion- 'Alles komt goed?!' Dit zijn woorden van hoop. Al voelt het heel vaak niet zo, Pasen laat zien, dat er een nieuw begin mogelijk is, ondanks alle zorgen die er zijn. Het koor *Forever Worship* is een groep getalenteerde zangers en zangeressen die o.a. aansprekende gospelmuziek zingt. De aanvang van het concert is 20.00 uur. Kaarten kunnen besteld worden via www.zingenindekerk.nl



Ansichtkaart met informatie

De bezoekers die de kerktuin aandoen op 1 en 2 april om bij het Passionkruis stil te staan en alle aanwezigen tijdens het concert van Forever Worship ontvangen een Ansichtkaart met daarop de woorden die ook op de banner aan de kerk te zien zijn. Graag willen we deze kaart huis aan huis verspreiden in Heusden, Oudheusden en Herpt, zolang de voorraad strekt. Het is de bedoeling, dat de kaarten vanaf maandag 4 april bezorgd worden, tot en met donderdag 7 april. Wie mee wil helpen, wordt uitgenodigd dit aan te geven op de intekenlijst achterin de kerk of via E-mail nelrijneveld@hotmail.com

Paaswandeling door Heusden-vesting

Vanaf zaterdag 9 april tot en met tweede Paasdag kan er door vesting Heusden een prachtige paaswandeling gemaakt worden. Iedereen kan meedoen op een tijd die uitkomt. In onze kerktuin wordt gestart en het eindpunt is daar ook. Voor en achter de schermen wordt hard gewerkt om alles op tijd gereed te hebben. Heel dankbaar zijn we voor de enthousiaste hulp van velen! Dat doet goed! In de week voor Palmzondag wordt de route 'aangekleed' met diverse taferelen die de weg naar Pasen verbeelden. We hopen dat bewoners van de vesting, bezoekers en gemeenteleden de wandeling zullen maken en nieuwe hoop mogen ontvangen.



Open Cirkel

Beste 'jongvolwassen' gemeenteleden, Op donderdag 24 februari is in onze gemeente de Open Cirkel weer van start gegaan. Wij nodigen jou/jullie voor de volgende gespreksgroep uit. De doelgroep van de Open Cirkel bestaat uit: zich jong voelende volwassenen tussen de 18 en 40 jaar. (We controleren geen paspoorten, iets ouder mag ook!) Een cirkel veronderstelt gelijkwaardigheid: niemand zit aan het hoofd, niemand aan het eind. Een open cirkel veronderstelt ruimte: de kring is niet gesloten maar staat open voor verschillende stemmen en ideeën. In een Open Cirkel komen mensen bij elkaar die gezamenlijk maar in een open sfeer willen nadenken en praten over God, geloof, het leven, de wereld en de kerk. We zullen dat doen door telkens naast een geloofsverhaal van de Bijbel ons eigen verhaal te plaatsen. Waar overlappen de verhalen elkaar, waar is er afstand? Zijn er bruggen te vinden die het Bijbelse en ons persoonlijke verhaal verbinden?



Waar gaan we het over hebben: Hoe geef je vorm aan je eigen spiritualiteit in je dagelijkse leven. We proberen samen te ontdekken hoe God aanwezig is in ons leven, juist in de dagelijkse bezigheden. We zullen dat doen aan de hand van het boek van Tish Warren 'Liturgie van het alledaagse'. God geeft volgens haar niet alleen al dat bijzondere, buitengewone en super speciale, maar dat Hij vooral aanwezig is in dat alledaagse, gewone en supernormale leven van mij. Zij doet dit op een eerlijke wijze, niet zonder humor en zelfspot en is kritisch naar haar kerk, cultuur en tijdsgeschiedenis. Zij laat zien hoe zij tot een liturgie van het alledaagse komt: 's morgens bij het opmaken van haar bed, bij het tandenpoetsen, als ze haar sleutels kwijtraakt, ruzie maakt met haar man, haar e-mails moet checken, in de file staat, een vriendin belt enz. Telkens weet zij dit alledaagse in een breder perspectief te plaatsen en bruggen te slaan naar oude leermeesters en het evangelie, van waaruit we richting en raad krijgen op onze weg.

Je hoeft van te voren niets voor te bereiden. Met elkaar zullen we op de avond zelf een gedeelte lezen uit haar boek en/of een Bijbeltekst of een andere bron en daar gaan we met elkaar over in gesprek. Spreekt bovenstaande je aan, wil je een keer erbij zijn om te proeven, heb je behoefte aan een gesprek of ben je nieuwsgierig wat het jou kan brengen door mee te doen aan de Open Cirkel. Kom spontaan langs of geef je op bij Dennis: E:dennisenbrenda@hotmail.nl Gespreksleider Nicolien Luitwieler, E: nmluitwieler@hotmail.com.

Organisatie: Dennis van Roosmalen Data: Donderdagavond 20.00 - 21.45 uur, bovenzaal kerk 21 april 2022 - 19 mei 2022 - 16 juni 2022 (Afsluitende avond)



Collecte voor Oekraïne – Lviv Education Foundation (LEF)

Ruim vierduizend Euro! Dat is de fantastische opbrengst (€ 4.076,10) van de gezamenlijke collecte van zondag 06 maart j.l.

**kerk
in actie**

Door de economische crisis, het conflict in Oost-Oekraïne en de inmiddels uitgebroken oorlog met Rusland hebben veel (achtergebleven) inwoners grote moeite om te overleven. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving. Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense samenleving, in

tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. Daarom gaat de collecte opbrengst van 06 maart naar kerk in actie Partnerorganisatie LEF (Lviv Education Foundation). Deze stichting versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

Om dit te realiseren, selecteert LEF kerken en helpt hen om projecten te starten, waarbij gezamenlijk wordt gekeken wat de noden zijn in de omgeving en waar de kracht van de kerk ligt om er iets aan te doen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. LEF vindt het belangrijk dat de programma's bijdragen aan het versterken van kwetsbare (achtergebleven) groepen en individuen en het opbouwen van sociale cohesie in de gemeenschappen, des te meer en zeker nu Oekraïne voorlopig grotendeels in oorlogsgebied is veranderd.

Ergste honger sinds 40 jaar in Oost-Afrika

Zoals is aangekondigd, maakt de diaconie eenzelfde bedrag (€ 4.076,10) over voor de nood in de Hoorn van Afrika. De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen.

Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger. Kerk in Actie helpt de getroffen bevolking met water, voedsel en medicijnen.

Heeft u bijgedragen om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en de Hongersnood in Afrika te helpen, uit de grond van ons hart: dank!

Vragen over (nood)hulp aan Oekraïne?

Heeft u op dit moment vragen over hulp aan de Oekraïners dan kunt u voorlopig contact opnemen met Albert Sanders (0416-322344) of Jan Cees Besemer (0416-693902) van de Diaconie.

Sam's kledingactie

Zoals gebruikelijk is er in april weer de Sam's kledingactie voor Mensen in Nood.



De verkoop van deze kleding levert geld op en deze keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen. Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam's Kledingactie er samen met Cordaid voor

dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven.

Zaterdagochtend 09 april tussen 09.00 uur en 11.00 uur bij de kerk!

Het is inmiddels traditie geworden dat de diaconie samen met Sam's kledingactie de inzameling organiseert. Alles heel graag in een plastic zak verpakt. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen wij helaas niet ! aannemen. Wanneer het niet lukt zelf te komen en u wilt toch een bijdrage leveren, dan graag contact opnemen met diaken Versluijs: 06-51577972 en het wordt bij u opgehaald. Zo zijn wij 'Samen goed voor elkaar'.

Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie en de projecten die zij ondersteunen kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

Paasgroeten voor mensen die in de gevangenis verblijven

Een dik pak met paasgroeten vanuit Heusden is verstuurd naar het landelijk verzamelpunt. Op Palmzondag worden de kaarten uitgedeeld aan mensen in gevangnissen. We hopen dat ze zegen verspreiden mogen.

Speciale Open Emmaüskoffiemorgen

Op 7 april is iedereen van harte welkom in de kerk voor een kopje koffie of thee. De deur is open vanaf 9.45 uur. Er wordt naar u uitgezien! Deze morgen staat in het teken van ontmoeting. Ook is er dit keer een extra verrassing: dhr. Hans Wellner laat ons het een en ander zien en horen over het prachtige, indrukwekkende schilderij 'Het Lam Gods', een veelluik van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck. Wanneer het onderwerp u aanspreekt, wellicht een mooie gelegenheid om ook eens (misschien voor het eerst) te komen. De ochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur

Handen-uit-de-mouwen middag op 7 april

Op donderdagmiddag 7 april is er hulp nodig ter voorbereiding van eerste Paasdag. De kinderen van de kindernevendienst horen in de veertigdagentijd verhalen rond het thema 'ben je klaar voor het feest'. Om 13.00 uur wordt iedereen die kan helpen met het inpakken van een feestelijke attentie verwacht in de consistorie. Zo wordt het mogelijk, dat de kinderen kunnen trakteren 'op het feest'. Het is niet moeilijk, wel gezellig en als we het met elkaar aanpakken, zó gebeurd.

Welkom aan tafel

Op donderdag 21 april, de 'vijfde paasdag' wordt er extra feestelijke maaltijd bereid in buurthuis De Schakel te Oudheusden. Ook in de kring van W.A.T. vieren we Pasen. Alle gasten worden vanaf 17.00 uur verwacht en de maaltijd wordt geopend om 17.30 uur. We zien ernaar uit, iedereen weer te mogen begroeten. Bij verhindering kunt u bellen naar Joke en Bep, tel. 662510. De eigen bijdrage is €5,00.

Open kerk middagen in april

Vanwege de grote zorgen in de wereld is onze kerk een aantal middagen in maart open geweest. Bezoekers konden een gebed noteren in het voorbedenboek, een kaarsje aansteken of gewoon een poosje in een van de banken zitten en luisteren naar de muziek. Dit kon door de spontane hulp van gemeenteleden die aanwezig wilden zijn. Er waren middagen, dat er veel bezoekers kwamen, ook gebeurde het, dat er niemand kwam. Soms kwamen en gingen bezoekers stilletjes, soms ontstond er zomaar een goed gesprek. Bijzonder waren de ontmoetingen met mensen die afkomstig waren uit het oorlogsgebied in de Oekraïne. Om stil van te worden. Opnieuw proberen we de kerk open te stellen rond de Passion-veertigdaagse en in de stille week. Een aantal gemeenteleden bood reeds aan te helpen, daar zijn we heel blij mee. We kunnen nog hulp gebruiken voor maandag 11, dinsdag 12, zaterdag 16 en tweede paasdag 18 april van 13.30-16.30 uur. (Een uurtje kan natuurlijk ook). Voor meer informatie en/of aanmelding: nelrijneveld@hotmail.com





Ontvangen giften

Ontvangen tijdens de open kerk op 05/06 maart, een gift van € 50,00 voor Oekraïne. Ontvangen door Nel Rijnveld € 5,00 voor postzegels paasgroeten. Per bank is een extra gift van € 40,00 ontvangen voor het boekje "Eerstelingen" van ds Huisman. Via de H.V.D. ontvangen 1 x € 10,-- en 1 x € 20,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften.

Gehouden collecten

De hierna vermelde totaalsommen van februari 2022 jl. zijn onderwerp van de afgesproken verdeling 35% college van Diakenen / 65% college van Kerkrentmeesters: Per bank en 'Mollie' noteerden we een totaalbedrag van € 1.277,00, hetgeen inhoudt € 446,95 voor het college van Diakenen en € 830,05 voor het college van Kerkrentmeesters. Daarnaast is voor alleen het college van Kerkrentmeesters nog een bedrag van € 40,00 per bank binnengekomen.

Tijdens de kerkdiensten werd in februari 2022 een totaalbedrag van € 1.682,15 ingezameld. Dit bedrag was inclusief voor college van Diakenen: € 30,00 collecte noodhulp Ethiopie van 20-2-2022, € 30,00 collecte Mercy Ships van 27-2-2022, € 36,95 bijdragen kindernevendienst en € 18,50 bijdragen offerblokken. Resteert voor de afgesproken verdeling 35/65 € 1.566,70: voor college van Diakenen € 548,35 en voor het college van Kerkrentmeesters € 1.018,35. Aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor "De Kerk" zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters) hartelijk dank!

Komende collecten

Zondag 3 april is de collecte bestemd voor Hulp Oost Europa. Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw. Dat kan zijn door het opleiden van het kerkelijk kader, het uit geven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg of onderwijs. HOE: Geloof(t) in opbouw, geestelijk: met behulp van God wordt in Oost Europa aan Zijn koninkrijk gebouwd, praktisch: samen met de mensen in Oost Europa wordt ondersteuning gegeven waar nodig is, appellerend: deze manier van werken maakt het verschil in levens van mensen. HOE vraagt uw steun in gebed en met een bijdrage.

Zondag 10 april zal de diaconie-collecte bestemd zijn voor JOP. JOP staat voor Jong Protestant, de jeugdorganisatie van de PKN. Bouwen aan een kerk van en voor mensen van alle leeftijden. Dat is het verlangen en de ambitie van JOP. Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Vrijwilligers en professionals

geven daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk. Zo ondersteunt JOP projecten om samen een gemeenschap te vormen en te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen in het dagelijkse leven. Steun JOP en bouw mee aan de kerk, zo kunnen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken en betrekken bij het jeugdwerk.



De collecte op Goede Vrijdag 15 april, is bestemd voor de plaatselijke ouderenhulp. De opbrengst zal gebruikt worden om de kosten te bestrijden van de ouderenbijeenkomsten. Van harte bij u aanbevolen.



De eerste paasdag, zondag 17 april is de collecte bestemd voor *De Herberg*. "God wijst mij een weg als ik geen uitkomst zie". *De Herberg*, een pastoraal en diaconaal centrum in Oosterbeek, wil als verlengstuk van de kerkelijke een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De liefde van Christus gemeenten wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. De gasten worden geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. Helpt u hen mee?

Zondag 24 april is de diaconiecollecte bestemd voor de Interkerkelijke Stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat. Deze stichting, ondersteunt door de diaconieën, organiseert ieder jaar een vakantieweek voor lichamelijk gehandicapten uit de regio in het zorghotel Nieuw Hydepark van de PKN te Doorn. Steunt u ook deze vakantie voor mensen die het nodig hebben?





Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u het inleverpunt hiervoor wel zien staan achter in de kerk? Wat kunt u nog meer doen?

**kerk
in actie**

- Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
- Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: één van de ZWO commissie leden.



Ben jij klaar voor het feest?

De kinderen van de nevendienst gaan, samen met iedereen, op weg naar het feest van Pasen. Daarom maken ze met elkaar vlaggetjes die samen een mooie slinger gaan vormen. Op de vlaggetjes staan afbeeldingen van bijbelverhalen die verteld worden. De verhalen zijn niet alleen vrolijk, bijvoorbeeld als Jezus verteld over Zijn lijden en sterven. Toch brengen deze verhalen ons steeds verder op weg naar het Feest!

Kamp kerk

Noteer het alvast in je agenda: op 11 en 12 juni is het grandioze, niet te overtreffen, super gezellig kamp er weer! Alle informatie hierover volgt nog!

Ben je helaas te oud om mee te gaan, dan is nu je kans: we zoeken nog leiding! Jong, oud, man, vrouw, veel of weinig ervaring, dat maakt niet uit, we vinden het goed, fijn en gezellig als je mee gaat! Opgave via jeugdouderling@pgheusden.nl.

Bid- en dankdagvieringen voor kinderen

Annejosé Haaksema en Anne-Marie Sanders gaan deze vieringen organiseren.

PERSBERICHT IZB

'Aandacht', vanaf eind april 2022 in wekelijkse afleveringen te beluisteren, is het initiatief van zorgorganisatie Leliegroep en de missionaire organisatie IZB. De podcast biedt een korte overdenking (7 minuten luistertijd) geschreven en ingesproken door mensen uit de zorg: geestelijk verzorgers, afdelingshoofden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders. Als mede-ontwikkelaar van de veelbeluisterde bijbelpodcast *Eerst Dit* heeft de IZB inmiddels ruime ervaring met podcasts. Lelie zorggroep, een fusie van christelijke zorginstellingen, broedde al langere tijd op een programma om medewerkers toe te rusten. Door de coronapandemie moesten de plannen in de ijskast worden gezet, terwijl juist in deze periode de behoefte aan bemoediging extra werd gevoeld. Stephan Bol van Lelie: 'Geestelijke verzorging via een Teams-overleg werkt niet echt, terwijl de behoefte aan een stukje zingeving heel groot was.' Inmiddels zijn ook andere christelijke zorginstellingen aangehaakt, onder andere Eleos, Accolade ProLife, GGZ De Hoop en Cedrah. Gezamenlijk leveren zij de schrijvers van de bijdragen, die een aanstekelijke mix vormen van persoonlijke observaties, beschouwingen, anekdotes en bijbelse verwijzingen. Een enkele keer komen bewoners of cliënten zelf aan het woord, en geven daarmee een kijkje in hun leefwereld.

De podcast 'Aandacht' kan worden beluisterd via Spotify en andere bekende kanalen, alsook via het intranet van de aangesloten organisaties.



INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het meinummer van Vigilante , kunt u tot en met dinsdag 19 april inleveren bij Gijs Bouman, te Heusden, T 0416-662170. Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl

AGENDA



Donderdag	31-mrt	Open Cirkel in de Bovenzaal
Donderdag	31-mrt	Emmaüskring in de Consistoriekamer
Zaterdag	2 april	Veertigdagen Concert in de kerk. Aanvang 20:00 uur
Donderdag	7 april	Handen uit de mouwen middag vanaf 13:00 uur.
Donderdag	7 april	Speciale Open Emmaüskoffiemorgen
Zaterdag	9 april	Sam's Kledinginzameling
Donderdag	21 april	Open Cirkel in de Bovenzaal
Donderdag	21 april	Welkom aan Tafel

**Predikant** : Vacant.

Bijstand in het pastoraat: Ds. L. van Wingerden uit 's-Hertogenbosch.

T: 073-6418237, E: predikant@lvanwingerden.com

Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl

Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden: Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

Kosterij en de Open Hof

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en

Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: kosterij@pgheusden.nl

Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden.

Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754
Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl

Kerkelijke ontvanger: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden.
T. 06-14 696604T ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden. E.
kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl

Diaconie (ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten) Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD Wijk en Aalburg.
T: 06-27 55 12 01/ 0416-69 38 88 RABOBank:NL07RABO0121706605

ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) Voorzitter: Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.

Nel Rijnveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com

Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden. T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com