



Macht tegenover macht?

In de 18e eeuw ontstond een beweging die het zogenaamde vooruitgangdenken koesterde. Men vertrouwde sterk op de rede. De overtuiging heerste dat de mens vooral door gebrek aan kennis tot slechte daden kwam. Dit, in tegenstelling tot de leer van de orthodoxie, waarin werd verkondigd dat 'de mens geneigd was tot alle kwaad'. 'Bouw scholen, dan kun je gevangenen sluiten,' was een van de slogans van de nieuwe richting, die *De Verlichting* werd genoemd en die werd aangehangen door liberalen en humanisten. Een deel van de kerk, de zogenaamde Vrijzinnigheid sloot zich bij dit optimistische wereldbeeld aan. Men ging er in dit denken van uit dat de samenleving grotendeels maakbaar is.

Wat leverde dat op? In ieder geval de positieve gedachte dat goed onderwijs de maatschappij vooruit hielp. En dat was en is ook zo.

Maar ontwikkelden we ons ook tot betere mensen met een menslievender ethisch kompas? Na twee vreselijke Wereldoorlogen en de daarop volgende wapenwedloop wisten en weten we wel beter. De mens is onverbetterlijk als het gaat over het laten prevaleren van eigenbelang en het uitoefenen van macht over de ander. Helaas, we lijken steeds weer niets te leren van de geschiedenis. Corona en de oorlogszuchige ontwikkelingen in Oost Europa zijn daarvan het overtuigend bewijs. De samenleving is niet maakbaar en het beangstigt ons.

En de kerk? Hoe verhiel en verhoudt die zich tot het machtsdenken? We moeten beschaamd zeggen dat men er in de kerk ook wat van kan! Kortom, we zijn als christenen vaak geen haar beter. De vraag is dan ook niet wat een christen, maar wat Christus daar tegenover zet.

In de hof van Getsemane weigert Jezus macht tegenover macht te stellen, omdat zijn opdracht een geheel andere is: de dienstbaarheid aan de naaste.

Wat dat betekent voor hen die Hem willen navolgen, toonde Hij in de voorafgaande voetwassing van de discipelen.

Christenen zijn in de geest van Christus geroepen te dienen. Het past daarom de kerk niet zich te mengen in het debat met de in de wereld gebruikelijke middelen: stoere taal en de oproep tot wapengekletter. Haar opdracht is het kwaad te benoemen, hulp te bieden waar dat kan en te bidden om vrede: 'Uw Koninkrijk kome'. Praktisch gezien lijkt je met dit, door velen als naïef geziene standpunt weinig of niets te kunnen uitrichten op het wereldtoneel. Maar we mogen ons spiegelen aan Jezus, die aan het kruis vertrouwensvol zijn handen legde in die van de Vader: 'In uw handen leg ik mijn geest!' Het zijn die handen die ons geborgenheid geven in de opgejaagdheid van ons bestaan.

Want ons leven is verankerd in een Koninkrijk, dat zal aanbreken op Zijn wijze en op Zijn tijd als alle heersers en machten zijn verslagen en de wereld aan zijn voeten ligt: geen maakbare, maar een volmaakte samenleving!

Bert Nederlof



Zondag 6 maart

10.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel

17.00 uur Ds. E.J. de Ruiter, Amerongen

- Collecten: 1. ZWO project
2. Onderhoud Beeld & Geluid
3. Project Groen en Warm

Woensdag 9 maart

19.30 uur Proponent Matthea Klaasse-Mesch, Waalwijk

Bidstond-Collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag 13 maart

10.00 uur Dr. C. Huisman, Apeldoorn

17.00 uur Dr. W. Dekker, Oosterwolde

- Collecten: 1. IZB
2. Onderhoud Kerkgebouw
3. Project Groen en Warm

Zondag 20 maart

10.00 uur Mevr. ds. L.E. Vos, Zwolle

17.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch

- Collecten: 1. 40 dagen tijd Kerk in Actie
2. Plaatselijk Kerkenwerk
3. Project Groen en Warm

Zondag 27 maart

10.00 uur Predikant in Opleiding Nicolien Luitwieler, Nederhemert (Taizé)

17.00 uur Ds. J. Dubbink, Uithoorn

- Collecten: 1. Voedselbank
2. Instandhouding Eredienst
3. Project Groen en Warm





Een bijzonder afscheid

Zondagmorgen 30 januari mochten er weer meer mensen aanwezig zijn in de kerk. Dat kwam heel goed uit! Na een periode van bijna 8 jaar namen we afscheid van onze predikant ds. Verbaas en zijn vrouw Marianne. Ook thuis werd meegeleefd via het YouTube kanaal. In de liturgie was een aantal 'liederen van de maand' opgenomen. Mooi, wat hebben in de loop van de jaren veel nieuwe liederen geleerd en wat is het goed, ze weer te zingen. Niet alleen de dienst werd uitgezonden, aan het begin van de middag was er nóg een uitzending, waarin allerlei gemeenteleden herinneringen ophaalden in verband met het predikantsechtpaar. Het was een hartelijke, verbindende bijeenkomst met een lach en een traan. Bovenal stemt het dankbaar. De 'uitzwaacommissie' had alles tot in de puntjes voorbereid, waarvoor hulde! Het was een hele klus, waarbij er veel creativiteit van hen gevraagd werd. Nu is het dan echt zover, de verhuishwagen reed voor en de pastorie is leeg. We zullen 'onze' dominee en zijn vrouw missen, maar gunnen hen van harte een mooie en gezegende tijd in Friesland. Het heeft iets moois, iets ongerepts zo'n nieuwe start, in het vertrouwen ook daar dienstbaar te mogen zijn. Het nieuwe adres van familie Verbaas is 't Hou 2a, Langezwaag.



Versoepeling coronamaatregelen

De door de regering aangekondigde vergaande versoepeling van de corona maatregelen geeft ook ons als PG Heusden aanzienlijk meer ruimte. Stapsgewijs worden de maatregelen rondom ons kerkelijk leven verder versoepeld. Wij zullen als gemeente de adviezen volgen van de landelijke PKN. Vanaf 25 februari zijn er geen beperkende maatregelen meer voor de kerkdiensten en ook andere kerkelijke bijeenkomsten, in ons kerkgebouw, de Open Hof of thuis kunnen weer plaatsvinden. Toch willen we voor de gemeenteleden, die dat wensen, de mogelijkheid bieden afstand te houden. De voorste banken in de kerk zullen nog enige tijd geblokkeerd blijven. Mondkapjes zijn niet meer verplicht, maar mogen wel. Wel blijven het hanteren van de basisregels (o.a. handhygiëne, thuisblijven bij klachten etc.) en aandacht voor ventilatie van belang. In ons gezamenlijk proces van verdere versoepeling zullen we de veiligheid van (kwetsbare) gemeenteleden en het gevoel van veiligheid de nodige aandacht blijven geven. Ook willen we nog enkele weken de collecte bij de zij-uitgang houden. Koffie-drinken na de dienst beginnen we weer op zondag 6 maart. Dit alles is reden voor dankbaarheid. Vanwege ons kerkelijk leven maar zeker ook vanwege het blijkaar gaandeweg (hopelijk meer dan tijdelijk) afvlakken en wegzakken van de coronapandemie. Spannend zal het blijven wat de komende tijd nog brengt. Via de



Zondagsbrief, de website van onze gemeente en gemeente-mails houdt de kerkenraad u op de hoogte.

Aanspreekpunt in de vacaturetijd:

Ook in de vacaturetijd is het heel belangrijk, dat de 'lijntjes' met de kerk in stand worden gehouden. Laten we elkaar in het oog en in het hart houden en met elkaar meeleven. Wanneer u iets wilt delen of pastorale zorg nodig heeft, wordt u van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken bij de scriba, Huib de Waal, tel. 662568 of 06-22458240 E-mail scriba@pgheusden.nl

Paasgroeten voor mensen die in de gevangenis verblijven:

Zondag 27 februari en zondag 6 maart staat er een schrijftafeltje in de kerk, rechts ter hoogte van de tafel van de technici. Daarop liggen alle benodigdheden om een hartelijke Paasgroet te schrijven aan een naaste die in de gevangenis verblijft. Het aansprekende thema is dit keer *Uw licht heelt, wat gebroken is*. Zo'n handgeschreven groet doet goed! Het is de bedoeling, dat de Paasgroeten op Palmzondag worden uitgedeeld in de verschillende gevangenissen.

Bijeenkomst *Op weg naar Pasen* voor iedereen:

Op donderdag 3 maart zijn alle belangstellende gemeenteleden van harte welkom in de consistorie om met elkaar te delen hoe we als gemeente aandacht kunnen geven aan de veertigdagentijd en het Paasfeest. Hoe mooi is het, om de diverse activiteiten op elkaar af te stemmen en om, waar mogelijk, praktisch bij te dragen. De missionaire werkgroep heeft de koffie/thee klaar vanaf 19.15 uur en hoopt dat velen zich aangesproken weten om mee te doen.

Groet

Tot slot van deze berichten de tekst van een gedicht van Henriëtte Roland Holst.
Dit ene weten wij en aan dit één houden we ons vast in de donkere uren: er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Scriba Huib de Waal

Taizéviering, zondag 27 maart

De morgendienst op 27 maart zal een Taizéviering zijn. Hierin wordt m.m.v. de Cantorij een aantal gebedsliederen gezongen. Naast de gebruikelijke gemeente-zang zullen er ook verzen meerstemmig gezongen worden. Wanneer u deze met de Cantorij graag mee zou willen zingen dan bent u van harte welkom op de repetitieavonden van donderdag 10, 17 en 24 maart. Deze worden gehouden in de Open

Hof en beginnen om 20.00 uur. Ter vergoeding van de kosten wordt hiervoor een bijdrage á € 2,00 per repetitie gevraagd.



Concert in Heusden tijdens de Passion Veertigdaagse

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar iets bijzonders: the Passion 40daagse. Christelijke gemeenten in heel Nederland organiseren concerten en paaswakes rond een replica van het bekende witte Passion kruis. Het thema van de concerten is aansluitend bij het thema van The Passion- 'Alles komt goed?!' Dit zijn woorden van hoop. Al voelt het heel vaak niet zo, Pasen laat zien, dat er een nieuw begin mogelijk is. In onze kerk vindt op 2 april een prachtig, laagdrempelig concert van *Forever Worship* plaats. Een groep getalenteerde zangers en zangeressen die o.a. aansprekende gospelmuziek zingt. De aanvang van het concert is 20.00 uur. Kaarten kunnen besteld worden via www.zingenindekerk.nl

Groet uit Friesland

Beste leden van de PG Heusden, onze verhuizing naar Langezwaag is inmiddels achter de rug. In de nieuwe pastorie staat alles zo'n beetje op zijn plek en de vertrouwde schilderijen en foto's hangen weer. Hoewel de pastorie van Langezwaag behoorlijk op de wind staat, heeft het huis inmiddels drie stevige stormen dapper doorstaan. Vanuit mijn werkkamer heb ik zicht op veel groen, en op jongelui die op e-bikes voorbij racen, en op felblauwe Arriva-bussen die de hele dag door als vierkante koekblikken tussen Heerenveen en Drachten op en neer schuiven. Op zondag 13 februari ben ik aan mijn nieuwe gemeenten verbonden in een dienst in de kerk van Tijnje. Het is hier allemaal kleinschaliger dan in Heusden, maar de sfeer was hartelijk, net als de ontvangst die Marianne en mij hier ten deel zijn gevallen. Maar ik schrijf dit stukje vooral om de PG Heusden te bedanken voor de wijze waarop er afscheid van ons is genomen. Wij bewaren zeer warme herinneringen aan de afscheidsdienst van zondag 30 januari, en aan het afscheidsprogramma dat ons aansluitend op de dienst werd aangeboden. Wat was dat mooi georganiseerd en wat werden er warme woorden gesproken! En wat mocht ik een dikke cheque ontvangen, die mij in staat stelt om mij binnenkort op een eigen e-bike tussen de Friese scholieren en de Arriva-bussen te mengen. De twee mappen, waarin velen van u iets hebben geschreven over wat wij als gemeente en predikant in de afgelopen acht jaar samen hebben meegemaakt en beleefd, staan op een prominente plek in de boekenkast in de woonkamer. Zo kunnen we ze makkelijk pakken en nog eens doorlezen. Tenslotte mochten Marianne en ik in Langezwaag een ontroerende hoeveelheid kaarten en bossen bloemen van u ontvangen. Ik moet eerlijk bekennen dat we elkaar op een gegeven moment aankeken en verzuchtten: waarom zijn we eigenlijk weggegaan? Het antwoord op die vraag weten we wel: het was tijd om nog een keer een nieuwe start te maken, voorgangers zijn voorbijgangers, en het is ook een kunst om op het juiste moment te vertrekken. Maar het feit dat we elkaar die vraag toch nog eens stelden, moge duidelijk maken hoe graag we al die jaren in uw midden hebben vertoefd en samen met u gemeente van Christus zijn

geweest. Wij vervolgen onze weg in Friesland met een hart vol mooie en dankbare herinneringen. Het ga u allen goed in het Brabantse! In het Fries zeg je dan: *Slim betanke en oant sjen!* Frans Willem en Marianne Verbaas



MISSIONAIRE WERKGROEP



Op weg naar Pasen 2022

Voordat we 'op weg gaan' nog even terug naar advent. We schreven al over de engelenactie in de vorige Vigilate, maar in de afgelopen weken kregen we nog zoveel mooie en ontroerende reacties van mensen die door een 'engel' werden bezocht, dat we dit nog even willen vermelden. Bemoedigend, ook voor de mensen die 'engel' waren. Het werd bijzonder gewaardeerd, zo fijn, 'om je gezien te weten', zoals iemand zei. Inmiddels ligt het kerstfeest alweer geruime tijd achter ons. Woensdag 2 maart begint de veertigdagentijd. Een bijzondere periode waarin we met elkaar op weg gaan naar Pasen. Er worden voorbereidingen getroffen door de leiding van de kindernevendienst, er komt een prachtig concert van gospelkoor Forever Worship in het kader van de Passion veertigdaagse, er is een Paaswandeling waarbij de kerk op bepaalde middagen open kan zijn, er zijn Passiestonden in de stille week, de dienst op Goede Vrijdag, de Paaswake op zaterdag, waarna we het Paasfeest mogen vieren. Omdat het heel belangrijk is, dat alle activiteiten op elkaar afgestemd worden en ook om elkaar te inspireren en het echt sámen te doen zijn



alle geledingen en ook alle gemeenteleden die praktisch een handje willen helpen van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 3 maart om 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar in de consistorie vanaf 19.15 uur. Heel graag tot ziens! (Missionaire werkgroep).

CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN



Open Cirkel

Beste 'jongvolwassen' gemeenteleden, Op donderdag 24 februari is in onze gemeente de Open Cirkel weer van start gegaan. Wij nodigen jou/jullie voor de volgende gespreksgroep uit. De doelgroep van de Open Cirkel bestaat uit: zich jong voelende volwassenen tussen de 18 en 40 jaar. (We controleren geen paspoorten, iets ouder mag ook!) Een cirkel veronderstelt gelijkwaardigheid: niemand zit aan het hoofd, niemand aan het eind. Een open cirkel veronderstelt ruimte: de kring is niet gesloten maar staat open voor verschillende stemmen en ideeën. In een Open Cirkel komen mensen bij elkaar die gezamenlijk maar in een open sfeer willen nadenken en praten over God, geloof, het leven, de wereld en de kerk. We zullen dat doen door telkens naast een geloofsverhaal van de Bijbel ons eigen verhaal te plaatsen. Waar overlappen de verhalen elkaar, waar is er afstand? Zijn er bruggen te vinden die het Bijbelse en ons persoonlijke verhaal verbinden?

Waar gaan we het over hebben:

Hoe geef je vorm aan je eigen spiritualiteit in je dagelijkse leven. We proberen samen te ontdekken hoe God aanwezig is in ons leven, juist in de dagelijkse bezigheden. We zullen dat doen aan de hand van het boek van Tish Warren 'Liturgie van het alledaagse'. God geeft volgens haar niet alleen al dat bijzondere, buitengewone en super speciale, maar dat Hij vooral aanwezig is in dat alledaagse, gewone en supernormale leven van mij. Zij doet dit op een eerlijke wijze, niet zonder humor en zelfspot en is kritisch naar haar kerk, cultuur en tijdsgeest. Zij laat zien hoe zij tot een liturgie van het alledaagse komt: 's morgens bij het opmaken van haar bed, bij het tandenpoetsen, als ze haar sleutels kwijtraakt, ruzie maakt met haar man, haar e-mails moet checken, in de file staat, een vriendin belt enz. Telkens weet zij dit alledaagse in een breder perspectief te plaatsen en bruggen te slaan naar oude leermeesters en het evangelie, van waaruit we richting en raad krijgen op onze weg.



Je hoeft van te voren niets voor te bereiden. Met elkaar zullen we op de avond

zelf een gedeelte lezen uit haar boek en/of een Bijbeltekst of een andere bron en daar gaan we met elkaar over in gesprek.

Spreekt bovenstaande je aan, wil je een keer erbij zijn om te proeven, heb je behoefte aan een gesprek of ben je nieuwsgierig wat het jou kan brengen door mee te doen aan de Open Cirkel.

Kom spontaan langs of geef je op bij Dennis. T: 0624275752 ,

E: dennisenbrenda@hotmail.nl

Gespreksleider: Nicolien Luitwieler, E: nmluitwieler@hotmail.com

Organisatie: Dennis van Roosmalen

Data: Donderdagavond 20.00 - 21.45 uur, bovenzaal kerk 31 maart 2022 – 21 april 2022 - 19 mei 2022 - 16 juni 2022 (Afsluitende avond)

UIT DE KERKENRAAD



Als kerkenraad zijn we aan de slag gegaan met de voorbereidingen op het beroepingswerk. Dinsdagavond 18 Januari had de kerkenraad een ontmoeting met dominee Luijk, onze classispredikant, in onze kerk. Dit om als kerkenraad geïnspireerd te worden voor het komende beroepingswerk en daarnaast bijgepraat te worden over ontwikkelingen in het beroepingswerk in de laatste jaren. Daarin adviseerde dominee Luijk om ons te bezinnen op vragen als: "waar staan we als gemeente?", "Waar willen we naar toe en waar leggen we de accenten voor de komende jaren? "

Deze inspiratie en informatie hebben we mogen meenemen naar de kerkenraadsvergadering van 8 februari. De eerste vergadering in de nieuwe samenstelling. Tijdens deze vergadering hebben we verdere afspraken kunnen maken over de eerste stappen van het beroepingsproces. Een aantal kerkenraadsleden gaan aan de slag met een eerste opzet van de profielschets, de kerkrentmeesters werken aan een meerjarenbegroting die laat zien dat we een financieel gezonde gemeente zijn en we zullen de classis officieel om toestemming vragen het beroepingsproces in gang te zetten.

De komende tijd zullen we onze gemeente actief betrekken in dit proces. Een hopelijk leerzame tijd waarin we samen op zoek gaan naar een passende predikant voor onze gemeente. Daarin zullen we uw hulp hard nodig hebben in het finaliseren van de profielschets, in het meedenken over een passende predikant voor onze gemeente en zullen we gemeenteleden vragen om mee te werken in de nog samen te stellen beroepingscommissie.



Welkom aan tafel

Eindelijk kunnen we weer starten met Welkom aan tafel! Onze administrateur Gerrit Muijen heeft de volgende data besproken met de beheerder van buurthuis De Schakel: 24 maart, 21 april, 12 mei, 2 en 23 juni en 14 juli. We hopen dat het allemaal door kan gaan. Wat zien we eraan uit, alle gasten én de medewerkers weer te mogen ontmoeten rond dit mooie project. Alle medewerkers hebben inmiddels al via de e-mail of op papier de data ontvangen, zodat zij kunnen aangeven wanneer een datum niet schikt. Het nieuwe rooster komt rond 12 maart. Heel dankbaar zijn we, voor alle hartelijke en positieve reacties van zoveel helpers. De gasten ontvangen ook allemaal persoonlijk bericht, met de data. We hopen weer als vanouds op een gezellig samenzijn waarbij genoten kan worden van een smakelijke, met veel liefde bereide maaltijd. De eigen bijdrage blijft onveranderd € 5,00. Alle gasten die op de lijst staan, worden verwacht. Wanneer men verhinderd is, graag even een belletje naar Joke en Bep, tel. 662510.

Emmaüskring

De Emmaüskring komt bijeen op donderdag 31 maart in de consistorie van de kerk. De zijdeur van de kerk is open vanaf 12.00 uur en de lunch begint om 12.30 uur. We hopen alle deelnemers weer te ontmoeten, na zo'n lange 'pauze'! Dankbaar, dat het weer mogelijk is om samen te komen. In het verlengde hiervan: ook de open Emmaüskoffiemorgens gaan weer van start. Nog niet in de maand maart, maar in de volgende editie van Vigilante hopen we een datum te kunnen publiceren.

Paasgroeten voor mensen die in de gevangenis verblijven

De jaarlijkse Paasgroetenactie is van zondag 27 februari tot en met zondag 6 maart 2022. Het prachtige thema van de paasgroet is *Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is*. Er is een mooie paaskaart ontworpen door gedetineerden die in de vrouwengevangenis te Nieuwersluis verblijven. In de kerk staat een schrijftafeltje klaar, in de hoek rechts, ter hoogte van de techniektafel. Daar liggen kaarten die beschreven kunnen worden. Eén kaart bestaat uit twee gedeelten, die aan elkaar vast zitten d.m.v. een perforatierandje. Dit blijft intact! Het is de bedoeling dat de ene helft, waarop wij een hartelijke groet schrijven, bestemd is voor degene die in de gevangenis verblijft. De andere helft, waarop door ons een postzegel wordt geplakt, kan deze persoon zelf schrijven en versturen naar een naaste. Heel mooi, zo kan de paasgroet ook vanuit de gevangenis naar buiten worden verstuurd! Op de tafel ligt voor de duidelijkheid

een voorbeeldkaart klaar, zodat het niet lastig is en mooi om te doen. We hopen dat velen even bij de schrijftafel gaan zitten om een groet te schrijven. Na 6 maart worden ze in een (hopelijk grote) envelop naar de landelijke Protestantse kerk gestuurd, zodat de kaarten in de verschillende gevangenissen uitgedeeld kunnen worden op Palmzondag. Wie niet in de gelegenheid is, de kaart te schrijven in de kerk, maar toch mee wil doen, even een telefoontje of mailtje naar Marian Schouten, tel. 06-83707329, E-mail: schoutenmarian@gmail.com

Veertigdagentijdkalenders om mee te nemen

Ook dit jaar heeft de protestantse kerk Nederland een veertigdagentijdkalender uitgegeven. Korte meditatieve stukjes, gedichten en gebeden wisselen elkaar af. Mooi om zo toe te leven naar Pasen. Op de tafels achterin de kerk liggen de kalenders klaar om meegenomen te worden. Hopelijk is de stapel binnenkort flink geslonken!

VAN DE KERKRENTMEESTERS



Een 'Heusdens' boekje van oud-predikant Cees Huisman

Nu onze oud-predikant Cees Huisman met emeritaat is ontstond er voor hem ruimte en tijd om een boekje samen te stellen met preken uit zijn Heusdense tijd, 'Eerstelingen': de naam zegt al iets. Heusden was Ds. Huisman's eerste 'eigen' gemeente. Van 1985 tot 1990 was hij 'herder' te Heusden. Al weer een poos terug.... Des te interessanter om preken uit zijn begintijd in Heusden te herlezen. Met een tikkeltje nostalgie, soms verbazing over de actualiteit, komen de preken weer tot leven. Zeventien preken, een dikke 100 bladzijden, bevat het boekje 'Eerstelingen', in eigen beheer door Ds. Huisman uitgegeven. Zo'n boekje kost u € 10, waarbij u moet weten dat die € 10 helemaal ten goede komen aan de kas van de Protestantse Gemeente te Heusden, want de Erven Schoenmakers betaalden de productiekosten van het boekje (!) Als u dan ook nog weet dat er 200 exemplaren gedrukt zijn dan kunt u wel uittellen dat bij totale verkoop er (bijna) € 2.000 op de rekening komt van PG Heusden. Helpt u mee? Koop zo'n boekje! Ook een mooi cadeau om weg te geven.... U kunt uw bestelling plaatsen

1. per email eerstelingen@pgheusden.nl; of:
2. u maakt nu al €10 over onder vermelding van 'Eerstelingen' naar de bankrekening van PGHeusden NL21 INGB 0001 1274 61 en het boekje wordt bezorgd. Vermeld altijd naam en adres! En om het nog gemakkelijker te maken: naast het inrijke exemplaar ligt een intekenlijst op de tafel in de Catharijnekkerk (bij de ingang), vul alle gevraagde gegevens in en de bestelling komt uw kant op.

Februari 2022

Een Bedankje

Wij, Carin Zuidema en Hans Verschoor, hebben per begin januari j.l. onze taken neergelegd als ouderlingen-kerkrentmeester. Onze (ervaren) vervangers kent u inmiddels. Wij samen stellen er prijs op u te danken voor het vertrouwen dat u, gemeenteleden, ons gaf. Wij vonden het een eer om een periode onze mooie gemeente te dienen. Onze wens is dat we nog heel lang kunnen spreken van de Protestantse Gemeente Heusden: een open, gastvrije geloofsgemeenschap.

GIFTEN EN GAVEN



Ontvangen giften

Scriba Huib de Waal heeft een gift ontvangen van € 20,00. Ouderling Anita de Hoop ontving op huisbezoek € 15,00 bestemd voor de Diaconie. Diaken Albert Sanders meldde ontvangen giften van € 30,00 bestemd voor de Diaconie en € 100,00 bestemd voor de ZWO.

Per bank is via ds. Verbaas een gift van € 100,00 ontvangen en kwamen van enkele niet nader te noemen gemeenteleden de volgende giften binnen: € 30,00; € 25,00; € 150,00 en € 250,00. Via de H.V.D. ontvangen 2 x € 10,-- , 1 x € 15,-- , 1 x € 20,-- en 1 x € 25,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor al deze giften.

Gehouden collecten

De hierna vermelde totaalsommen van januari 2022 jl. zijn onderwerp van de afgesproken verdeling 35% college van Diakenen / 65% college van Kerkrentmeesters: Per bank en 'Mollie' noteerden we een totaalbedrag van € 2.553,30, hetgeen inhoudt € 893,65 voor het college van Diakenen en € 1.659,65 voor het college van Kerkrentmeesters. Daarnaast is voor alleen het college van Kerkrentmeesters nog een bedrag van € 40,00 per bank binnengekomen.

Tijdens de kerkdiensten werd in januari 2022 een totaalbedrag van € 1.119,95 ingezameld. Dit bedrag was inclusief voor college van Diakenen: € 10,00 ouderenpastoraat, € 21,75 collecte De Schuilplaats van 1-1-2022, € 5,25 bijdragen kindernevendienst en € 20,00 collecte ZOA. En inclusief voor college van Kerkrentmeesters € 15,00 instandhouding eredienst. Resteert voor de afgesproken verdeling 35/65 € 1.047,95: voor college van Diakenen € 366,78 en voor het college van Kerkrentmeesters € 681,17. Aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor "De Kerk" zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters) hartelijk dank!

Komende collecten

De voorjaarszendingen van zondag 6 maart is bestemd zijn voor het door de ZWO gekozen project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika. Lebone Village is een christelijke kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in de Provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. Het personeel van het kindertehuis vangt aidswezen op, geven onderwijs, voedsel en medicijnen aan deze kinderen maar ook aan kinderen uit de buurt die door armoede geen regulier onderwijs kunnen volgen. Verder geven ze vak trainingen aan mensen uit de buurt, zodat ze zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken. Onze hulp blijft nodig.



Zondag 13 maart is de collecte voor IZB, vereniging voor zending in Nederland. Een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. U kent de IZB misschien van naam, maar wat doet de IZB precies... We praten u even bij. De IZB verlangt ernaar dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen. Wij leven in een tijd van secularisatie; hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan. Dat is de rode draad in het werk van de IZB: **Focus** (missionaire toerusting), **Impact** (pioniersplekken en -projecten), **Dabar** (evangelisatie/recreatiewerk op campings) en **Areopagus** (nascholing en toerusting van predikanten). Doet u mee?



Zondag 20 maart collecteren we voor Kerk in Actie 40 dagen tijd. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.



**kerk
in actie**

Jongeren centrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. "Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère," vertelt Maher el Hajj, directeur van het centrum. "Wij bieden hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan

de slag kunnen." Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon. Geef in de collecte en steun het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Helpt u mee?

Zondag 27 maart collecteert de diaconie voor de voedselbank. In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Door samen te werken met bedrijven, instellingen, overheden enz. zorgt men ervoor dat armoede wordt bestreden en minder voedsel wordt verspild. Om de zelfredzaamheid te vergroten, werken de voedselbank samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Bij de Voedselbank Den Bosch en omstreken werken uitsluitend vrijwilligers. Maar ondanks dat zijn er veel kosten: voor bestelbusjes om eten in te vervoeren, voor benzine, voor gebouwen waarin het voedsel wordt opgeslagen en uitgedeeld, enzovoort. Voor de inkomsten is de voedselbank volledig afhankelijk van sponsors, donateurs, subsidies, stichtingen, kerken en verschillende acties in de buurt. Met uw gift steunt u dit werk.



JEUGDWERK



Ben je klaar voor het feest?

Deze vraag staat centraal tijdens de kindernevendiensten in de veertigdagentijd. Samen met de kinderen bereiden we ons voor op het Paasfeest. Ook in de kerk zal er iets van te zien zijn. We zijn heel blij, dat er weer kindernevendienst kan zijn op de gebruikelijke manier en hopen dat heel veel kinderen de komende weken de trap naar de bovenzalen weten te vinden. Van harte welkom! Ook zal de menora weer in de kerk staan en zal een van de kinderen iedere zondag in de veertigdagentijd aan het begin van de dienst een kaars doven.

OVERIGE BERICHTEN



Met elkaar op weg naar Pasen. 40-dagen kalender

Ook dit jaar is er weer een heel mooie 40 dagen kalender, vol met prachtige teksten, gedichten, gebeden, knutselwerkjes, recepten. De kalender wordt geleverd met een mini-schildersezeltje zodat deze overal neergezet kan worden. Na Pasen kun je deze nog gebruiken om een mooie foto of kaart op te zetten. Dit alles komt in een brievenbusdoosje, zo kan het ook als cadeautje worden verstuurd. (verzendkosten zijn dan € 4,10) De prijs is € 8,- per stuk, excl. verzendkosten. De opbrengst is weer volledig voor kindertehuis Lebone Village in Bloemfontein, Zuid-Afrika. Heeft u interesse dan kunt u deze kalender bestellen bij Anita de Hoop. T: 06-23602416, E: anitadehoop@gmail.com

Concertarrangement: Planken Wambuis en prachtige muziek

Zaterdag 12 maart kunt u weer aansluiten bij het traditionele voorjaarsconcertarrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek. Na ontvangst met koffie gaan we op stap voor een prachtige wandeling van ongeveer 5 kilometer door natuurgebied de Planken Wambuis in Ede. De door de Herberg bereide lunch nemen we mee. 's Middags is er een concert met Martin Zonnenberg aan de vleugel en Marjolein de Wit met fluit. Zij zullen een afwisselend programma ten gehore brengen. Kosten volledig arrangement: €30,-. Alleen het concert: €15,-

PASTORAAL DIACONAAAL CENTRUM

de Herberg



Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl, 026-3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) Tijd: 10.30 uur koffie, 11.00 wandelen. Alleen concert: 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het aprilnummer van Vigilante, kunt u tot en met dinsdag 15 maart inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden, 0416-662170.

Liefst via e-mail

g.a.bouman@freeler.nl



AGENDA



Donderdag	24 maart	Welkom aan Tafel
Zondag	27 maart	10:00 uur, Taizéviering
Donderdag	31 maart	Emmaüskring in de Consistoriekamer
Donderdag	31 maart	Open Cirkel in de Bovenzaal



Predikant : Vacant.

Bijstand in het pastoraat: Ds. L. van Wingerden uit `s-Hertogenbosch.

Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl

Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden: Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

Kosterij en de Open Hof

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en
Wilco Honcoop (T: 06-54635187). [E-mail: kosterij@pgheusden.nl](mailto:kosterij@pgheusden.nl)
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden.

Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754
Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl

Kerkelijke ontvanger: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden.
T. 06-14 696604T ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO
01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden. E.
kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl

Diaconie: (ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten) Dhr.
D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD Wijk en Aalburg.
T: 06-27 55 12 01/ 0416-69 38 88 RABOBank:NL07RABO0121706605

ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) Voorzitter:
Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard van
Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.

Nel Rijnveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com

Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden. T:
0416-663391 E: kasroos1@gmail.com