



Mens erger je niet

In de kerk van mijn jeugd stond de eredienst geheel in het teken van de preek en die duurde altijd lang, heel lang. Want in elke preek kwam de complete geloofsleer aan de orde. De zondige staat van ons bestaan kreeg daarbij de meeste aandacht. Van te voren wist je al wat er ging komen. Nou, dat was een probaat slaapmiddel voor met name de middenstanders, die een zware werkweek achter de rug hadden. De 'lieve' jeugd sliep niet, maar hield zich vooral bezig met zaken die het kerklicht niet kon verdragen. Persoonlijk wilde ik mij graag optrekken aan het orgelspel, maar dat werd verzorgd door een weinig getalenteerde dame, wier schoolse en houterige tempo overeen kwam met de taaiheid van de gemeentezang (op hele noten!).

Jaren geleden werd in Heusden het orgel bespeeld door een organist met duidelijk meer frivole trekjes. Deze organist ging op een zondagmiddag een keer door het lint, toen een gastpredikant als een soort operacomponist maar niet 'aan zijn eind' kon komen. De organist had dit soort preken met regelmaat moeten aanhoren, eerst als kind én later vanaf zijn orgelbank. Nu werd het hem opeens te machtig.

De motor van het orgel stond al een tijdje aan, wachtend op het 'amen'. Plotseling hoorden de aanwezigen een pregnante pieptoon, gevolgd door een indringende brom, komend vanaf het orgel. De voorganger deed alsof hij niets had gemerkt en preekte onverdroten nog een poosje door, hetgeen de stemming bepaald niet deed verbeteren. Het gevolg was dat de slotzang in een hoog tempo werd afgeraffeld.

De predikant was woest en hield na afloop een tirade tegen de kerkenraad. Daags daarna vertelde de organist mij: 'Dat was wat gisteren! Ik dacht: 'Laat ik de buizen maar eens doorblazen! Dat moeten we echt niet hebben hier!' Toch was zijn gedrag, hoe menselijk en begrijpelijk ook, niet goed te praten. Tot een gesprek tussen beide 'boosdoeners' is het helaas nooit gekomen. Overigens ..., laat ik onze trouwe, reeds lang overleden organist vooral niet de maat nemen. Ik ben geen haar beter, omdat ik het voorval eigenlijk wel grappig vond. Ook ik heb soms te weinig geduld en ook ik ben geneigd eerder óver, dan mét iemand te praten. Mogelijk geldt dat ook voor u. Verdraagzaamheid is niet onze sterkste kant.

Gelukkig weten we nu dat een korte(re) preek meestal beter 'landt' en dat andere delen van de eredienst ook belangrijk zijn. Toch wil ik u wijzen op een onderdeel dat wellicht het meest wordt onderschat: de Zegen, waarmee wij in Gods Naam de dienst mogen verlaten, ook als we het 'Mens erger je niet' maar matig onder de knie hebben. Wie zich daarvan bewust is, beseft dat noch de preek, hoe belangrijk ook, noch het orgelspel, hoe inspirerend ook, maar ons al of niet zegenrijke gedrag in de wereld uiteindelijk de toonhoogte van ons bestaan bepaalt. Bert Nederlof



Woensdag 3 november Dankdag

14.00 uur Dankdagviering voor de kinderen

19.30 uur Ds. F.W. Verbaas, Dankdagviering

Collecte: Geloven in Spangen

Zondag 7 november

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, dienst voor jong en oud

17.00 uur Ds. O. O Grevink, Waalwijk

Collecten: 1. ZWO Project 2. Onderhoud Kerkgebouw

Crèche: Jannie Vos en Jantine Vos

Zondag 14 november

10.00 uur Dr. H. de Leede, Amersvoort

17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk

Collecten: 1. Dorcas 2. Onderhoud Kerktuin

Crèche: Anita Timmermans en Ayse Timmermans

Zondag 21 november

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 2. Plaatselijk Kerkenwerk

Crèche: Lotte van Loon en Ayse Timmermans

Zondag 28 november

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas

17.00 uur Ds. I. Eckhart, Zuilichem

Collecten: 1. Noodhulp 2. Nieuwe Verwarming

Crèche: Elly van Meel en Emily van Meel

*Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof.
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek.
De derde collecte is bestemd voor project Groen en Warm.*



Toegankelijkheid kerkdiensten

In de Catharijnekerk hoeven kerkgangers geen vaccinatie-apps of gezondheidsverklaringen te tonen. Ook hoeven kerkgangers zich tevoren niet meer aan te melden bij de scriba. Wel houden we nog vast aan de volgende regels: in de kerk houden niet-huisgenoten gepaste afstand van elkaar; kerkgangers dienen geen corona-achtige gezondheidsklachten te hebben; en de collecte vindt plaats bij de uitgang. Daarnaast blijven we onze diensten uitzenden via youtube:

www.youtube.com/protestantsegemeenteteheusden.nl .

Dankdag op woensdag 3 november

Op de jaarlijkse dankdag hopen we twee vieringen te houden. Een viering voor de kinderen van 4 tot 12 op woensdagmiddag, in de Catharijnekerk, aanvang 14:00 uur. Het thema van de kinderviering zal zijn: *Een tuin vol dankbaarheid*. De 'gewone' dankdagviering in de kerk begint om 19:30 uur. Schriftlezingen zijn dan: Prediker 6 en Marcus 4: 26-34. (FWV)

Zondagochtend 7 november: dienst voor jong en oud.

Op Spirit, de catechisatiegroep voor 12-15 jarigen, zijn we bezig met de verhalen over de aartsvaders en aartsmoeders. In feite zijn deze verhalen allemaal familiegeschiedenissen. En dat is boeiend, want families zijn boeiend en bepalen een flink deel van ons leven! Daarom zal de ochtenddienst van 7 november als thema hebben: *Van je familie moet je het hebben*. De opbouw van de dienst zal vertrouwd zijn, maar jongeren van Spirit zullen een groot aandeel hebben in de verschillende onderdelen van de liturgie. Een dienst dus voor kleinkinderen en grootouders en alles wat daartussen zit! (FWV)

Vier gemeenteontmoetingen in november

In de maand november worden vier gemeenteontmoetingen georganiseerd om samen terug te blikken op anderhalf jaar coronatijd, en om samen vooruit te blikken. Wat hebben we als mens, als christen, als gemeentelid van de coronatijd geleerd? Hoe gaan we in de komende tijd om met de coronacrisis? (Want we zijn er nog niet vanaf!). Het gaat om twee ontmoetingen voor gemeenteleden van 'boven de Maas' (voor de gemeenten Altena en Zaltbommel) op woensdagochtend en woensdagavond 10 november; en om twee ontmoetingen voor gemeenteleden van 'onder de Maas' (voor de gemeenten Heusden, Den Bosch en Waalwijk) op donderdagochtend

18 november en dinsdagavond 23 november. De ochtendbijeenkomsten beginnen om 10:00 uur, de avond-bijeenkomsten om 20:00 uur. Alle ontmoetingen vinden plaats in de Open Hof. Aanmelding is gewenst. Op een los vel dat bij dit nummer van Vigilante wordt geleverd, vindt u meer informatie, en ook wordt aangegeven hoe u zich kunt aanmelden. Het voorbereidingscomité: Willy van der Laan, Hennie de Waal en ds. Frans Willem Verbaas

Stadhuisrampherdenking op donderdagavond 4 november.

Dit jaar zal in Heusden voor de 77^e maal de stadhuisramp van 4 november 1944 worden herdacht. Let op de lokale pers, wanneer u op de hoogte wilt blijven van de wijze waarop (tijdstip, plaats, programma) de herdenking dit jaar plaats zal vinden. (FWV)

Eeuwigheidszondag (21 november)

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, omdat we op deze zondag 'met het oog op de eeuwigheid' de gemeenteleden gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We doen dit door aan het eind van de dienst hun namen te noemen en bij iedere naam een kaars aan te steken, als verwijzing naar hert licht van Christus die de dood heeft overwonnen. Aan de familieleden van de overledenen zal een speciale uitnodiging worden gestuurd. (FWV)

Avondmaalsvieringen in de Catharijnekkerk en in Sint Antonius

Een zondag later, 28 november, begint de Adventstijd. Tijd van verwachting, tijd van uitzien naar de komst van Christus. Op deze eerste adventszondag hopen we in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal te vieren. Gezien de recente versoepeling van de coronamaatregelen kan voor het eerst sinds lange tijd op de voorafgaande vrijdagmiddag ook in Zorgcentrum, Sint Antonius weer een avondmaalsviering worden gehouden. Bewoners van Sint Antonius, maar ook gemeenteleden die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, of om een andere reden graag deelnemen aan de avondmaalsviering in de kapel van Sint Antonius, zijn van harte welkom. De avondmaalsviering in Sint Antonius wordt gehouden op vrijdagmiddag 26 november en begint om 16:00 uur. (FWV)

UIT DE KERKENRAAD



Ambtsdragersverkiezing op 2 november

De kerkenraad heeft een ambtsdragersverkiezing uitgeschreven voor dinsdagavond 2 november. Want eind dit jaar loopt de ambtsperiode af van elf ambtsdragers. Dat zijn: de ouderlingen Joop Nederlof, Ronald Schippers en Korrie Straasheijm; de ouderling-kerkrentmeesters Gijs de Hoop, Hans Verschoor en

Carin Zuidema; en de diaken Coert van Dis, Gera van Blijderveen, David Broer, Marian Schouten en Gerrit Klop. Daarnaast is er al enige tijd een vacature voor een missionair ouderling. Van de aftredende ambtsdragers stellen ouderling Ronald Schippers en ouderling-kerkvoogd Gijs de Hoop zich beschikbaar voor een nieuwe termijn; zij zijn dus herkiesbaar. Om deze reden heeft de kerkenraad op dinsdagavond 2 november om 19:00 uur in de Catharijnekerk een ambtsdragersverkiezing voor de belijdende leden van onze gemeente uitgeschreven. Tot en met zondag 24 oktober hebben leden van onze gemeente de gelegenheid om schriftelijke aanbevelingen te doen voor ambtsdragers. Aanbevelingen die worden gesteund door minstens tien handtekeningen van stemgerechtigde (dat wil zeggen: belijdende) leden van de gemeente zijn verzekerd van een plaats als kandidaat op de verkiezingslijst. Maar op het moment dat de kopij van dit novembernummer van de Vigilante wordt geschreven, is nog niet bekend hoeveel geldige aanbevelingen zullen binnenkomen. Daarom is ook nog niet bekend of er meer aanbevelingen zijn gedaan dan er vacatures zijn en of er dus al dan niet een verkiezingsavond nodig is. Maar laten we daar wel van uit gaan! Rond zondag 28 oktober zal de kerkenraad via afkondigingen, zondagsbrief en gemeentemail bekend maken of de verkiezingsavond definitief doorgaat. Houdt u dus a.u.b. in uw agenda dinsdagavond 2 november vrij!

(Voor de volledigheid hierbij nogmaals de spelregels voor het stemmen: In artikel 2.1.2. van het Plaatselijke Regeling van onze gemeente wordt het verloop van de stemming beschreven: A. De stemming geschiedt schriftelijk. B. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. C. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. D. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. En artikel 2.1.3 zegt: Er kan bij volmacht gestemd worden, met dien verstande dat niemand meer dan één gevolmachtigde stem kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de kerkenraad getoond.) Het moderamen van de kerkenraad.

Beroep uitgebracht op ds. Verbaas door twee Friese gemeenten

Op woensdag 15 oktober is er door twee Friese gemeenten een beroep uitgebracht op onze predikant, ds. Frans Willem Verbaas. Het gaat om de Protestantse Gemeente Langezwaag-Luxwoude-Jonkersland en om de Protestantse Gemeente Tijnje-Terwispel. Beide gemeenten zijn samen op zoek naar één fulltime predikant. Ds. Verbaas heeft drie weken de tijd om te besluiten of hij dit beroep al dan niet zal aannemen. Voor woensdag 3 november zal hij zijn

beslissing dus kenbaar maken. Als kerkenraad en gemeente wensen wij dominee Frans Willem Verbaas en zijn vrouw Marianne wijsheid toe bij het nemen van een besluit, en het vertrouwen dat de Geest hen hierin zal leiden.

Het moderamen.

1948

IN MEMORIAM EDDY SACK

2021

Op vrijdag 1 oktober overleed **Oswald Edwin Sack**, op 72jarige leeftijd. Eddy Sack werd geboren op 7 december 1948 in Veen. Hij trouwde met de Wijkse Fia Bouman. Ze vestigden zich in Wijk en kregen daar twee dochters, Marijke en Eveline. Eddy klom op tot exportmanager in de boter en eierenhandel. Hij was een harde werker, bleef altijd studeren, had tal van hobby's en bezigheden, maar vooral was hij een echte familieman. Zijn 'meskes' waren alles voor hem. En zijn armen waren groot genoeg om later ook zijn schoonzoons en kleinkinderen te verwelkomen. Helaas leed hij aan een erfelijke aanleg voor een bepaalde vorm van kanker. Als gevolg daarvan werd hij door die ziekte getroffen toen hij 44 jaar was, en opnieuw toen hij 58 was, en voor een derde maal op zijn 72^e. Op die derde maal volgde direct een vierde keer, die hem fataal is geworden. In het afgelopen jaar heeft hij vele maanden doorgebracht in VUMC en in Eikendonk. In Amsterdam logeerde Fia maandenlang in een gastenverblijf bij het ziekenhuis om bij haar man in de buurt te zijn. Afgelopen vrijdag stierf hij thuis, in de nabijheid van Fia, Marijke en Eveline. Eddy vond het razend zwaar om hen achter te laten. Ook het besef zijn drie kleinkinderen niet te zien opgroeien, deed hem pijn. Maar tegelijk zag hij vol vertrouwen uit naar het hemelse Vaderhuis. Hij voelde zich, ondanks alles, een begenadigd mens. Het slotlied van zijn afscheidsdienst moest dan ook *U zij de glorie!* zijn. Die afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdagmiddag 6 oktober, in de Catharijnekerk te Heusden. Daarna is hij ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats *Rusthof* in Wijk en Aalburg. Moge de Eeuwige Fia en haar dochters troosten. Moge Eddy Sack rusten in vrede. (FWV)

UIT DE PASTORIE



We beleven kerkelijk gezien een intensieve maand, en dat geldt dit keer ook voor mij persoonlijk. Ons kerkelijk leven draait gelukkig weer volop. Soms lijkt het wel alsof de coronacrisis voorbij is. Maar we weten wel beter. Deskundigen waarschuwen voor opnieuw een opleving in de winter. Dus moeten we als kerkelijke gemeente alert blijven. Ook naderen wij alweer het eind van het kerkelijk jaar. Zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag, dan zullen wij de

gemeenteleden gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. Op zondag 28 november begint dan de Adventstijd, en daarmee het nieuwe kerkelijk jaar. En in de Adventstijd zien we alweer uit naar het Kerstfeest! Ondertussen kreeg ik op woensdag 15 oktober een beroep van twee Friese gemeenten die samen één fulltimepredikant zoeken. Het om de zoveel jaar veranderen van gemeente hoort bij het vak: voorgangers zijn nu eenmaal voorbijgangers. Maar wennen doet dat nooit. We hebben in de afgelopen zeven en een half jaar zoveel met elkaar meegemaakt in de PG Heusden! Ik hoop en bid dat het Marianne en mij gegeven zal worden een goede beslissing te nemen.

Hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas



Catechese, gesprekskringen en avondgebed

Spirit is er op dinsdag 2, woensdag 10, dinsdag 16, en woensdag 24 november, om 19:00 uur in de bovenzaal van de kerk. De **Bijbelgesprekskring** komt weer samen op woensdagochtend 3 november, om 10:00 uur in de Open Hof; we lezen en bespreken dan Prediker 6 en Marcus 4: 26-34. De Emmaüskring komt samen op donderdag 11 november, in de consistorie, om 12:00 uur. De **Eetgroep voor 16-19jarigen** gaat in de Open Hof aan tafel op 24 november, vanaf 17:00 uur. Het **Maandelijks Avondgebed** wordt eveneens gehouden op woensdag 24 november om 19:15 uur, in het koor van de kerk. De **Open Cirkel** komt samen op donderdag 25 november, om 20:00 uur in de bovenzaal van de kerk. Op zondagmiddag 28 november is er **Solid Friends** van 14:30 – 16:30 uur op de zolder van de Open Hof. (FWV)



Berichtje voor de medewerkers van Welkom aan tafel

Bijzonder, hoe makkelijk het eigenlijk ging, die eerste keer Welkom aan tafel in oktober. Echt heel fijn! Nog wel een aandachtspuntje is dit: op het rooster is een foutief telefoonnummer van Hennie de Waal gezet. De cijfers staan in de verkeerde volgorde. Lastig, als er geruild moet worden! Graag even veranderen dus. Het moet zijn: 662568.

Welkom aan tafel

Wat deed het goed, elkaar weer te mogen zien bij Welkom aan tafel. Anderhalf jaar is een lange periode. Er is veel gebeurd. We noemden de namen van gasten die in de tijd dat we elkaar niet troffen overleden zijn. Aangrijpend. Ook misten we gasten die niet meer komen vanwege gezondheidsklachten of om andere redenen. Dankbaar zijn we ook, dat we de draad weer konden oppakken, eigenlijk als van ouds. Wat dat betreft leek het alsof we niet zo'n lange tijd uit elkaar zijn geweest. De tweede maaltijd van dit najaar is op 4 november. Dan hopen we elkaar weer te treffen in buurthuis De Schakel, vanaf 17.00 uur wordt er een welkomstfrisdrankje geserveerd. Bij verhindering graag even een belletje naar Joke en Bep, tel. 662510.

Emmaüskring

Op 11 november wordt er weer een smakelijke lunch geserveerd in de consistoriekamer van de kerk voor alle deelnemers aan de Emmaüskring. Deze kring bestaat al heel lang en is bedoeld ter bemoediging voor degenen die zonder

levensgezel de weg door het leven gaan of vervolgen moeten. Vanaf 12.00 uur is de zijdeur van de kerk open en de lunch wordt geopend om 12.30 uur. Tijdens iedere bijeenkomst wordt op een eenvoudige manier een onderwerp besproken. Dit keer gaan we dat op een creatieve manier doen. Van harte welkom! Rond 14.30 uur wordt de middag afgesloten.

GIFTEN EN GAVEN



Ontvangen giften

We zijn blij de nodige giften te kunnen melden!

Eerst een 'te late' melding: In augustus j.l. ontving ouderling Korrie van Zandwijk van een dankbaar gemeentelid een gift van € 50,- voor het orgel! Ouderling Hennie de Waal ontving op huisbezoek een gift van € 10,-; ouderling Willy van der Laan ontving 2 giften, te weten € 10,- voor de kerk en € 15,- voor de instandhouding van de eredienst. Ouderling Anita de Hoop ontving € 10,- tijdens huisbezoek. Via de H.V.D. ontvangen 1 x € 20,00 bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften.

Gehouden collecten

De hiernavolgende totaalommen van september 2021 j.l. zijn onderwerp van de afgesproken verdeling 35% Coll van Diakenen / 65 % Coll van Kerkrentmeesters:



Per bank en 'Mollie' noteerden we voor de maand september € 1.568,50, hetgeen inhoudt voor het Coll. van Diakenen € 548,97 en voor het Coll. van Kerkrentmeesters € 1019,53 .

Tijdens de kerkdiensten werd een bedrag gecollecteerd van € 2.139,00. Dat bedrag was inclusief bijdragen Kindernevendienst € 38,95; Offerblokken € 33,50; Openstelling Kerk € 45,70 en Avondmaalscollecte voor Geloven in Spangen

€ 217,35. Resterend bedrag ad € 1.803,50 is als volgt toebedeeld: Coll. van Diakenen € 631,23 en Coll. van Kerkrentmeesters € 1.172,27. Aan een ieder die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor 'de kerk' zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters): hartelijk dank!

Komende collecten

Op dankdag 3 november zal de diaconale collecte bestemd zijn voor *Geloven in Spangen*. Inmiddels hebben we als gemeente



al diverse keren kennis gemaakt met *Geloven in Spangen* en met de wijkbewoners uit Spangen.

Waardevolle ontmoetingen waarin we samen Gods liefde in de diensten en daarbuiten konden vieren en delen. In de missie

van Geloven in Spangen staan geloven, verbinden en helpen centraal. De diaconie wil Geloven in Spangen graag blijven helpen om samen mét de wijkbewoners de gemeenschap vorm te geven zodat de wijk steeds meer tot bloei kan komen, helpt u mee?



De najaarszendingscollecte van zondag 7 november is bestemd voor ons ZWO project Lebone Village. Lebone Village is een christelijke kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in de Provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. Het personeel van het kindertehuis vangt aidswezen op, geven onderwijs, voedsel en medicijnen aan deze kinderen maar ook aan kinderen uit de buurt die door armoede geen regulier onderwijs kunnen volgen. Verder geven ze vaktrainingen aan mensen uit de buurt, zodat ze zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken. Wij bevelen we deze collecte van harte bij U aan!

Op zondag 14 november is de collecte bestemd voor Dorcas. Dorcas staat voor blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Hulp als de nood aan



de man is. Kansen in uitzichtloze situaties. Liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen. In Oost-Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen geven.

Zondag 21 november is de collecte voor het plaatselijke diaconaat. Nog steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of maatschappelijke problemen hebben gekregen. Mensen in onze naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele oplossingen. Uit ervaringen hebben we geleerd



dat het al belangrijk is om een "maatje" te zijn voor deze mensen. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook aandacht besteed aan ziekenzorg, het ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten.

Zondag 28 november collecteren we voor World Vision in Afghanistan. De kinderen in Afghanistan mogen niet de dupe worden... Duizenden mensen zijn in de afgelopen tijd uit Afghanistan geëvacueerd, vele anderen proberen via de landsgrenzen het land te ontvluchten. De meest mensen blijven echter achter.



Wat gebeurt er met deze gezinnen? Met de kinderen en hun dromen van goede scholing en een betere toekomst? **World Vision blijft in Afghanistan.** Juist

om op te komen voor de kinderen in deze complexe en onzekere situatie. De ruim 300 medewerkers zijn druk bezig noodhulpacties op te zetten en deze uit te voeren als de veiligheid het toelaat. Hiermee worden de meest kwetsbare gezinnen geholpen, in eerste instantie met schoon water, voedselhulp en andere basisvoorzieningen. *"Dit is het moment om bij hen te blijven en te zeggen: We zijn er voor jullie en wij zien erop toe dat jullie een betere toekomst krijgen."* Dat zegt Asuntha Charles, de directeur van World Vision Afghanistan. Helpt u mee aan een toekomst voor de kinderen in Afghanistan ?

SAMEN (OP)WEG



Vervoer nodig voor een bezoek aan familie of vrienden of....? De chauffeurs van Samen (op) Weg staan voor u klaar. Bel contactpersoon Marianne Verbaas om de mogelijkheden te bespreken: 0416-531663.



Bestellijst Streekproducten

Voor *Lebone Village* Project van de ZWO Commissie

PRODUCT	INHOUD	PRIJS	AANTAL
Bessensap		€ 2,00	
Bramensap		€ 2,00	
Rode Bessenjam		€ 2,50	
Kersenjam		€ 2,50	
Pruimenjam		€ 2,50	
Bramenjam		€ 2,50	
Frambozenjam		€ 3,50	
Aardbeien-Rabarberjam		€ 2,50	
Zoetzuur van courgettes	Middel	€ 1,50	
Zoetzuur van courgettes	Groot	€ 3,00	
Stoofperen in weckpot	1/4 liter	€ 3,00	
Stoofperen in weckpot	3/4 liter	€ 4,00	
Stoofperen in weckpot	1 liter	€ 5,00	

Naam:.....

Adres:.....

Tel.Nr.:.....

Inleveren bij Hennie Spek of mailen naar: Henniespek@kpnmail.nl

Telefoon: 0416-351663

Mobiel: 06-14224332





Winter Fair

De Heusdense Winter Fair is op 13 november a.s. dus **Shave the date.**



Als alles meezit is er op zaterdag 13 november weer een editie van de bekende Winter Fair. Deze speelt zich weer af op en rond De Open Hof, Breestraat 10. Van 10 uur 's morgens tot half 4 's middags. Zoals gewoonlijk vindt u weer de mooiste bloemwerken, zuivel, groente en aardappels. En natuurlijk diverse streekproducten. Ook weer veel cadeauartikelen voor de komende feestdagen. De

brocante-hoek brengt o.a. echt Frans linnen voor een mooi gedekte tafel.....De inwendige mens vergeten we natuurlijk niet:

koffie met vers gebak, erwtensoep, broodje kroket en: let op.....: oliebollen en nog veel meer lekkers. Niet te vergeten: de Grote Verloting! Met superprijzen! U bent van harte uitgenodigd, dus:

WEES WELKOM!!!



Winterfair-soep

Herfst, winter in aantocht, maar na een jaar afwezigheid is het weer tijd voor erwtensoep met worst! Of Vegan....! Nu te bestellen in het kader van de komende WinterFair! U bestelt telefonisch, bij Sjaantje van der Stelt, telefoonnummer 06-48961910. Erwtensoep met worst of vegetarische erwtensoep: € 5,-- per liter. Welke u ook kiest: met de soep van de Winter Fair steunt u het werk van uw kerk.

Christelijke Vrouwendag Altena, met schrijfster en spreekster Marianne Grandia

Na twee jaar zijn we blij en dankbaar de 6^e Christelijke Vrouwendag Altena te mogen organiseren. Het thema is: 'Lichtend licht?!'

We zijn verheugd deze dag schrijfster en spreekster Marianne Grandia in ons midden te hebben die, op haar eigen ludieke wijze, ons meeneemt in het thema. Hoe je zelf ook weleens duisternis kunt ervaren. Je zit dat met jou, ben je aangesloten op de lichtbron? Wat betekent dit in de praktijk, hoe blijf je op Hem aangesloten? Naast de ontmoeting met elkaar is er onder andere samenzang o.l.v. een samengestelde muziekgroep en zijn er diverse stands. Bijzonder op deze dag is een expositie van de quilt club 'Blokje rond'.

Datum: zaterdag 6 november 2021 Locatie: V.E.G. De Koningshof, Burg. Van der Schansstraat 50, Andel. Tijd: 10:00 – 15:00 uur. Kosten: €19,50 inclusief koffie/thee en lunch. Wil je graag bij deze vrouwendag zijn, meld je dan aan via de website: www.vrouwendag-altena.nl. Max. 60 personen. Vol= vol.

INLEVEREN KOPIJ



Kopij voor het decembern timer van Vigilante, kunt u tot en met dinsdag 19 november inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden, T 0416-662170. Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl



2 nov	Ambtsdragers verkiezingen	Kerk (onder voorbehoud)
3 nov	Bijbel gesprekskring	Open Hof , 10:00 uur
4 nov	Welkom aan Tafel	Buurthuis De Schakel, 17:00 uur
4 nov	Stadhuisramp herdenking	
11 nov	Emmaüskring	12:30 tot 14:30 uur, Consistoriekamer
13 nov	Winterfair	Open Hof, 10:00 tot 15:30
21 nov	Eeuwigheidszondag	
24 nov	Eetgroep voor 16-19 jarigen	Open Hof vanaf 17:00 uur
24 nov	Maandelijks Avondgebed	Koor van de Kerk, 19:15 uur
25 nov	Open Cirkel	Bovenzaal, 20:00 uur
26 nov	Avondmaalsviering	Kapel Sint Antonius, 16:00 uur
28 nov	Solid Friends	Open Hof, 14:30 uur – 16:30 uur

Spirit is er op dinsdag 2, woensdag 10, dinsdag 16, en woensdag 24 november om 19:00 uur in de bovenzaal van de kerk.

Doe mee met het kerstkoor van de Catharijnekerk!

Op 24 december is de traditionele kerstzangavond in Heusden. De Cantorij heeft besloten om dit jaar tijdens deze samenkomst niet te zingen. Zij verlenen hun medewerking aan de eredienst op Eerste Kerstdag.

Om als kerkelijke gemeente niet muzikaal afwezig te zijn op deze avond is besloten om een gelegenheidskoor 'op te tuigen'. We zoeken **binnen** en **buiten** de cantorij zangliefhebbers die bereid zijn om tweewekelijks op vijf woensdagavonden vijf kwartier bij elkaar te komen om te repeteren. We gaan drie eenvoudige kerstliederen meerstemmig instuderen en doen dit twee keer in de kerk en drie keer in de Open Hof.

We zingen onder de naam: kerstkoor. Sopraan, alt, tenor, bas (en onbekende stem) doe mee en geef je voor 1 november op bij Leo van der Laan. Vermeld, zo mogelijk in de mail ook je zangstem.

Om alvast te noteren in je agenda: de repetities zijn op:

10 nov	In de kerk	
24 nov	In de Open Hof	P.S.
8 dec	In de Open Hof	8 personen hebben zich tot nu toe
15 dec	In de Open Hof	al aangemeld. Wie volgt?
22 dec	In de kerk	

We beginnen elke repetitie om 20:00 uur

Leo van der Laan (l.laan7@upcmail.nl) tel.: 0418 642400



Predikant : Ds. F.W. Verbaas, Pelsestraat 8, 5256 AT Heusden. T: 0416-531663.
E: fw.verbaas@hetnet.nl

Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl

Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden: Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

Kosterij en de Open Hof

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en
Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: kosterij@pgheusden.nl
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden, T: 0416-662497

Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754 Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl

Kerkelijke ontvanger: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden. T. 06-14 696604 ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.
E. kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl

Diaconie: (ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten)
Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD Wijk en Aalburg.
T: 06-27 55 12 01/ 0416-69 38 88 RABOBank:NL07RABO0121706605

ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) Voorzitter:
Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.

Nel Rijnneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com

Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden.
T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com