



### Alles komt goed!?

'Veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven.' Dit spreekwoord leerde ik indertijd kennen, toen ik voor het eerst bij mijn schoonfamilie kwam. De betekenis van die zinsnede ligt natuurlijk in het omgekeerde. Mensen hebben snel in de gaten, dat het gaat om degenen die *niet* op hun achterhoofd zijn gevallen.

Er is momenteel her en der nogal wat gemor over een overheid die zegt dat het goed komt, maar, volgens velen, blijft steken in vooroordelen en loze beloften, zich verschuilt achter onuitvoerbare regelgeving en te weinig openheid betracht. Velen voelen zich in de steek gelaten. Het geloof in een betrouwbare overheid is nog nooit zo laag geweest.

Hoe zit dat eigenlijk met de beloften en de betrouwbaarheid van de kerk?

'Alles komt goed!?' was de slogan van The Passion dit jaar. Ik zal u zeggen dat ik blij ben met dat vraagteken. Want al te vaak worden er in ook in de kerk alleen maar uitroeptekens geplaatst en dat is gevaarlijk.

Het uitroepteken kan te vanzelfsprekend, te gemakkelijk worden misbruikt. Soms is het goed als we het even niet meer weten. Je kunt tegen de mensen in Oekraïne en tegen allen die iets vreselijks hebben meegemaakt niet zomaar zeggen: 'Het komt goed!' Dat is 'vloeken in de kerk'. Naast iemand gaan staan met je mond vol tanden en oprecht mee lijden is het enige dat er op zo'n moment echt toe doet. Sommigen slaan je met geloofswaarheden om de oren, zonder een spoortje van twijfel. Of is het om de eigen onzekerheid te camoufleren? Regels moeten er zijn, maar de kern van geloven gaat niet om de *leer*, maar om de *Heer* van de Kerk.

Maar wat komt er terecht van Zijn beloften? Wees niet te streng voor uzelf als u wel eens momenten van twijfel hebt. Want zelfs de gekruisigde Jezus kende die twijfel, toen Hij zich afvroeg, waarom God Hem had verlaten. En *toch* werd het Pasen! En, - - het gaat het verstand te boven - het werd ook in Oekraïne gevierd!

'Alles komt goed!?' Hoe bereiken we hen die zich zodanig teleurgesteld en in de steek gelaten voelen, dat ze dat allemaal niet meer (kunnen) geloven?

Als we nou eens beginnen met de liefde, want die weegt het zwaarst. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van de apostel Paulus. Velen hebben dat gelukkig begrepen. De initiatieven, waarin de gezamenlijke kerken hulpacties op gang zetten ten bate van oorlogsslachtoffers zijn heel bemoedigend. En hartverwarmend is eveneens de aandacht die wordt gegeven aan mensen in de knel, dicht bij huis .

Metterdaad laten zien dat God met ontferming over ons leven is bewogen, daar draait het om met Pasen. Als we ervaren dat mensen lief en leed met anderen willen delen, zal er hoop ontstaan. Hoop die kan uitgroeien tot het geloof in een betere, een andere wereld! Daar wil ik vol goede moed een uitroepteken achter plaatsen.

Bert Nederlof.



**Zondag 1 mei**

10.00 uur Dr. A.J. Zoutendijk, Utrecht

17.00 uur Mevr.ds. M. Klaasse-Mesch, Waalwijk/Andel

Collecten: 1. Edukans

2. Onderhoud Pastorie

3. Project Groen en Warm

Crèche: Marieke Rijneveld en Sem Rijneveld

**Zondag 8 mei**

10.00 uur Ds. P. van Midden, Bergambacht

17.00 uur Ds. A. Plaisier, Amersfoort

Collecten: 1. Stichting Sport en Spel

2. Plaatselijk kerkenwerk

3. Project Groen en Warm

Crèche: Sifra v.d. Weegen

**Zondag 15 mei**

10.00 uur Ds. H.L. Versluis, Ede

17.00 uur Predikant in opleiding Nicolien Luitwieler, Nederhemert

Collecten: 1. Stichting Ontmoeting

2. Onderhoud Open Hof

3. Project Groen en Warm

Crèche: Marijke Nieuwkoop en Ibe Bok

**Zondag 22 mei**

10.00 uur Dr. C. Huisman, Apeldoorn

17.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch

Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk

2. Onderhoud Kerktuin

3. Project Groen en Warm

Crèche: Diane Klop en Eline Klop

**Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag**

10.00 uur Ds. W. Dekker, Oosterwolde

Collecten: 1. Roosevelthuis

2. Instandhouding Predikantsplaats

3. Project Groen en Warm

Crèche: Koen v.d. Weegen

## **Zondag 29 mei**

10.00 uur Ds. D. Schinkelshoek, Hooglanderveen

17.00 uur Ds. J. Meertens, Rhenen

Collecten: 1. **Stichting De Ondergrondse Kerk**

2. Beeld en Geluid

3. Project Groen en Warm

Crèche: Jannie Vos en Jantine Vos

## **GEMEENTEBERICHTEN**



### **Aanspreekpunt in de vacaturetijd**

Ook in de vacaturetijd is het heel belangrijk, dat de 'lijntjes' met de kerk in stand worden gehouden. Laten we elkaar in het oog en in het hart houden en met elkaar meeleven. Wanneer u iets wilt delen of pastorale zorg nodig heeft, wordt u van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken bij de scriba, Huib de Waal, tel. 662568 of 06-22458240, E-mail [scriba@pgheusden.nl](mailto:scriba@pgheusden.nl)

### **NBV 2021**

In de morgendienst van Pasen is de nieuwe kanselbijbel door de kinderen uit het cadeaupapier gehaald en met hulp van Floris op de kansel gelegd. Ook de lector las voor de eerste keer uit NBV '21. Op de grote schaal naast de koffietafel ligt informatie over de NBV 2021 om mee te nemen en eens rustig te bekijken. Wie een Bijbel wil bestellen, kan mailen naar [nelrijneveld@hotmail.com](mailto:nelrijneveld@hotmail.com)

### **Handen uit de mouwen rond Pasen 2022**

Wat is er veel werk verricht rond het paasfeest voor én achter de schermen. Zó mooi en zó samenbindend om met elkaar praktisch bezig te zijn. Om maar iets te noemen: chauffeurs, koken en alles in goede banen leiden rond het Passion veertigdagen concert in de kerk, ansichtkaarten verspreiden, attenties inpakken en rondbrengen en de paaswandeling inrichten. Er is geschilderd, getekend, geknutseld en gezorgd dat alles mooi verzorgd en stevig tentoongesteld werd. Verder waren er steeds mensen bereid, om een paar uurtjes in de kerk te zijn tijdens de open middagen, om bezoekers te ontvangen. Het deed heel erg goed, dat zovelen meehielpen. Heel hartelijk dank! Waar we ook heel erg blij van werden, waren de reacties van de mensen die de route van de paaswandeling liepen en de voorbijgangers die ons aanspraken over hetgeen tentoongesteld werd. Zelfs bij het opruimen in de vesting: 'wat bijzonder mooi, dat jullie kerk dit doet'. We hopen vooral dat mensen geraakt mogen worden door de hoopvolle boodschap van Pasen.

## **Openstelling van de kerk in de zomermaanden**

Ook in de maanden juni tot en met de Open Monumentendag in september willen we heel graag opnieuw de kerk op de woensdagmiddag en de zaterdagmiddag open stellen voor bezoekers. De ervaring leert, dat mensen met heel verschillende verwachtingen de kerk bezoeken. Het historische gebouw, het orgel, het praalgraf, de geschiedenis, maar ook om stil te zitten in de kerkbank, een kaarsje aan te steken of een gebed op te schrijven. Waardevol en belangrijk. En net zo belangrijk is het, dat de mensen hartelijk ontvangen worden door een gastvrouw of gastheer. Daarom de oproep aan iedereen die mee wil en kan helpen om zich aan te melden bij kerkrentmeester Gijs de Hoop via e-mail [delkant14@hetnet.nl](mailto:delkant14@hetnet.nl)

## **UITNODIGING**

### *Eindelijk toch nog een afscheid van ons kostersechtpaar Ton en Nel*

U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor dit afscheid op zaterdagmiddag 21 mei a.s. vanaf half drie tot circa vijf uur in of bij de Catharijnekerk.

We beginnen met koffie of thee met gebak.

Om drie uur starten we met een "serieus" afscheidsuurtje, waarin enkele sprekers de mogelijkheid hebben Ton en Nel in het "zonnetje" te zetten. Ook de Cantorij, waarvan Nel heel lang lid is geweest, zal enkele liederen zingen.

De rest van dit uur is nog een verrassing.....!!

In ieder geval willen we een mooi cadeau aanbieden op deze dag, namens alle gemeenteleden. Hun cadeauwens was een Rijnreis..... Ja, een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn.....

Hieraan kunt u bijdragen door een bedrag te storten op:

Bankrekening: NL21INGB0001127461 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden met vermelding van : cadeau Ton en Nel. Ook komt er achter in de kerk, van zondag 1 mei tot en met zondag 15 mei, een doos te staan waarin u een bijdrage kunt deponeren. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Om vier uur gaat de kurk van de fles en proosten we op Ton en Nel. Enkele hapjes zullen ook niet ontbreken. Kortom: een middag om naar uit te zien!

Wij stellen het op prijs als u om 14.30 uur aanwezig bent in de kerk of bij mooi weer in de kerktuin.

***HARTELIJK WELKOM!***

De afscheidscommissie.

## VAN DE KERKENRAAD

In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 19 april j.l. is de profielschets voor een "nieuwe" predikant met algemene stemmen goedgekeurd. De profielschets is gemaakt door een werkgroep uit de kerkenraad en was in de vorige vergadering in maart reeds besproken. De op- en aanmerkingen uit die vergadering zijn door de werkgroep verwerkt, waardoor nu deze versie ieders goedkeuring kreeg. Als u de profielschets wilt inzien, dan kunt u deze opvragen bij onze scriba. Bij voorkeur via de mail [scriba@pgheusden.nl](mailto:scriba@pgheusden.nl).

Ook is gestart met het samenstellen van een beroepingscommissie, waarin ook gemeenteleden zullen worden gevraagd. Als u de commissie wilt helpen, dan kunt u ook namen van predikanten indienen, waarvan u denkt dat die goed in onze gemeente passen. Stuur uw suggesties ook naar de scriba, dan zullen die zeker ook aan de beroepingscommissie worden doorgestuurd.

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij dit heel belangrijk stuk gemeentewerk.



## VAN DE DIACONIE

### Welkom aan tafel

Op donderdag 12 mei worden alle gasten weer verwacht in buurthuis De Schakel te Oudheusden om samen de warme maaltijd te gebruiken. Steeds weer wordt er naar uitgezien, ook door de medewerkers. Vanaf 17.00 uur wordt er een welkomstfrisdrankje geschonken en is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. De maaltijd wordt om 17.30 uur geopend. Bij verhindering kunt u bellen naar Joke en Bep, tel. 662510. De eigen bijdrage is € 5,00.

### Emmaüskring

Alle deelnemers aan de Emmaüskring worden hartelijk uitgenodigd voor de bijeenkomst op 19 mei in de consistorie van de kerk. Deze kring is bedoeld voor degenen die zonder levensgezel zijn of verder moeten. De zijdeur van de kerk is open vanaf 12.00 uur en de lunch begint om 12.30 uur. De middag willen we dit keer op een ontspannen en creatieve manier invullen, een beetje anders dan we gewend zijn. We zien ernaar uit! Rond 14.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

**Sam's kledingactie** voor mensen in nood op 09 april j.l. heeft 37 zakken aan textiel opgeleverd. Heel hartelijk dank! Door uw hulp worden er veel mensen voorzien van goede kleding en hebben weer hoop op een betere toekomst. Dit



jaar is opbrengst van de verkoop vd kleding voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda.

## VAN DE KERKRENTMEESTERS



Een 'Heusdens' boekje van oud-predikant Cees Huisman

Nu onze oud-predikant Cees Huisman met emeritaat is ontstond er voor hem ruimte en tijd om een boekje samen te stellen met preken uit zijn Heusdense tijd, **'Eerstelingen'**: de naam zegt al iets.

Heusden was Ds. Huisman's eerste 'eigen' gemeente. Van 1985 tot 1990 was hij 'herder' te Heusden.

Al weer een poos terug.... Des te interessanter om preken uit zijn begintijd in Heusden te herlezen. Met een tikkeltje nostalgie, soms verbazing over de actualiteit, komen de preken weer tot leven.

Zeventien preken, een dikke 100 bladzijden, bevat het boekje **'Eerstelingen'**, in eigen beheer door Ds. Huisman uitgegeven. Zo'n boekje kost u € 10,-- waarbij u moet weten dat **die € 10,-- helemaal ten goede komen aan de kas van de Protestantse Gemeente te Heusden**, want de Erven Schoenmakers betaalden de productiekosten van het boekje (!)

Als u dan ook nog weet dat er 200 exemplaren gedrukt zijn dan kunt u wel uittellen dat bij totale verkoop er (bijna) € 2.000,-- op de rekening komt van PG Heusden. Helpt u mee? Koop zo'n boekje! Ook een mooi cadeau om weg te geven....

U kunt uw bestelling plaatsen 1. per email [eerstelingen@pgheusden.nl](mailto:eerstelingen@pgheusden.nl); of 2. u maakt nu al €10,-- over onder vermelding van 'Eerstelingen' naar de bankrekening van PGHeusden NL21 INGB 0001 1274 61 en het boekje wordt bezorgd. Vermeld altijd naam en adres!

En om het nog gemakkelijker te maken: naast het inrijke exemplaar ligt een intekenlijst op de tafel in de Catharijnekkerk (bij de ingang), vul alle gevraagde gegevens in en de bestelling komt uw kant op.

## GIFTEN EN GAVEN



### Ontvangen giften

Ouderling Hennie de Waal heeft een gift ontvangen van € 10,00 voor de kerk. Ouderling Anita de Hoop ontving op huisbezoek € 15,00. Per bank is een extra gift van € 30,00 ontvangen.

Via de H.V.D. ontvangen 4 x € 10,-- en 1x € 15,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor al deze giften.

## Nagekomen giften: Collecte opbrengst Oekraïne

Voor Oekraïne zijn er nog nagekomen giften binnengekomen. Daarmee komt de totaal opbrengst uit op het mooie bedrag van € 5.526.10

## Gehouden collecten

De hierna vermelde totaalsommen van maart 2022 jl. zijn onderwerp van de afgesproken verdeling 35% college van Diakenen / 65% college van Kerkrentmeesters: Per bank en 'Mollie' noteerden we een totaalbedrag van € 4.067,00, hierin inbegrepen € 2.705,00 voor collecte Oekraïne € 411,00 collecte biddag; resteert een bedrag van € 951,00, hetgeen inhoudt € 332,85 voor het college van Diakenen en € 618.15 voor het college van Kerkrentmeesters. Daarnaast is voor alleen het college van Kerkrentmeesters nog een bedrag van € 40,00 per bank binnengekomen. Tijdens de kerkdiensten werd in maart 2022 en 3-4-2022 een totaalbedrag van € 4.127,35 ingezameld. Dit bedrag was inclusief voor college van Diakenen: € 1.436,10 collecte Oekraïne van 6-3-2022, € 30,00 collecte Hulp Oost Europa van 3-4-2022, € 53,80 bijdragen kindernevendienst en € 119,55 bijdragen offerblokken. En voor college van Kerkrentmeesters € 794,35 voor Biddag collecte en € 10,50 Open Kerk. Resteert voor de afgesproken verdeling 35/65 € 1.683,05: voor college van Diakenen € 589,07 en voor het college van Kerkrentmeesters € 1.093,98. Aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor "De Kerk" zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters) hartelijk dank!

## Komende collecten

*Zondag 1 mei* is de collecte bestemd voor Edukans; omdat onderwijs écht helpt. Armoede, aids, oorlog, discriminatie, een handicap... Je zal er maar mee te maken krijgen als kind of jongere. Je kansen op goed onderwijs, werk en dus een eigen inkomen in de toekomst dalen schrikbarend. Wereldwijd gaan daardoor 57 miljoen kinderen niet naar school en nog veel meer verlaten de school tussentijds of krijgen slecht onderwijs. Edukans is expert in onderwijs in ontwikkelingslanden en trekt zich het lot van kansarme kinderen en jongeren aan. Met succesvolle onderwijsprogramma's. Goed onderwijs is dé sleutel voor duurzame ontwikkeling in een land en daarmee de meest effectieve investering. Want goed onderwijs geeft mensen een hoger inkomen, dus minder armoede, een betere gezondheid en stimuleert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Helpt u mee?



*Zondag 8 mei* zal er gecollecteerd worden voor de stichting Sport en Spel Gehandicapten. Deze stichting organiseert allerlei activiteiten voor personen met een verstandelijke beperking uit onze regio. Eén van de activiteiten is de organisatie rondom de Activo band, maar daarnaast is er onder andere ook een zwemclub en fysiofitness. Zo worden mensen met een verstandelijke beperking een sociaal netwerk en ontspanning aangeboden.

Ondersteunt u dit mee?

De collecte op zondag 15 mei is bestemd voor de Ontmoeting. Vastgelopen mensen

# Ontmoeting

worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ontmoeting leert hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Vrijwilligers en medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens door een luisterend oor en praktische begeleiding te bieden of door ondersteunende taken te verrichten. De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleert om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Helpt u mee?

Op zondag 22 mei wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. Dit bijzonder belangrijk werk binnen onze gemeente brengt natuurlijk ook kosten met zich mee, die gedeeltelijk met de opbrengst van deze collecte kunnen worden bestreden. Hierdoor is het mogelijk dat er elke week crèche, Kindernevendienst en catechisatie is, elke twee weken 10plus club en elke maand Solid Friends. Het jaarlijkse kamp vormt een hoogtepunt voor onze jongeren met de jeugddiensten. Dit alles doen we met als doel het verhogen van de onderlinge band van onze jongeren met elkaar, God en onze gemeente. De christelijke vorming van onze jeugd en toerusting voor het leven met God en de naaste is een verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente.

De jeugd is nu onderdeel van onze kerk en niet alleen de toekomst.



Actieplan voor beleidsmatig verantwoordelijkheidsplan van de Merwede Gemeente Heerlen



Op Hemelvaartsdag 26 mei is de diaconiecollecte bestemd voor het zorghotel Nieuw Hydepark van de PKN te Doorn. Voorheen kende u dit als het Roosevelthuis Het bekende F.D. Roosevelthuis, gebouwd in 1968 en gelegen op het zeer fraaie Landgoed Hydepark, wordt al een tijdje niet meer voor zorgvakanties gebruikt, vooral omdat diverse voorzieningen achtergebleven waren bij de hedendaagse eisen. Het gebouw is inmiddels volledig verdwenen. De vrijgekomen ruimte is 'teruggegeven aan de natuur'. In plaats van het F.D. Roosevelthuis is elders op het Landgoed Hydepark - op het mooiste gedeelte - een geheel nieuw complex met de naam Nieuw Hydepark gebouwd en in gebruik genomen. Ongeveer de helft van het complex bestaat uit het zorgvakantiehôtel met de naam 'Rooseveltpaviljoen'. Steunt u ook deze vakantie accommodatie voor mensen die het nodig hebben?

De collecte van zondag 29 mei is bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk. SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgte christenen. De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal anders. Soms is er sprake van actieve geloofsvervolging door de overheid of omgeving.



Geloven met gevolgen



In andere situaties kan de weerstand tegen christenen zich uiten in discriminatie en uitsluiting. SDOK zet zich in voor christenen in beide situaties en staat naast ze met praktische hulp en bemoediging om trouw te blijven in hun geloof. Voorbeelden zijn het geven van medische hulp na fysiek geweld, het steunen van gezinnen van christenen die vanwege hun geloof gevangen zitten, zorgen voor veilige plaatsen en pastorale zorg bij bedreiging van christenen en toerusten van vervolgte kerken met Bijbels en praktische hulpmiddelen om het Evangelie te blijven uitdragen. Als christenen in Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgte broeders en zusters die lijden vanwege Zijn Naam.

## JEUGDWERK



**Spirit** is voor dit winterseizoen weer bijna afgelopen. We hebben het gehad over de aartsvaders en -moeders. Over hoe God mensen, die liegen, bedriegen en andere domme dingen doen, toch gebruikt in zijn plan en wat dat betekent voor ons en ons leven. Ook de **Solid Friends** hebben mooie en waardevolle zondagmiddagen met elkaar beleefd.

Op zondagmiddag 24 april sloten **Spirit** en de **Solid Friends** het seizoen samen af. Ook alle jongeren vanaf 12 jaar die nog niet eerder op Spirit en/of de Solid Friends waren geweest, maakten daarbij kennis met deze clubs.

19 juni 2022 wordt er weer een **jeugddienst** gehouden! Hou jij van zingen, dansen, acteren, knutselen, geef je dan alvast op via [jeugdouderling@pgheusden.nl](mailto:jeugdouderling@pgheusden.nl).

Ouders: willen jullie deze dag alvast in jullie agenda zetten? We gaan er die dag een gezellige dag van maken met elkaar! 's Middags gaan we oefenen, voorbereiden en samen eten. De dienst zelf is om 17.00 uur en iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

De leiding van 10+ en de Kidsclub hebben tijdens een vergadering met elkaar gedeeld hoe ze hun geloof in God beleven en wat ze de kinderen in hun groep daarvan mee zouden willen geven. Bijzondere ervaringen en mooi om te delen met elkaar! We willen u vragen om, naast de kinderen en jongeren, ook de leiding van het jeugdwerk te gedenken in uw gebed en te bidden voor het belangrijke werk dat ze doen.

Boekentips: **Ongelooflijke bijbelverhalen**, een graphic novel bijbel. Een voor tieners zeer aansprekende bijbel geschreven en getekend door Willeke Brouwer. Ze vertelt in haar sprankelende schrijf- en tekenstijl verhalen uit het Oude en Nieuwe testament. Met humor, maar nooit zonder respect, en met veel historische feitjes waardoor je de bijbelse tijd beter leert kennen. Een aanrader om aan te schaffen!

**De goede helper** Dit boek laat in herkenbare verhalen aan kinderen zien hoe ze met hulp van de Heilige Geest weerbaar kunnen zijn. Met onder andere verhalen over faalangst, pesten, vriendschap, verlies en eigenwaarde. Een mooi boek met veel, voor kinderen, herkenbare verhalen.

## OVERIGE BERICHTEN



### Zingen in de gevangenis

We zijn weer gevraagd om te komen zingen in de gevangenis in Vught met een aantal gemeenteleden! Tijdens de coronaperiode was dit niet mogelijk, maar nu wordt alles weer opgepakt. Tijdens de dienst bieden we ondersteuning aan het zingen in de dienst en na de dienst drinken we een kopje koffie met de gedetineerden. Vooral het aanwezig zijn en het geven van aandacht is belangrijker dan het hebben van een goede zangstem en/of het bespelen van een instrument. Een datum om te gaan moet nog geprikt worden. Wil jij ook mee gaan zingen en zo bijdragen aan dit belangrijke werk? Geef je dan op bij Marian Bok, [jeugdouderling@pgheusden.nl](mailto:jeugdouderling@pgheusden.nl).

**Wow Wow Wow.** Namens de Vrienden van Lebone Village willen wij iedereen van harte bedanken voor de geweldige gift van 17.000 euro die wij namens PG Heusden mochten overmaken naar Lebone Village ten behoeve van de renovatie van de slaapvertrekken en woonruimte van de weeskinderen. In het bijzonder gaat hierbij onze dank uit naar de enorme inzet van de Solid Friends en de ZWO commissie. Zij hebben ervoor gezorgd dat naast het realiseren van een boomgaard van 500 fruitbomen ook nog deze renovatie gerealiseerd kan worden. Dankzij enerzijds lager uitvallende kosten en een zeer gunstige wisselkoers alsook door de toezegging van de ZWO om nog een jaar langer Lebone Village te ondersteunen, kan met dit renovatie plan een start worden gemaakt. Hoe dankbaar Lebone Village is voor deze schenking blijkt uit onderstaande mail van Cyndy Bosman, de opvolgster en dochter van de grondleggers van Lebone Village: Willem en Avril Snijman.

WOW WOW WOW, I am totally overcome and overwhelmed with gratitude and I need to just say THANK YOU! With extreme gratitude, humility and understanding of the impact in these financially tough times, again I say "Thank You" for your loyal and continued support. You have influenced the Lebone children's lives over the years and still now to this very day in such a massive and positive way and words cannot express our appreciation. You are all truly an inspiration in this world. I pray you understand when we say this comes from our hearts and we are in awe of how our prayers have been answered in these tough times to make ends meet. Although these victories may seem small on a national and international stage, you know that they are not. That's why you give continually and faithfully, and why the kids we serve are the products of your generosity. Please convey our gratitude to all involved for their generosity to our children and on all of their behalf as well I repeat again and again "ke a lebua" (thank you in Sesotho).

What a blessing to all of our children here at Lebone Village when people respond to our needs as you have done. Again, thank you for all you do for our kids. You are a part of

their lives too and your impact and footprint is entrenched in the concrete of their futures!  
Thank you, thank you, thank you ALL With our love, In His Service Cyndy Snijman,  
Executive Manager Lebone Village, Bloemfontein.  
Namens de vrienden van Lebone Village een hele hartelijke groet, Johan en Anita de Hoop

## INFORMATIE



zie ook [www](http://www.pgheusden.nl)



[den.nl](http://www.pgheusden.nl)

### **Predikant :** Vacant.

Bijstand in het pastoraat: Ds. L. van Wingerden uit `s-Hertogenbosch.  
E: [predikant@ivanwingerden.com](mailto:predikant@ivanwingerden.com) T: 073-6418237

**Scriba (secretaris van de kerkenraad):** Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: [scriba@pgheusden.nl](mailto:scriba@pgheusden.nl)

**Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden:** Catharijnekkerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573  
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

### **Kosterij en de Open Hof**

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en  
Wilco Honcoop (T: 06-54635187).  
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden.

**Kerkrentmeesters:** Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754 Email: [kerkrentmeesters@pgheusden.nl](mailto:kerkrentmeesters@pgheusden.nl)

**Kerkelijke ontvanger:** Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden. T. 06-14 696604T ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden. E. [kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl](mailto:kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl)

### **Diaconie: (ook voor aanvragen kerkteléfono en CD-opnames van diensten )**

Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD Wijk en Aalburg.  
T: 06-27 55 12 01/ 0416-69 38 88 RABOBank:NL07RABO0121706605

**ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)** Voorzitter:  
Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg  
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

**HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar):** Penningmeester: Kora Mes, Gerard van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.  
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden

**Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.**

Nel Rijnveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: [nelrijneveld@hotmail.com](mailto:nelrijneveld@hotmail.com)

**Cantorij:** Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden.

T: 0416-663391 E: [kasroos1@gmail.com](mailto:kasroos1@gmail.com)