



## De ware barmhartigheid

Iedereen is van nature op zoek naar zekerheid. In woelige tijden zoals nu klampen nogal wat mensen zich vast aan bepaalde (schijn)waarheden, vaak als gevolg van een gevoel van angst en onmacht.

In de kerk ging en gaat het bij tijden niet anders. We zijn weliswaar overtuigd van de bijbelse waarheid van kruis en opstanding, maar wat betekent dat in de praktijk van ons dagelijks leven? Op welke wijze geeft dat voldoende zekerheid in de richting van ons handelen? Zijn we daar werkelijk naar op zoek? Sommigen kiezen voor een gemakkelijke weg, waarbij men de bijbel dusdanig interpreteert dat het eigen gelijk daarmee wordt bevestigd. Weer anderen houden zich bezig met het groot maken van feiten die in wezen aan de kern van het evangelie voorbijgaan. Zoals Werner Keller in zijn opzienbarende boek 'En de Bijbel heeft toch gelijk' uit 1955. Aan de hand van opgravingen en historische vondsten wilde de schrijver bewijzen dat de feiten zoals die in de Bijbel tot ons komen, op volledige waarheid berusten en dat de Bijbel dus gelijk heeft. Einde discussie? Nou ..., nee, want wat kun je er mee? Het wezen van de bijbelse boodschap wordt immers niet gekenmerkt door historische vondsten. Maar waardoor dan wel?

Het Engelse woord *right* en het Duitse woord *richtig* verwoorden, duidelijker dan het Nederlandse *gelijk*, de richting waar het wél om gaat. Het gaat om het doen van recht. Voor Jezus, de Rechtvaardige, zijn gerechtigheid en barmhartigheid de meest ultieme vormen van waarheid. En Hij voegt er nog een dimensie aan toe. Het gaat niet om *gelijk hebben*, maar om *gelijk zijn*. Jezus werd aan ons gelijk en Hij roept ons op in de omgang met onze naaste, onze gelijke, dezelfde barmhartigheid te betonen, naar de wil van Zijn Hemelse Vader. Hier raken we aan de kern van de ware evangelische opdracht.

Hopelijk komt er een mooie zomer aan, waar we weer oprecht van kunnen genieten. Maar we mogen niet vergeten dat de wereld wordt verscheurd door ongelijkheid, meer dan ooit zichtbaar in de huidige pandemie. Als christenen mogen we dat nooit voor lief nemen. Het is daarom verheugend in dit blad regelmatig te kunnen lezen over hartverwarmende diaconale projecten, dichtbij en wereldwijd. Initiatieven, die tegemoet komen aan de barmhartigheid, waartoe de Pinkstergeest ons oproept.

Wij kunnen niet alles doorgronden. Dat zullen we moeten aanvaarden, hoe moeilijk dat soms ook is. Want de Goddelijke waarheid kunnen we slechts 'zien' als in een beslagen spiegel. Maar wel met deze troostrijke gedachte als zekerheid: 'Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden!'

Bert Nederlof

## KERKDIENTEN



### **Zondag 30 mei**

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, **viering Heilig Avonmaal**

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas, **viering Heilig Avonmaal**

Collecten: 1. SDOK  
2. Plaatselijk Kerkenwerk  
3. Project Groen en Warm

### **Zondag 6 juni**

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, **Doopdienst**

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecten: 1. Roosevelthuis  
2. Onderhoud Consistorie  
3. Project Groen en Warm

### **Zondag 13 juni**

10.00 uur Pastoraal medewerker Nico van Splunter, Rotterdam- Spangen

17.00 uur Ds. E.J. de Ruiter, Amerongen

Collecten: 1. Werelddiaconaat  
2. Onderhoud Kerkgebouw  
3. Project Groen en Warm

### **Zondag 20 juni**

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, (onder voorbehoud: bevestiging jeugdouderling)

17.00 uur Predikant in Opleiding M. Klaasse-Mesch, Waalwijk

Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat  
2. Plaatselijk Kerkenwerk  
3. Project Groen en Warm

### **Zondag 27 juni**

10.00 uur Ds. N. Dijkstra, Houten

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas

1. Stichting De Hoop  
2. Instandhouding Predikantsplaats  
3. Project Groen en Warm



## Gemeenteberichten

*Wat inspireert jou?* luidt de tekst die sinds een week voor Pinksteren aan de gevel van de Catharijnekerk hangt. Een uitnodiging om na te denken wat ons gaande houdt en richting geeft in het leven. Met Pinksteren hebben wij gevierd dat wij niet door een 'wat' maar door een 'Wie' worden geïnspireerd: door God, die naar ons toegekomen is in zijn Zoon en die Zijn Geest over deze aarde laat waaien, en door onze harten. De Heilige Geest is een geweldige gave, maar ook een opgave. De Geest is als een vlam die brandend moet worden gehouden. Daarom overdachten we met Pinksteren deze woorden uit het slot van de Eerste Brief aan de Tessalonicensen (1 Tes 5: 19): *Doof de Geest niet uit*. Dankzij de enorme inzet van tal van gemeenteleden is het vuur in onze gemeente tijdens de coronacrisis niet gedoofd, maar brandend gehouden. Laten we hopen en bidden dat het vuur van onze gemeente na de coronacrisis weer op zal laaien. En laten we daar onze best voor doen! Met Pinksteren is ons gemeentevuurtje alvast van zuurstof voorzien door twee mooie acties. Op de zaterdag voor Pinksteren hebben vrijwilligers een groot aantal Pinksterattenties rondgebracht in en rond Heusden. Deze activiteit was een samenwerkingsproject van De J. F. Van De Poelstichting, De Zonnebloem, RK-reisjes Heusden, 'onze' HVD en Welkom aan Tafel, en een anonieme sponsor. Mooi dat al deze organisaties en kerken elkaar met Pinksteren verstonden en samenwerkten! En op Eerste Pinksterdag werd er voor de kinderen een bijzondere Pinksterviering in de Open Hof georganiseerd, inclusief feestelijk ontbijt. Initiatieven om warm van te worden! (FWV)

## Kerkdiensten in juni - de laatste ontwikkelingen in coronaland.

Het aantal corona-besmettingen en ziekenhuisopnames daalt gelukkig. In de afgelopen maand kondigde de regering steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen af. Een greep uit de verruiming: de avondklok verdween, winkels en terrassen gingen weer open, net als bibliotheken en pretparken. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Voor de kerken lijken de versoepelingen nog niet veel consequenties te hebben. Maar onze kerkenraad houdt de ontwikkelingen in de gaten. Zodra er bijvoorbeeld meer kerkgangers kunnen worden toegelaten, zal de kerkenraad dit bekend maken via de website, zondagsbrief en gemeente-mails.



Vooralsnog houden we dus nog vast aan dertig kerkgangers per dienst. Via het YouTubekanaal van onze gemeente, te bereiken via

[www.pgheusden.nl](http://www.pgheusden.nl), kan iedereen de diensten thuis in beeld en geluid meemaken. Kerkgangers wordt verzocht zich tevoren aan te melden bij onze scriba ([scriba@pgheusden.nl](mailto:scriba@pgheusden.nl)). Wanneer we door de kerk lopen dragen we een mondkapje dat af mag wanneer we weer zitten. We houden zorgvuldig anderhalve meter afstand van elkaar. Een groepje voorzangers neemt de gemeentezang voor zijn rekening. En we volgen de aanwijzingen van de koster. (FWV)

## **Tweemaal Heilig Avondmaal op zondag 30 mei.**

Om zoveel mogelijk gemeenteleden in staat te stellen deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, heeft de kerkenraad besloten om in zowel de ochtend- als de middagdienst van zondag 30 mei het avondmaal te vieren. Maximaal dertig kerkgangers per dienst kunnen zich op de gebruikelijke wijze aanmelden. Vanwege de bijzondere situatie verzoekt de kerkenraad de gemeenteleden om zich op deze zondag voor hooguit één dienst in te schrijven. (FWV)



## **Doopdienst zondag 6 juni**

In de ochtenddienst van zondag 6 juni hopen we de doop te kunnen bedienen aan: **Fleur Diane Maria van Beurden** (Von Gluckstraat 23, 5144 HG Waalwijk), dochtertje van Bart en Eline van Beurden-Klop, zusje van Owen, en kleindochter van Gerrit en Diane Klop. Vanwege de aanwezigheid van familie van Fleur, zullen er iets minder 'gewone' gemeenteleden kunnen worden toegelaten. Maar probeer het gewoon en meldt u rustig aan! (FWV)

## **Catechese, gesprekskringen en maandelijks avondgebed in juni**

De **Open Cirkel** en de **Solid Friends** zijn inmiddels in zomerslaap. De **Eetgroep voor 16-19 jarigen** gaat nog een keer samen aan de kook & aan tafel, op woensdag 23 juni, in de Open Hof, om 17:00 uur. Op woensdagavond 30 juni wordt het **maandelijks avondgebed** gehouden in de kerk, om 19:15 uur. (FWV)

## **Zomervakantie predikant**

Van maandag 28 juni tot en met maandag 26 juli hoop ik van mijn zomervakantie te genieten. Mocht u in deze periode een predikant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met scriba Huib de Waal (662568). (FWV)

## **Eindexamenkandidaten.**

Rond 10 juni horen de eindexamenkandidaten van dit jaar of ze geslaagd zijn. Of net niet... Voor alle middelbare scholieren (en hun leerkrachten en ouders!) geldt dat ze een lastig jaar achter de rug hebben, met veel thuis zitten, s/taaie online lessen en het gemis van vrienden en vriendinnen. Vooral zij die zich voorbereidden op hun eindexamen hadden zich het leven waarschijnlijk anders voorgesteld. Hopelijk komt het allemaal toch nog goed. We duimen met jullie mee! (FWV)

**WEL EN WEE IN DE GEMEENTE**



## **UIT DE PASTORIE**



In de zomer gaan we meer ruimte krijgen, daar ben ik van overtuigd. Of u nu wel of niet van een vaccinatie gediend bent – de vaccins werpen inmiddels hun vruchten af. Wat zie ik uit naar het moment dat we weer kunnen gaan zingen in de kerk!

Misschien moeten we de eerste keer maar een lange zangdienst houden, met hooguit een klein, kort preekje, en dan snel weer zingen. Zal het vreemd zijn, die eerste keer, of zal het heel snel weer vertrouwd aanvoelen? Hoe dan ook, de zomer kan mij niet snel genoeg komen. Met zon en warmte en iets minder regen en veel minder corona! Laten we nog even volhouden, met of zonder prik in de arm. Hartelijke groet uit de Pelsestraat, ds. Frans Willem Verbaas

### **Dankwoord stagiaire Matthea Klaasse-Mesch**

Op Eerste Pinksterdag, zondag 23 mei, nam ik in de ochtenddienst afscheid.

Mijn stage in Heusden zit er na 8 maanden alweer op. De tijd is ontzettend snel gegaan. Ik weet nog hoe spannend ik mijn eerste informerende telefoontje vond en hoe dankbaar en blij ik was toen bleek dat Frans Willem mij wilde begeleiden en de kerkenraad ook akkoord was. Ik weet nog als de dag van gisteren dat Huib persoonlijk naar Waalwijk reed om mij welkom te heten met een brief. Dat warme welkom is kenmerkend gebleken voor de hele stage. De keuze voor de Protestantse Gemeente Heusden is een goede keuze gebleken. De gemeente past bij mij als een goed zittende jas. Ook bleek het goed te klikken met Frans Willem als mijn stagebegeleider en de kerkenraad.

Door de coronacrisis is mijn stage anders verlopen dan ik van tevoren had verwacht en gehoopt. Ik heb veel mooie activiteiten in de gemeente niet mee kunnen maken. Welkom aan Tafel, de Emmaüs-koffieochtenden, een volle Kerstnachtdienst en noem het maar op. Ook spontane ontmoetingen, bij het koffiedrinken na de dienst of rondom activiteiten zaten er niet in. Dit heb ik echt als een gemis ervaren, het zorgt ervoor dat het veel moeilijker is om gemeenteleden te leren kennen.

Tegelijkertijd is het ook een periode geweest waarin ik veel heb kunnen leren op het gebied van communicatie, creativiteit, flexibiliteit en denken in mogelijkheden. Vaardigheden die zeker van pas komen in mijn toekomstig predikantschap. Het was onze bedoeling om als gezin samen deze stage te beleven. Door de maatregelen is het niet mogelijk gebleken om samen de zondagse diensten te bezoeken. Toch zijn zij op de achtergrond steeds betrokken geweest, hebben zij met mij meegedacht en meegeholpen. Dat was mooi!

Het is een intensieve periode voor ons geweest, een periode waarin de scholen en de opvang een tijd gesloten zijn geweest. De laatste weken hebben wijzelf in quarantaine door moeten brengen vanwege besmettingen bij mijzelf en onze dochters. Gelukkig zijn we deze periode in goede gezondheid doorgekomen, maar het bepaalt ons wel weer bij onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Terugkijkend ben ik heel dankbaar dat ik in de afgelopen maanden de kracht heb ontvangen om mijn werk te mogen doen.

Hierbij wil ik al die mensen in de gemeente bedanken, die mij hebben geholpen bij mijn stage. Bedankt voor de gebeden, feedback, mailtjes, appjes, deuren die openstonden, de knipogen en knikjes na de diensten. Ik had u en jou graag allemaal nog beter leren kennen, maar ik kan wel zeggen dat ik ondanks alle belemmeringen de Protestantse Gemeente Heusden wél heb leren kennen. Ik wens jullie allen bovenal Gods Zegen toe, ik blijf op de zijlijn betrokken bij jullie gemeente, als

gastvoorganger hoop ik zondagmiddag 20 juni alweer bij jullie voor te gaan. Hopelijk tot dan! Een hartelijke groet, Matthea Klaasse-Mesch

### **Onderzoek masterscriptie 'Brieven over de Bijbel'**

Deze zomer hoop ik mijn masterscriptie af te ronden. Deze scriptie gaat over het gezag van de Bijbel. In de afgelopen eeuwen is daar veel discussie over gevoerd. Misschien kent een deel van u de publicaties als 'Klare wijn' en 'God met ons' nog wel. En ook vandaag de dag is het een thema waar kerken zich toe verhouden. In mijn scriptie staat de vraag centraal hoe de discussie over het gezag van de Bijbel (ook wel Schriftgezag) binnen de PKN zich in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld heeft?

### **Gesprek over de Bijbel stimuleren**

In het laatste hoofdstuk van mijn scriptie wil ik ingaan op de volgende vraag: Op welke manier is er in de toekomst een vruchtbaar gesprek mogelijk over Schriftgezag? Daar wil ik een stukje praktijk-onderzoek aan verbinden. Daar heb ik uw en jouw medewerking voor nodig.

#### **Stap 1**

Wanneer u meedoet aan de pilot krijgt u van mij een uitnodiging om in de maand juni een brief te schrijven over de Bijbel. U mag deze brief in gedachten richten aan uw eigen (klein)kind of een kind/tiener uit de gemeente. In een open en eerlijke brief vertelt u hoe uw omgang met de Bijbel door de jaren heen ontwikkeld is.



#### **Stap 2**

Wanneer u hiervoor open staat, worden de brieven uitgewisseld. U krijgt de brief van een ander gemeentelid, uw brief gaat vervolgens ook naar iemand anders toe. U wordt gevraagd om daar vervolgens weer in een brief op te reageren. Wat herkent u uit het verhaal van de ander of wat bevreedt u misschien?

#### **Stap 3**

Graag zou ik begin juli een korte bijeenkomst willen organiseren (uiteraard onder de dan geldende coronamaatregelen). Graag hoor ik dan terug hoe u het schrijven en lezen van de brieven ervaren hebt. Wat heeft u geleerd, over uzelf en van de ander?

### **Aanmelden of meer informatie?**

Wilt u mij meehelpen bij dit kleine onderzoek? Het levert mij waardevolle informatie op voor het laatste hoofdstuk van mijn scriptie. Ook levert het uzelf inzichten op over uw eigen Bijbelgebruik. Daarom van harte aanbevolen! Aanmelden kan via: [familieklaasse@gmail.com](mailto:familieklaasse@gmail.com) of 06-29972561 U kunt mij ook benaderen voor meer informatie. Wanneer u enkel aan Stap 1 (en 2) mee wil doen is dat overigens ook een optie, ik ben blij met alle input die ik krijg!

Een hartelijke groet, Matthea Klaasse-Mesch

## CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN



### **Catechese, gesprekskringen en maandelijks avondgebed in juni**

De **Open Cirkel** en de **Solid Friends** zijn inmiddels in zomerslaap. De **Eetgroep voor 16-19 jarigen** gaat nog een keer samen aan de kook & aan tafel, op woensdag 23 juni, in de Open Hof, om 17:00 uur. Op woensdagavond 30 juni wordt het **maandelijks avondgebed** gehouden in de kerk, om 19:15 uur. (FWV)

## VAN DE DIACONIE



### **Welkom aan tafel, Emmaüskring en Open koffiemorgens**

Een hartelijke groet aan alle deelnemers aan de Open Koffiemorgens, de Emmaüskring en alle gasten van Welkom aan tafel. Het ziet er naar uit, dat er binnenkort wat meer mogelijk gaat worden. We houden het goed in de gaten, want wat zien we ernaar uit, elkaar weer te zien en te spreken! Wanneer u van uw kant iets wilt delen, kunt u terecht bij Joke en Bep van den Oever, (tel. 662510).

### **Uitslag examens middelbare scholieren**

De uitslag van de examens staat weer voor de deur. Dit jaar was voor de examenkandidaten ook weer een bijzonder jaar en ook de uitslag wordt bijzonder. Voor de meeste examenkandidaten wordt op 10 juni de uitslag bekend gemaakt, maar voor sommige kan dit ook op 2 juli zijn. Heel graag willen we met onze jeugd meelevens en dit onderstrepen met een attentie namens onze gemeente. Bij diaken Marian Schouten ([schoutenmarian@gmail.com](mailto:schoutenmarian@gmail.com) 06-83707329) kunnen de namen gemeld worden van jongeren die de uitslag van hun examen ontvingen. Als we allemaal een beetje opletten, wordt niemand vergeten!

## VAN DE KERKRENTMEESTERS



### **Solidariteitskas 2020 en 2021**

Misschien hebt u hem al ontvangen, misschien valt hij een dezer dagen in uw brievenbus: de envelop met onze brief over de Solidariteitskas 2021 en.... 2020...

#### **We citeren uit die brief:**

Wij, kerkrentmeesters, vragen alweer geld. En misschien denkt u: Houdt dat dan nooit 'ns op? Dan is ons antwoord: Ja, het houdt op! Na deze actie kloppen wij dit jaar niet meer aan bij u. Even ter info: Wij doen per jaar 2 geldacties, te weten: in januari/februari laten wij de Actie Kerkbalans op u los en in mei de Actie Solidariteitskas. Actie Kerkbalans is de basis van ons eigen kerkelijk huishoudboekje, de Actie Solidariteitskas heeft maar deels met ons kerkelijk huishoudboekje te maken: het is een landelijke actie voor een fonds van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) op welk fonds gemeenten 'in nood' een beroep kunnen doen. Dus alle gemeenten storten in het fonds Solidariteitskas en alle



gemeenten kunnen dan, 'uit nood', een beroep doen op dat fonds. Uw gemeente Heusden behoeft nog geen subsidie uit de Solidariteitskas.....Al jaren is uw jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas € 10. Dus ook dit jaar vragen wij van u € 10. Maar.... En nu komt er een 'Maar': vorig jaar hebben wij niet bij u aangeklopt voor het bewuste tientje. Wij zaten met z'n allen in de beginfase van de pandemie en we besloten toen om, vanwege die corona, geen risico's te nemen en de actie uit te stellen. Dus uitstellen tot vandaag. Want vandaag vragen wij van u **€ 20, namelijk € 10 voor 2020 en € 10 voor 2021**. U kunt uw bijdrage a **€ 20** overmaken naar rekening-nummer NL21INGB0001127461 van de Protestantse Gemeente te Heusden.

Tot zover de brief die naar u toekomt. Twee tientjes en u bent weer van ons af dit jaar. Wij kloppen niet meer aan bij u. Maar weet wel: U kunt altijd aankloppen bij ons, kerkrentmeesters. [info@pgheusden.nl](mailto:info@pgheusden.nl) [www.pgheusden.nl](http://www.pgheusden.nl)

## GIFTEN EN GAVEN



### Ontvangen giften

We zijn blij de nodige giften te kunnen melden!

Tijdens het tellen van de april-collecten zagen we in een envelop een gift voor de Stichting Hulp voor Oost-Europa van € 25 (College van Diakenen) . Onze predikant Ds. Verbaas ontving 2 giften : 1x € 100,-- en 1x € 20,-- voor de kerk. Scriba/ouderling Huib de Waal ontving twee giften: 1x € 100,-- voor Onderhoud Kerk (CvK) en 1x €75,-- voor achterstallige collectes.

### Gehouden collecten

Het hierna volgende totaal van april j.l. is onderwerp van de afgesproken verdeling; 35% Coll van Diakenen / 65 % Coll van Kerkrentmeesters:

Per bank en 'Mollie' noteerden we voor de maand april € 2.239,25, hetgeen inhoudt voor het Coll. van Diakenen € 783,75 en voor het Coll. van Kerkrentmeesters. € 1.455,50. Via bank en 'Mollie' noteerden we nog € 105,-- voor CvK (waaronder € 50,-- voor Beeld en Geluid), € 50,-- voor CvK (bidstond) en € 200,-- voor CvD (bidstond).Tijdens de kerkdiensten (met 30 bezoekers plus betrokkenen in functie) telden we totaal € 1.335,-- hetgeen resulteert in:

€ 467,25 voor Coll van Diakenen en € 867,75 voor Coll. Van Kerkrentmeesters. De offerblokken leverden een bedrag op van € 12,25. De Avondmaalscollecte liet een bedrag zien van € 291,--.

Aan een ieder die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor 'de kerk' zeggen wij(Diakenen en Kerkrentmeesters): hartelijk dank!

## Komende collecten

*Zondag 6 juni* collecteren we voor het Roosevelt-paviljoen in het Nieuw Hydepark van de PKN. De deuren van het Nieuw Hydepark in Doorn staan open voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit kunnen. Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog kleiner maken en goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust en aandacht. We hopen met elkaar voldoende geld bijeen te brengen om de vakantiekosten per week voor gasten terug te kunnen brengen. Helpt u mee?

*In de dienst van zondag 13 juni* collecteren we voor het Werelddiaconaat. Honderdduizenden besmettingen per dag en overvolle ziekenhuizen: de acute noodsituatie in India en Nepal laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Een

**kerk  
in actie**

ongekende ramp voltrekt zich. Kerk in Actie is samen met de samenwerkende hulporganisaties (SHO) een actie gestart om medische noodhulp te bieden. Met uw steun kan Kerk in Actie hulp bieden in India, Nepal en omliggende landen. Het geld wordt onder andere besteed aan het verstrekken van medische en zuurstof-voorraden, het opzetten van

vaccinatiecentra met behulp van ziekenhuisnetwerken van verschillende kerken en organisaties en opleidingen voor gezondheidswerkers over vaccinaties en COVID-zorg. Ds. Devkota, voorganger van de Elohim Church in Nepal: "Ik geloof dat God alles in Zijn hand heeft. In alle omstandigheden is Hij bij ons, ook nu. De woorden van Jesaja 43 bemoedigen me altijd weer: *'Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! Moet je door het water gaan - Ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.* Alle broeders en zusters in Nederland dank ik uit de grond van mijn hart voor hun meeleven en gebed."



*Op zondag 20 juni* is de collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaat. Nog steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of maatschappelijke problemen hebben gekregen. Mensen in onze naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute

nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele oplossingen. Uit ervaringen hebben we geleerd dat het al belangrijk is om een "maatje" te zijn voor deze mensen. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook aandacht besteed aan ziekenzorg, ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten.

*Zondag 27 juni* is de diaconie collecte bestemd voor Stichting De Hoop. Stichting De Hoop is een instelling voor evangelische hulpverlening. Depressie, angsten,

verslavingen... Het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. De Hoop biedt hulp, zowel bij milde als bij ernstige problematiek. Als het gaat om psychische problemen of verslavingsproblemen, of een combinatie van beiden. Er zijn poliklinieken in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. De Hoop biedt deskundigen die bewogen zijn vanuit de liefde van Christus! De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Wij hopen op uw bijdrage te kunnen rekenen.



## INLEVEREN KOPIJ



Kopij voor het juli/augustusnummer van Vigilante, kunt u tot en met dinsdag 15 juni inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden, T 0416-662170. Liefst via e-mail [g.a.bouman@freeler.nl](mailto:g.a.bouman@freeler.nl)

## AGENDA



Woensdag	23 juni	17:00 uur Eetgroep voor 16 – 19 jarigen
Woensdag	30 juni	Maandelijks avondgebed in de kerk om 19:15 uur

**Predikant** : Ds. F.W. Verbaas, Pelsestraat 8, 5256 AT Heusden. T: 0416-531663.  
E: [fw.verbaas@hetnet.nl](mailto:fw.verbaas@hetnet.nl)

**Scriba (secretaris van de kerkenraad)**: Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: [scriba@pgheusden.nl](mailto:scriba@pgheusden.nl)

**Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden**: Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573  
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

### **Kosterij en de Open Hof**

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en  
Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: [kosterij@pgheusden.nl](mailto:kosterij@pgheusden.nl)  
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden, T: 0416-662497

**Voor meer informatie, zie een vorige uitgave van het kerkblad Vigilante**