



'Blijf bij ons Heer'

Op de kop af 25 jaar geleden bezocht ik tijdens een vakantiereis de Wartburg, hoog gelegen boven het stadje Eisenach in Thüringen. De kerkhervormer Maarten Luther vond op deze burcht de ultieme bescherming tegen mogelijke aanslagplegers, nadat keizer Karel V hem en zijn aanhangers in 1521 vogelvrij had verklaard. Hier schreef hij onder meer het beroemde lied 'Een vaste Burcht is onze God'. (Lied 898). Zoals ik met eigen ogen kon aanschouwen, lag de zelfverzekerde tekst van dit beroemde gezang op dit machtige, indrukwekkende kasteel als het ware voor het oprapen.

Maar, evenals nu, waren ook toen de tijden angstig en onzeker. Vandaar dat Luther naast dit stoere lied ook gebeden schreef, zoals het bekende Avondgebed, al moet de precieze tekst worden toegeschreven aan Georg Christian Dieffenbach (1822-1901) die het gedicht in de geest van Luther 'componeerde' (zie Lied 202).

Beide teksten - lied 898 en lied 202 - lijken nogal strijdig met elkaar: de ene uitgesproken strijdbaar, de andere bijna smekend. Toch hebben ze vooral gemeen dat die dubbelheid onlosmakelijk bij ons leven hoort. Ook Jezus, de door God Geroepene, die soeverein zijn wonderdaden verrichtte, zocht daarna vaak in de eenzaamheid zijn toevlucht tot de Vader, biddend om Zijn nabijheid, om vertrouwen en kracht.

Diverse dichters hebben het Avondgebed in liedvorm herschreven. Hierbij de versie van ds. André Troost, die onlangs in onze kerk zijn 50-jarig ambtsjubileum vierde.

Blijf bij ons Heer, wanneer de nacht zal komen –
nu wordt het stil en donker om ons heen.
Blijf bij ons, als ons alles wordt ontnomen,
Heer, laat uw kerk, uw schepping niet alleen.

Blijf ons nabij, al gaan wij eigen wegen;
blijf in uw goedheid naar ons toegewend
met uw genade, met uw troost en zegen,
blijf bij ons, Heer, in woord en sacrament.

Blijf ons nabij, als ons zal overkomen
de bange nacht vol twijfel, angst en nood,
blijf, als beproeving strijdt met onze dromen,
blijf, ook al dreigt de strenge, bitt're dood.

Blijf bij ons Heer, hoever van huis wij zwerven,
blijf, wat dan ook ons van elkander scheidt,
blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven,
blijf bij ons, Heer, in tijd en eeuwigheid. *(uit 'Zingende Gezegend' – mel. Ps. 12)*

Een gebed om nabijheid in alle seizoenen van ons leven. Wat we ook zijn en waar we ook gaan: Gods nabijheid als een beloftevolle, ons omringende vaste burcht!

Bert Nederlof.



Zondag 3 juli

10.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch
17.00 uur Ds. Mevr. Ds. J. Van den Brink-Dekker, Genderen
Collecten: 1. De Regenboog 2. Onderhoud Open Hof
3. Project Groen en Warm
Crèche: Carin Zuidema en Eline Breen

Zondag 10 juli

10.00 uur Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
17.00 uur Ds. D.J. Versloot, Woerden
Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk 2. Onderhoud Kerkgebouw
3. Project Groen en Warm
Crèche: Koen v.d. Weegen

Zondag 17 juli

10.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk
17.00 uur Ds. J. Meertens, Rhenen
Collecten: 1. HGJB 2. Plaatselijk Kerkenwerk
3. Project Groen en Warm
Crèche: Miranda de Waal

Zondag 24 juli

10.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
17.00 uur Mevr. Ds. C. Kok-Schaap, Prinsenbeek
Collecten: 1. Noodhulp 2. Onderhoud Kerkgebouw
3. Project Groen en Warm
Crèche: Marieke en Sem Rijnveld

Zondag 31 juli

10.00 uur Dr. C. Huisman, Apeldoorn
17.00 uur Ds. D.J. Versloot, Woerden
Collecten: 1. Friedenstimme 2. Instandh. Predikantsplaats.
3. Project Groen en Warm
Crèche: Sifra Rijnveld

Zondag 7 augustus

10.00 uur Mevr. ds. H.J.K. Gierink-van Geerenstein, Rhoon

17.00 uur Mevr. ds. R. de Reus, Warmond

Collecten: 1. Kerk in Actie 2. Plaatselijk kerkenwerk
3. Project Groen en Warm

Crèche: Winanda Smits

Zondag 14 augustus

10.00 uur Mevr. Ds. C. Kok-Schaap, Prinsenbeek

17.00 uur Ds. D.J. Versloot, Woerden

Collecten: 1. ZWO Project 2. Onderhoud Kerkgebouw
3. Project Groen en Warm

Crèche: Carin Zuidema en Eline Breen

Zondag 21 augustus

10.00 uur Ds. C. de Jong uit Houten

17.00 uur Ds. E.J. de Rooter, Amerongen

Collecten: 1. Verpleegkundigen voor Israël 2. Kerkdienst Digitaal
3. Project Groen en Warm

Crèche: Koen v.d. Weegen

Zondag 28 augustus

10.00 uur Ds. E.J. van den Brink, Genderen

17.00 uur Mevr. Ds. M. Klaasse-Mesch, Waalwijk/Andel

Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat
2. Instandhouding Predikantsplaats
3. Project Groen en Warm

Crèche: Miranda de Waal

*Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof.
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek.*



Vanuit de kerkenraad

Als kerkenraad hebben we in juni onze laatste kerkenraadsvergadering gehad voor de zomer. Het eerste half jaar met een nieuwe samenstelling van de kerkenraad en zonder predikant is goed verlopen. Daar zijn we dankbaar voor. De beroepingscommissie is samengesteld en gestart om voor onze gemeente op zoek te gaan naar een passende predikant. Een mooie commissie met een belangrijke taak. In de commissie hebben de volgende 7 gemeenteleden plaatsgenomen: Ad Vaarties, Marian Bok, Nel Rijneveld, Dick Spek, Gijs de Hoop, Albert Sanders en Willy van der Laan.

De commissie zal de gemeente voortdurend op de hoogte houden van de voortgang en ontvangt graag adviezen en ideeën vanuit de gemeente.

Naast het beroepingswerk hebben we een voortdurende aandacht voor onze diaconale taken. Een heel nieuw team is dit jaar gestart om zich in te zetten om te delen van wat de gemeente aan gaven geschonken heeft, te helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Zeker in deze tijd van toegenomen armoede, eenzaamheid en oorlog/vluchtelingen is de rol van onze gemeente en diaconie van onschatbare waarde om zich in te zetten voor de mensen om ons heen en in de breder samenleving. Tijdens de kerkenraadsvergadering van Juni hebben we het jaarverslag van 2021 besproken en goedgekeurd. Ook afgelopen jaar hebben we weer ruim mogen delen van wat ons is gegeven!

Het jeugdwerk van afgelopen jaar is tijdens de vergadering van juni besproken aan de hand wat geschreven staat in Spreuken 22:6: "Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal niet afwijken wanneer het oud geworden is." Ook afgelopen jaar is er op diverse manieren veel aandacht gegeven aan de jeugd en hun plaats in onze gemeente. We willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt hartelijk danken voor dit belangrijke werk!

Nu gaan we de zomer in, waar veel gemeenteleden zullen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Wij wensen iedereen een gezegende tijd en Gods nabijheid toe.

Startzondag 2022-2023: Aan Tafel!

Op zondag 18 september zullen we weer samen onze startzondag vieren. We gaan het jaarthema van de PKN volgen. Het jaarthema voor het seizoen 2022-2023 is "Aan tafel! Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding".

1. 'Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen'
2. 'Aan tafel ontmoeten we de opgestane'
3. 'Aan tafel' zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld'
4. 'Aan tafel' delen we ruimhartig

Deze vier aandachtspunten geven prachtig weer, hoe we graag een gemeenschap willen zijn en steeds meer worden. Vanuit de maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal, ook verbinding zoekend en delend wat we ontvangen hebben met iedereen, in en buiten de kerk. We denken aan de maaltijden die de HVD organiseert voor de oudere gemeenteleden, aan de Eetgroep voor jongeren uit onze gemeente en aan Welkom aan tafel in het buurthuis De Schakel te Oudheusden, waaraan mensen vanuit diverse achtergronden deelnemen, als leden van een groot gezin. Op de startzondag zal het mooie thema 'Aan tafel' centraal staan. De startdag-commissie gaat ermee aan de slag, om recht te doen aan dit thema en het praktisch vorm te geven. Wie wil meehelpen is van harte welkom, zich aan te melden bij Hennie de Waal, Hennie Spek, Wim Roosenbrand of Hannie Branderhorst. Meehelpen in praktische zin is mooi en ook heel verbindend!

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Voorzitter  chippers

VAN DE DIACONIE



Inmiddels is de **jaarrekening 2021** van de diaconie opgemaakt en door de kerkenraad goedgekeurd. Wanneer u deze wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met Albert Sanders, Hoofdstraat 13a te Genderen. sandersmeer@planet.nl / 0416-322344

Welkom aan tafel

Op de dag dat Vigilante van juli/augustus afgedrukt wordt, is de laatste maaltijd van Welkom aan tafel voor de zomerstop. Wat zijn we dankbaar, dat Welkom aan tafel weer door kon gaan. Donderdag 23 juni was een extra feestelijke zomermaaltijd, waarna we extra hartelijk afscheid namen en elkaar hopelijk na de zomer weer terug mogen zien. Wanneer u in de komende tijd, waarin geen WAT is, iets wilt delen, kunt u bellen met Joke en Bep, tel. 662510. We wensen alle gasten en vrijwilligers een goede zomerperiode en hopen elkaar op 1 september weer te treffen in De Schakel bij Welkom aan tafel.

Een bericht voor alle vrijwilligers en gasten van Welkom aan tafel

Inmiddels heeft onze Gerrit de data voor het najaar kunnen afspreken met Jean-Pierre van De Schakel. We hopen weer te beginnen met Welkom aan tafel op 1 september. Mooi is het, dat het gelukt is, om de driewekelijkse WAT vast te houden, dat betekent dat we uitkomen op de volgende WAT donderdagen: 1 en 22 september, 13 oktober, 3 en 24 november en 15 december. Het is nog ver weg, maar toch: wanneer het niet schikt om een bepaalde datum ingeroosterd te worden, graag even een mailtje of telefoontje naar Nel, E-mail nelrijneveld@hotmail.com, tel. 691981. Dit kan tot en met 15 augustus, daarna wordt het rooster gemaakt. Ruilen kan natuurlijk altijd!

Open Emmaüskoffiemorgen

Op donderdag 16 juni was er een open Emmaüskoffiemorgen in de kerktuin. Wat hebben we genoten van de gezelligheid, de gesprekken en de verbondenheid met elkaar. Alle stoelen waren uit de consistoriekamer gehaald en nodig om iedereen een zitplaatsje te bieden. Wellicht lukt het in de zomer nog een keer, dat wordt tijdig gedeeld.

Emmaüskring

De Emmaüskring, die bedoeld is voor degenen die zonder levensgezel de weg door het leven gaan of vervolgen moeten, komt op donderdag 7 juli bijeen. De lunch wordt om 12.30 uur geopend. Afhankelijk van de weersgesteldheid buiten in de kerktuin of in de consistorie van de kerk. Rond 14.30 uur wordt de middag afgesloten.

VAN DE KERKRENTMEESTERS



Openstelling kerk in de zomermaanden mét muziek!

Op woensdagmiddag en zaterdagmiddag is de kerk open van 13.30-16.30 uur dankzij onze gemeenteleden die gastheer en gastvrouw kunnen zijn. We zijn er blij mee en hopen veel bezoekers te mogen ontvangen! In juli en augustus wordt er op zaterdagmiddag regelmatig gemusiceerd. De eerste keer is dat op zaterdagmiddag 2 juli. Dan zal een Cellotrio spelen. Wikki Vis, Lyan Domnisse en Connie van der Dussen spelen muziek van o.a. Bach, Vivaldi en Haydn. Ook zal Ad van der Dussen de vleugel bespelen. Een prachtige gelegenheid om ook eens de kerk te bezoeken tijdens de open kerkmiddag! Ook op de zaterdagmiddagen 9 juli, 23 juli en 30 juli zijn er organisten aanwezig die het grote Lohman orgel bespelen. Zaterdagmiddag 16 juli is de kerk gesloten voor bezoekers omdat er om 16.00 uur een kamermuziekconcert is.

Ansichtkaart van de kerk

Voor bezoekers van de kerk heeft het College van kerkrentmeesters een fotokaart laten drukken. Misschien is het een leuk idee voor onze gemeenteleden, om zo'n mooie kaart mee te nemen op vakantie en die als groet achter te laten in een kerk die bezocht wordt! De kaarten liggen op de statafel 'van de kosters'.

GIFTEN EN GAVEN



Ontvangen giften

Ouderling Hennie Spek heeft tijdens huisbezoek een gift ontvangen van € 10,00 voor de Kerk. Via de H.V.D. ontvangen 2 x € 5,-- , 2 x € 10,-- , 1 x € 15,-- en € 65,-- tijdens de broodmaaltijd met ouderen bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor deze giften!

Gehouden collecten

De hierna vermelde totaalsommen van mei 2022 jl. zijn onderwerp van de afgesproken verdeling 35% college van Diakenen / 65% college van Kerkrentmeesters: Per bank en 'Mollie' noteerden we een totaalbedrag van € 1.355,00, hetgeen inhoudt € 474,25 voor het college van Diakenen en € 880,75 voor het college van Kerkrentmeesters. Daarnaast is voor alleen het college van Kerkrentmeesters nog een bedrag van € 60,00 per bank binnengekomen. Tijdens de kerkdiensten werd in mei 2022 een totaalbedrag van € 2.665,17 ingezameld. Dit bedrag was inclusief voor college van Diakenen: € 25,00 collecte SDOK 21 mei, € 50,75 bijdragen kindernevendienst en € 43,00 bijdragen offerblokken. En voor het college van Kerkrentmeesters € 153,70 afscheidscadeaudoos Kosters Nel en Ton. Resteert voor de afgesproken verdeling 35/65 € 2.392,72: voor college van Diakenen € 837,45 en voor het college van Kerkrentmeesters € 1.555,27. Aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor "De Kerk" zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters) hartelijk dank!

Komende collecten



Zondag 3 juli zal er gecollecteerd worden voor de "Regenboog Groep". Al meer dan 40 jaar geleden ontfermde dominee Wouters zich over verslaafde dakloze jongeren in het Vondelpark. Nu is de "Regenbooggroep" uitgegroeid tot dé Amsterdamse vrijwilligersorganisatie voor hulp aan de aller kwetsbaarsten. Regenboogvrijwilligers en medewerkers ondersteunen mensen in (sociale) armoede, zodat zij beter in staat zijn om zelf vorm en inhoud te geven aan hun eigen leven. De thema's waar De Regenboog zich mee bezig houdt zijn: armoede, eenzaamheid,

dak- en thuislozen, re-integratie, verslaving & psychiatrie. Helpt u mee?



Op 10 juli wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. Dit bijzonder belangrijk werk binnen onze gemeente brengt natuurlijk ook kosten met zich mee, die gedeeltelijk met de opbrengst van deze collecte kunnen worden bestreden. Hierdoor is het mogelijk dat er elke week crèche, Kindernevendienst en catechisatie is, elke twee weken 10plus club en elke maand Solid Friends. Het jaarlijkse kamp vormt een hoogtepunt voor onze jongeren. Zoals ook de jeugddiensten, waarbij ook buitenkerkelijke jeugd en hun (groot)ouders worden aangesproken. Dit alles doen we met als doel het verhogen van de onderlinge band van onze jongeren met elkaar, God en onze gemeente. De christelijke vorming van onze jeugd en toerusting voor het leven met God en de naaste is een verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente. De jeugd is nú onderdeel van onze kerk en niet alleen de toekomst.



De collecte van zondag 17 juli is bestemd voor de Hervormd Gereformeerde Jeugd bond (HGJB). De HGJB wil jongeren in beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen. Daarom gaat de HGJB voor jongeren. Of nauwkeuriger geformuleerd: voor jongeren in de gemeente. Want de christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond. Geloof u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Steun dan de HGJB, zodat ze hun werk onverminderd voort kunnen zetten.



Zondag 24 juli is de collecte bestemd voor noodhulp in Jemen. Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 2015 is Jemen letterlijk verdeeld in 2 delen met een erkende overheid in Aden en een feitelijke overheid in Sana'a. Het gevolg van dit conflict is de grootste humanitaire crisis wereldwijd. Er is een ernstig tekort aan voedsel, waardoor ruim 20 miljoen mensen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. De economie is volledig ingestort en van gezondheidszorg is geen sprake meer. Hulpverlening is moeilijk door de bureaucratie en omdat toegang tot projectgebieden door de veiligheidssituatie vaak lastig is. Nadat Dorcas in 2019 en 2020 via een partnerorganisatie in Jemen heeft gewerkt, hebben ze sinds eind 2021 hun eigen officiële registratie als Dorcas in Jemen (Aden). Dit geeft meer kansen om de mensen in Jemen te helpen. Help alstublieft mee om hun levens te redden!



Friedensstimme

Zondag 31 juli is de collecte bestemd voor Friedensstimme. Stichting Friedensstimme staat dit jaar al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme

als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

kerk
in actie

Zondag 7 augustus collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in Actie. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelings-programma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.



Lebone
VILLAGE

Zondag 14 augustus zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor het door de ZWO gekozen project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika. Lebone Village is een christelijke kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in de Provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. Het personeel van het kindertehuis vangt aidswezen op, geven onderwijs, voedsel en medicijnen aan deze

kinderen maar ook aan kinderen uit de buurt die door armoede geen regulier onderwijs kunnen volgen. Verder geven ze vaktrainingen aan mensen uit de buurt, zodat ze zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken. Wij bevelen deze collecte van harte bij U aan!



Zondag 21 augustus collecteert de diaconie voor de stichting verpleegkundigen voor Israël (VVI). Deze organisatie heeft tot doel het bevorderen en ondersteunen van verpleegkundige hulp en -voorzieningen in zorgcentra in Israël waaronder ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen. Daarnaast geeft VVI support aan verpleeg- en zorginstellingen in Israël die een stage programma hebben ingericht voor Nederlandse verpleegkundigen in opleiding.



Op zondag 29 augustus is de collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaat. Nog steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of maatschappelijke problemen hebben gekregen. Mensen in onze naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele oplossingen. Uit ervaringen hebben we geleerd dat het al belangrijk is om een "maatje" te zijn voor deze mensen. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook aandacht besteed aan ziekenzorg, ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten.

JEUGDWERK SEIZOEN 2021-2022



Het jeugdwerk en onze jeugd heeft in seizoen 2021-2021 weer de aandacht gekregen die zij verdient. In deze Vigilante willen we u graag een overzicht geven van verschillende (jeugd)initiatieven van afgelopen jaar, waar we ook komend jaar op willen voortbouwen.

1. **Kindernevendienst en 10+;** iedere zondag mogen we met de kinderen tot groep 6 kindernevendienst vieren met mooi advents- en paasproject. Dit jaar hebben we nieuwe coördinator van de nevendienst mogen aanstellen (Sifra van der Weegen). Er is dit jaar nieuwe leiding gekomen, de groep is nu weer compleet. Ook vieren we eens per 2 weken een 10+ samenkomst. Met de leiding van de kindernevendienst is een avond georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Iedereen heeft gedeeld wat het geloof voor hem/haar betekent en wat je daarvan wil delen met de kinderen. Er zijn vergaderingen geweest met de leiding van de 10+club en de kidsclub. Ook hier werd gesproken over het persoonlijke geloof van iedereen en bijzondere gebeurtenissen in ieders leven, waarin ze zich gedragen voelden door God.
2. **Spirit;** De Spirit'ers kwamen drie maal per maand bij elkaar, het thema van dit jaar was "Aartsvaders en -moeders". Het waren mooie, inspirerende en nuttige avonden.
3. **Solid Friends;** de jongeren van 12-16 jaar kwamen elke maand bij elkaar op zondagmiddag en dachten op een creatieve manier na over geloofszaken
4. **Eetgroep voor de oudere jeugd;** mooie samenkomsten en gesprekken in combinatie met een maaltijd werden georganiseerd samen met de dominee
5. **Startdag 2021;** Tijdens de eredienst mochten de kinderen die dat jaar vier waren geworden, met hun doopkaars naar de kerk en hun kaars aansteken en

ze mochten naar de nevendienst. De tieners maakten letterlijk een overstap naar de 10+ club. Op de startdag zelf konden de kinderen een dans leren op het lied "God kent jou vanaf het begin". De oudere kinderen en jongeren konden boksen. De kerk als thuis, dat mochten de kinderen en jongeren vanaf 10 jaar ervaren. Ze sliepen de nacht voor de startzondag in de kerk.

6. **Kerst- en Paaswandeling;** Door de jeugddienstcommissie werd weer een kerstwandeling georganiseerd. Mede door Corona en de Lockdown namen er veel mensen deel aan de wandeling, jong en oud. Diverse mensen uit de kerk droegen praktisch hun steentje bij. Er was een kort lijntje met de Missionaire werkgroep, door onder andere het open stellen van de kerk. Omdat een Paaswandeling in het verlengde ligt van een kerstwandeling en het prachtig is om de kern van het evangelie op een laagdrempelige wijze te kunnen vertellen aan de mensen, werd deze opgezet. De jeugddienstcommissie had tijdgebrek en de Missionaire werkgroep heeft de organisatie helemaal op zich genomen!
7. **Bid- en dankdag;** De bid- en dankdag werden deze keer nog georganiseerd door Nel Rijnveld en ondergetekende. Knus, in het koor van de kerk, op kussens, om ook weer "De kerk als thuis" vorm te geven. Er is dit jaar een aparte bid- en dankdagcommissie gevormd, bestaande uit Anne-Marie Sanders en Anne-Jose Haaksema.
8. **Jeugddienst;** Op 19 juni zal er weer een jeugddienst georganiseerd gaan worden. Allerlei hoofdpersonen uit de bijbel komen aan het woord en vertellen hoe God hen hielp, ook als ze dat niet altijd door hadden.
9. **Kidsclub;** Op 11 juni is er een uitje geweest met de kinderen naar "Het Genieten" in Waalwijk.
10. **Kampweekend;** In het weekend van 12 juni 2022 was er weer een kamp. De jongeren (22) en de leiding (per dag ongeveer 8) hebben zich uitstekend vermaakt en de sfeer was erg goed. De leeftijd van de jongeren is 10-16 jaar. Een deel is naar de EO-jongerendag geweest. Verder vermaakte iedereen zich met sport en spel. Op zondagmorgen nam iedereen deel aan de Wandelviering bij Geloven in Spangen. De jeugd gaf gelijk aan, in een opdracht, welke eigenschappen, kwaliteiten en of vaardigheden een nieuwe predikant zou moeten hebben.
11. **Corona en Lockdown;** Er is waar mogelijk contact met de kinderen en jongeren gehouden, door online met elkaar af te spreken en af en toe een presentje bij hen langs te brengen.

Om korte lijntjes tussen de diverse groepen te hebben, alles goed met elkaar af te stemmen en samen te brainstormen wat nodig is voor het jeugdwerk, is er een jeugdraad samen gesteld. Deze bestaat uit:

- Sifra van der Weegen (Kindernevendienst)
- Marieke Rijnveld (10+)
- Erna Verdoorn (Solid Friends)
- Hedy Vos (namens ouders)
- Marian Bok (jeugdouderling)

In juli vergadert de jeugdraad voor de eerste keer met elkaar.

We zijn dankbaar voor zo'n mooi seizoen 2021-2022. Graag willen we van het komend seizoen weer zo'n spetterend jeugdseizoen maken. Daarin vinden we de relaties/bruggen/verbinding tussen de jeugd en de rest van onze gemeente belangrijk. Andere punten van aandacht zijn: De kinderen betrekken bij het beroepingswerk en aandacht voor verdere verbinding met jeugd buiten onze gemeente. Om dit werk ook komend jaar te mogen doen hebben we ook uw hulp nodig.

- We zoeken leiding voor de Solid Friends
- Nu we geen predikant hebben zoeken we voor komend seizoen leiding voor de Spirit bijeenkomsten en ook voor de Eetgroep zoeken we vrijwilligers
- We zoeken altijd extra vrijwilligers om mee te werken aan het jeugdwerk in onze gemeente in Heusden

Dus mocht u geïnspireerd zijn door dit verslag om ook mee te werken; neem contact op!

Namens de jeugd en alle betrokkenen bij dit mooie werk willen wij u hartelijk groeten en een goede en gezegende zomer toewensen. Marian Bok – Jeugdouderling

OVERIGE BERICHTEN



Lieve mensen,

Bedankt voor alle kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk.

Hartelijke groet: Ernst en Catrien van de Werken

Heel, heel hartelijk dank!

Overweldigend was onze afscheidsmiddag op 21 mei j.l. Wie had nog een volle kerk verwacht, omdat we al twee jaar geleden zijn gestopt als koster en Heusden hebben verlaten. "Wij zijn jullie niet vergeten", zei Huib de Waal in zijn openingswoord. Nou, en dat hebben we gemerkt! We zijn er nog stil van. Het heeft ons bijzonder geraakt die middag en ik heb af en toe een traan moeten wegpinken. Zoveel sprekers, met prachtige woorden, we hebben nooit geweten wat we teweeg hebben gebracht. We deden gewoon ons werk! De Cantorij zong prachtig, Jaco speelde geweldig op dat mooie orgel, gebak met "Ton en Nel" erop, een wensboom volgehangen door alle aanwezigen met wensappels, een prachtig cadeau van de gemeenteleden. Het is teveel om op te noemen!

We zullen nog wel een keer vermelden hoe het was op onze Rijnreis.

Nogmaals allen die ons deze onvergetelijke middag hebben bezorgd,

HEEL HARTELIJK DANK!!!! Hartelijke groeten van Ton en Nel.



INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het septembernummer van Vigilate, kunt u tot en met dinsdag 16 augustus inleveren bij Gijs Bouman te Heusden, T 0416-662170. Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl

INFORMATIE



zie ook www.pgheusden.nl

Predikant : Vacant.

Bijstand in het pastoraat: Ds. L. van Wingerden uit 's-Hertogenbosch.
E: predikant@ivanwingerden.com T: 073-6418237

Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl

Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden: Catharijnekkerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

Kosterij en de Open Hof

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en
Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: kosterij@pgheusden.nl
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden.

Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754 Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl

Kerkelijke ontvanger: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden. T. 06-14 696604T ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden. E. kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl

Diaconie: Maryse Vos, Nieuwstraat 5, 5256 BB Heusden T: 06-44356394
(ook voor aanvragen kerktelefoon, CD-opnames en kerkauto)
RABOBank:NL07RABO0121706605

ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) Voorzitter:
Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.

Nel Rijnveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com

Cantorij: Voorzitter: Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden. T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com