



Woorden aan de wand

Ik ben een lezer. Kranten, tijdschriften, websites, boeken, ik lees het allemaal. Twitter, facebook en instagram laat ik links liggen, maar misschien moet ik daar eens mee ophouden. Mijn jongste zoon laat zijn ouderwetse pa soms korte tweets lezen die beslist de moeite waard zijn. Kort en bondig is lang niet altijd oppervlakkig. (Dat geldt trouwens ook voor een preek.) Hoe dan ook: ik heb de gewoonte om uitspraken die me treffen uit te knippen of over te schrijven. Met die uitspraken behang ik een daarvoor gereserveerde muur in de pastorie. Enkele van de citaten die ik in het afgelopen kerkelijke seizoen tegen die wand heb geplakt, zal ik met u delen. Ik onthoud me van commentaar, dat mag u zelf bedenken, zittend in uw favoriete stoel, of op de rand van een zwembad, of liggend in een hangmat, of waar u dit zomernummer van ons kerkblad ook maar leest.

Voor elk complex probleem bestaat een oplossing die helder is, eenvoudig en fout.
(H. L. Mencken)

Wijsheid komt met de jaren, maar soms komen de jaren alleen. (Oscar Wilde)

Mensen zijn niet intelligent genoeg om hun eigen domheid te doorgronden (Matthijs van Boxsel)

Een kenmerk van een goede godsdienst is, dat die godsdienst het kan verdragen wanneer er grappen over worden gemaakt. (G. K. Chesterton)

Pubertijd is de tijd waarin je ouders opeens moeilijk gaan doen. (Kerkelijke website)

Iedereen tevredenstellen is iets wat zelfs Jezus niet kon. (Visje)

Vergeet nooit dat je, om een discussie te winnen, de werkelijkheid van de degene met je discussieert moet afbreken. Aangezien het voor iedereen pijnlijk is om zijn of haar werkelijkheid te moeten loslaten, moet je altijd vriendelijk blijven, ook als je het gelijk aan jouw zijde hebt. (Haruki Murakami)

Artsen stellen vast: echte kluns is bijna altijd een man. (Krantenkop)

Met zomerse groet, ds. F. W. Verbaas



Zondag 4 juli

10.00 uur Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterwijk
17.00 uur Ds. G. Van der Linden, Waalwijk
Collecten: 1. De Regenboog 2. Onderhoud Open Hof
Crèche: Marieke Rijneveld en Luca Rijneveld

Zondag 11 juli

10.00 uur Ds. A.J.O. van de Wal, Hoofddorp
17.00 uur Ds. E.J. van den Brink, Genderen
Collecten: 1. Plaatselijk Jeugdwerk 2. Onderhoud Kerkgebouw
Crèche: Winanda Smits en Kevin Smits

Zondag 18 juli

10.00 uur Ds. P. Van Veldhuizen, H.I. Ambacht
17.00 uur Ds. L. van Wingerden, 's Hertogenbosch
Collecten: 1. HGJB 2. Plaatselijk Kerkenwerk
Crèche: Marijke Nieuwkoop en Ibe Bok

Zondag 25 juli

10.00 uur Ds. H.J. van Kapel, Waspik
17.00 uur Mevr. Ds. T. Bouw, Zaltbommel
Collecten: 1. Noodhulp 2. Onderhoud Kerkgebouw
Crèche: Diane Klop en Eline Klop

Zondag 1 augustus

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas
17.00 uur Ds. D.C. Groenendijk, Zuid Beijerland
Collecten: 1. Friedenstimme 2. Onderhoud Orgel
Crèche: Sifra v.d. Weegen en Elian Scheurwater

Zondag 8 augustus

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas
17.00 uur Dr. L.F.de Graaff, Tiel
Collecten: 1. Kerk in Actie 2. Plaatselijk Kerkenwerk
Crèche: Jannie Vos en Jantine Vos

Zondag 15 augustus

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas
17.00 uur Predikant in Opleiding M. Klaase-Mesch, Waalwijk
Collecten: 1. ZWO project 2. Onderhoud Kerkgebouw
Crèche: Anita Timmermans en Ayse Timmermans

Zondag 22 augustus

10.00 uur Dr. R.J. Bakker, Amsterdam

17.00 uur Ds. D.J. Versloot, Woerden

Collecten: 1. Verpleegkundigen Israël 2. Kerkdienst Digitaal

Crèche: Lotte van Loon en Ilse Schouten

Zondag 29 augustus

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas, **Doopdienst**

17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk

Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 2. Instandh. Predikantspl.

Crèche: Elly van Meel en Emily van Meel

*Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof.
De derde collecte is bestemd voor het project Groen en Warm Voor
schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek.*

Het boek en de wind

Inmiddels heeft predikant-in-opleiding Matthea Klaasse-Mesch haar stage in onze gemeente afgerond. In de Pinksterdienst, op 23 mei, namen we afscheid van haar. Daarbij las zij zelf een gedicht, dat ze voor deze gelegenheid had geschreven. De tekst van het gedicht drukken we hier graag af.

*De wind steekt op
Slaat een bladzijde om
Maar ik blader even terug
Ik teken de omtrek van de vesting
Ook de kerk kan ik dromen
Meer dan een stip op de kaart
Meer dan een punt in de tijd
Een kerk met een verhaal
Waar ik doorheen mocht bladeren*

*De wind steekt op
Slaat een bladzijde om
Maar ik blader even terug
Ik zie de gezichten van de mensen
De kerk was nooit vol
Maar altijd gevuld met verhalen
Het verhaal van God met mensen
De verhalen van mensen met God
Waarin ik mocht delen*

*De wind steekt op
Slaat een bladzijde om
Maar ik blader even terug
Ik blader door herinneringen,
door de diensten, door de preken,
door de liederen, gebeden
Ik was vrij om te delen
Vrij om te schetsen
Om te gummen en kleur te
bekennen*

*De wind steekt op
Slaat een bladzijde om
Ik laat de wind haar gang gaan
Een deur waait dicht
Ik kijk dankbaar achterom
Elders waait een raam open
Ik pak mijn potloden en mijn gum
Sla het boek zachtjes dicht
En stap in de wind*

Matthea Klasse-Mesch

Versoepelingen in juli en augustus?

Halverwege juni, terwijl de kopij voor het zomernummer van Vigilante wordt geschreven, hangen er verdere versoepelingen van de coronamaatregelen in de lucht. Terwijl er steeds meer mensen gevaccineerd worden, neemt het aantal coronabesmettingen immers af. Hopelijk blijft het gedurende de zomer de goede kant opgaan! Het moderamen en de kerkenraad houden de vinger aan de pols, ook in de zomermaanden, en zodra we het verantwoord achten, zullen we ook de richtlijnen rond onze kerkdiensten aanpassen. Via de zondagsbrief, de website en e-mails zullen we onze gemeenteleden zoveel mogelijk op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen.



De stand van zaken halverwege juni is nog als volgt: inmiddels zijn er in de Catharijnekerk zestig kerkgangers welkom in zowel de ochtend- als middagdienst. Hoewel de landelijke PKN begin juni aangaf dat er weer voorzichtig kan worden gezongen (ingehouden, en alleen aan het eind van de dienst), is de kerkenraad op dit gebied nog terughoudend geweest. De kerkenraad wilde voorkomen dat gemeenteleden die liever nog even wachten met het weer gaan zingen, onze kerkdiensten zou mijden. Vooralsnog nemen vier voorzangers de gemeentezang dus voor hun rekening. Daar staat tegenover dat er voor de middagdienst niet meer gereserveerd hoeft te worden. En in overleg met de leiding van de kindernevendienst heeft de kerkenraad ook besloten om vanaf zondag 20 juni terug te keren naar een kindernevendienst 'oude stijl'. Dat betekent: de kinderen maken het begin van de dienst mee, gaan tijdens de woorddienst naar hun eigen ruimte, en keren aan het einde van de dienst weer terug. Ook als er dan misschien (en hopelijk) aan het begin en einde van de dienst meer dan zestig kerkgangers zijn, blijven wij gezien de grote van ons kerkgebouw binnen de richtlijnen die de PKN stelt. Tenslotte zal vanaf zondag 20 juni ook de crèche in de Open Hof weer van start gaan. Voor het overige blijven de volgende regels dus tot nader order nog even gelden: kerkgangers dienen geen corona-achtige gezondheidsklachten hebben. Zij worden verzocht hun handen te ontsmetten bij binnenkomst en een mondkapje te dragen tot zij op hun plaats zitten. En wie de ochtenddienst bezoekt, wordt gevraagd tevoren een plaats te reserveren. Dat kan door onze scriba Huib de Waal een mailtje te sturen (scriba@pgheusden.nl) of hem te bellen (0416-662568 of 06-22458240). Daarnaast blijven wij onze diensten uitzenden via youtube:

www.youtube.com/protestantsegemeenteteheusden.nl. (FWV)

Vooruitblik op het nieuwe seizoen

De beelduitzendingen van onze kerkdiensten gingen er in juni weer iets mooier uitzien: tijdens het zingen worden nu niet alleen liedteksten maar ook de bijbehorende notenbalken in beeld gebracht 'naast' het beeld van de



voorzangers. Ondertussen denken we in en rond de kerkenraad voorzichtig na over de vraag hoe we na de coronacrisis met de beelduitzendingen zullen omgaan. Doorgaan op de huidige voet? Of juist niet? En blijven we bijvoorbeeld gemeenteleden de kans geven om via een kort filmpje iets te vertellen over hun wel en wee? Alle mogelijkheden liggen nog open. De kerkenraad is van plan om na de zomer (en als het weer mogelijk is!) het gesprek te zoeken met de gemeenteleden, waarschijnlijk tijdens een serie wijkavonden, om deze vragen met elkaar te bespreken. En misschien doet u dat nu al: met elkaar

van gedachten wisselen over de vraag wat de voor- en nadelen zijn van de beelduitzendingen. Of over de vraag wat anders of nog beter zou kunnen. Het is een goede zaak, als u over die vragen nu al met elkaar in gesprek gaat, zodat we samen, met elkaar naar inzichten groeien die passen bij onze gemeente. Ondertussen wordt in de kerkenraad en de gemeente ook volop nagedacht over de wijze waarop we 'na corona' het gemeentelven weer kunnen opstarten. Er ligt inmiddels heel wat 'achterstallig werk' dat ingehaald moet worden. En er zijn tal van activiteiten die we weer nieuw leven willen inblazen. Maar we beseffen ook dat we niet overhaast te werk moetengaan. We hebben ook tijd nodig om, zoals ik hierboven beschreef, alles eerst eens goed op een rijtje te zetten. Met elkaar. Op hoop van zegen! (FWV)

Marian Bok bevestigd als jeugdouderling

In mei werd Marian Bok gekozen als jeugdouderling. Marian heeft haar verkiezing aanvaard, en is inmiddels in de ochtenddienst van zondag 20 juni bevestigd in haar ambt. We wensen Marian een goede ambtsperiode, waarin zegen mag rusten op haar werk, en waarin ze een goede balans zal weten te vinden tussen haar huiselijke, professionele en kerkelijke taken. (FWV)

Zes zomerse zondagen geen zondagsbrief

Gedurende de vakantie van de basisscholen zal er geen zondagsbrief verschijnen. De laatste zondagsbrief voor de zomervakantie zal dus verschijnen op 18 juli, en de eerste zondagsbrief na de zomervakantie zal verschijnen op zondag 5 september. Gedurende deze zondagsbrief-loze periode kunt u via onze website (www.pgheusden.nl) op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen. (FWV)

Startzondag op zondag 19 september

Van zondag 19 september hopen we weer een heuse Startzondag te maken, waarin het winterwerk officieel van stapel loopt. De Startdienst ,waaraan zal worden meegewerkt door de jeugd van 16-19 jaar, zal tevens een in- en

overstapdienst worden: onze 4-jarigen zullen voor het eerst naar de kindernevendienst gaan, en onze 10-jarigen zullen overstappen van de kindernevendienst naar de 10+club. Houdt u voor de rest rekening met een compact en creatief programma dat tot ongeveer 12:30 uur zal duren.

Waarschijnlijk zullen we aansluiten bij het thema dat de landelijke PKN aanreikt voor het nieuwe seizoen: *Van U is de toekomst*. De Startzondag zal, zo mogen wij hopen, een mooie gelegenheid zijn elkaar weer eens goed te ontmoeten. Noteert u zondag 19 september alvast in uw agenda! (FWV)

Zomervakantie predikant

Van maandag 28 juni tot en met maandag 26 juli hoop ik van mijn zomervakantie te genieten. Mocht u in deze periode een predikant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met scriba Huib de Waal (662568). (FWV)

In Memoriam Annie van Dalen

Op zaterdag 5 juni is Annie van Dalen-Rijsdijk overleden, op 78-jarige leeftijd (Van Deelenstraat 7, 5156 AL Oudheusden). Zij overleed thuis, bij haar man Wim, in haar geliefde Oudheusden. Samen met haar man maakte Annie deel uit van de grote Welkom aan Tafel-familie. Ook was Annie een trouwe bezoeker van activiteiten van de HVD. Annie is een groot deel van haar leven kankerpatiënt geweest. Maar dat heeft haar er niet van weerhouden om haar leven samen met Wim ten volle te leven. Op vrijdagmiddag 11 juni hebben we in besloten kring afscheid genomen van Annie in Crematorium Maaslanden te Nieuwkuijk. Dankbaar hebben we teruggeblikt. En hoopvol hebben we vooruitgekeken, in het vertrouwen dat ons leven uiteindelijk in handen is en blijft van de eeuwige God. (FWV)

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE



Op 28 mei werden Lotte en Roy Brandenburg (Ravelijn 24A, 4285 ED Woudrichem) verblijd met de geboorte van hun dochtertje **Sofie Lavie Charlotte**. Melle, Veerle en Diede zijn maar wat trots op dit zusje!

Yvonne Bouman-de Vries (Maasdijk 205, 4261 AJ Wijk en Aalburg) ondergaat onderzoeken en een behandeling wegens een ernstige aandoening. Wij wensen haar en haar gezin veel sterkte!

Nick Schreuders (Dr. Tjalmastraat 67, 4264 RL Veen) heeft tijd nodig gehad om te herstellen van een ingrijpende operatie, maar het ergste lijkt gelukkig achter de rug.

Mw. Elly Weck-Kruijf (Azaleastraat 21, 4261 CT Wijk en Aalburg) doet stapjes vooruit en soms weer achteruit na twee operaties. Zij is in afwachting van een serie bestralingen.

Mw. Lia van Meerkerk (Van Deelenstraat 90, 55156 AS Oudheusden) zal eind juni beginnen aan een serie bestralingen.

Dhr. Sipke-Eric Feenstra (Stichting Sovak, Markt 78, 4261 DC Wijk en Aalburg), die toch al een kwetsbare gezondheid heeft, maakt een onzekere, moeilijke tijd door. Als hij naar buiten gaat, doet hij dat nu in een rolstoel. Sipke-Eric vindt het fijn als hij kaarten ontvangt met daarop bijvoorbeeld een foto van een leuk dier.

Dhr. Ernst van der Schans (Molen Achterwijk 3, 5325 KL Well) ondergaat van huis uit een revalidatietraject in de Tolbrug te Den Bosch.

Dhr. Eddy Sack (Begoniastraat 26, 4261 CB Wijk en Aalburg) revalideert in Zorgcentrum eikendonk te Waalwijk en verwacht in de loop van de zomer weer naar huis te kunnen.

Dhr. Jaap Ooms (Buitenwaard 28, 4261 MG Wijk en Aalburg) is al enkele maanden in afwachting van een medisch onderzoek en eventuele vervolgbehandeling.

Allen, ook zieken en gemeenteleden met zorgen die hier niet met name worden genoemd: Gods nabijheid toegewenst!

UIT DE PASTORIE



Onze zomervakantie is in zicht. Een heel vreemd (corona)jaar ligt achter ons, en hoe het jaar dat voor ons ligt eruit zal zien, is nog onzeker. Zullen we eindelijk bevrijd worden van dagelijkse coronacijfers, zorgen, beperkingen, mondkapjes, anderhalvemetermaatregelen, kerkdiensten zonder gemeentezang, enz.? De voortekenen zien er gelukkig gunstig uit. Ik ga daarom hoopvol, optimistisch zelfs, de vakantie in. Of die vakantie ons naar het geliefde Frankrijk gaat leiden, dat wachten we nog even af. We hebben voorzichtigheidshalve niets geboekt, maar omdat we tamelijk vroeg zijn, is er vast nog wel ergens een 'petite maison' of 'gite' te vinden. Als er maar vers stokbrood in de buurt te krijgen is! Dat is dan weer een voordeel van zoiets als een coronacrisis: dat je met heel weinig opeens al heel gelukkig kunt zijn. Ik wens iedereen, uitvliegers en thuisblijvers, een mooie zomer toe! Hartelijke groet uit de Pelsestraat, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas

VAN DE DIACONIE



Open Emmaüs koffiemorgens en Emmaüskring

Heel voorzichtig beginnen we te denken aan een open Emmaüs koffiemorgen in de vakantieperiode, zoals we het gewend waren. We hopen dat het ergens in de maand augustus gaat lukken, elkaar weer 'in het echt' te ontmoeten. Het is nu

nog te vroeg om een datum te noemen, zodra we duidelijkheid hebben, wordt deze gekozen en zullen de uitnodigingen verspreid worden. We kijken ernaar uit!

Welkom aan tafel

Terwijl deze kopij getypt wordt, melden de nieuwsberichten dat het 'de goede kant opgaat met de versoepelingen'. Dat stemt hoopvol! We moeten nog wel geduld hebben, omdat er nog niet echt helder is, of en wanneer de anderhalve meter maatregel opgeheven kan worden. Dat is voor WAT een belangrijke voorwaarde om te kunnen samenkomen. Alle gasten worden persoonlijk op de hoogte gebracht, als duidelijk wordt, dat WAT weer kan starten. Een goede zomer gewenst!

Bericht voor de vrijwilligers van Welkom aan tafel

Vanaf maart 2020 hebben we elkaar niet meer ontmoet in het verband van Welkom aan tafel. Wat missen we de verbondenheid, de gezelligheid en het samen bezig zijn in dit mooie project. Heel voorzichtig beginnen we na te denken over een herstart van WAT. Het is nog te vroeg voor de concrete invulling, maar als het zover mag komen, moeten we er klaar voor zijn.. We hopen dat we op alle medewerkers mogen rekenen, wanneer we weer mogen beginnen. Daarom nu de vraag: wanneer het niet lukt, mee te doen, graag een berichtje aan Nel Rijnveld, tel. 691981, e-mail nelrijneveld@hotmail.com In de volgende editie van Vigilate hopen we concreter te kunnen zijn over data.

VAN DE KERKRENTMEESTERS



Open kerk 2021

Heel graag willen we onze kerk weer uitnodigend openstellen voor toeristen en voorbijgangers. Natuurlijk voorzichtig, zolang het nodig blijft gebruiken we mondkapjes en letten we op de anderhalve meter afstandsregel. Zoals gebruikelijk is de openstelling op de woensdagmiddag en de zaterdagmiddag van 13.30-16.30 uur in de zomermaanden. We starten op zaterdag 26 juni en hopen door te kunnen gaan tot en met zaterdag 18 september. Wanneer u gelegenheid hebt, ook een keer mee te doen als gastheer of gastvrouw, bent u van harte welkom. U kunt u aanmelden bij kerkrentmeester Gijs de Hoop, e-mail: deltkant14@hetnet.nl

GIFTEN EN GAVEN



Ontvangen giften

We zijn blij de nodige giften te kunnen melden!

Tijdens het tellen van de mei-collecten zagen we een piepklein envelopje voor de Diaconie: € 5,--. Ook zagen we een gift voor SDOK € 50,--. En een gift via Mevr. Klop voor HVD € 10,--. Via Nel Rijnveld noteerden we voor Welkom aan Tafel € 10,-- en € 30,--, ook via Nel voor Vigilante € 10,--. Via diaken Gera van Blijderveen boekten we € 10,-- ,tijdens het bezorgen van de Pinksterattenties. Via de H.V.D. ontvangen 2 x € 10,-- en 1 x € 20,-- bestemd voor de H.V.D. Hartelijk dank voor de deze giften.

Collectes

Het hierna volgende totaal van mei j.l. is onderwerp van de afgesproken verdeling, 35% Coll van Diakenen / 65 % Coll van Kerkrentmeesters:

Per bank en 'Mollie' noteerden we voor de maand mei € 2.324,00, hetgeen inhoudt voor het Coll. van Diakenen € 813,40 en voor het Coll. van Kerkrentmeesters € 1.510,60.

Tijdens de kerkdiensten (met 30 bezoekers plus betrokkenen in functie) telden we totaal € 1.535,29 hetgeen resulteert in: € 537,35 voor Coll. van Diakenen en € 997,94 voor Coll. van Kerkrentmeesters. De kinderen brachten mee naar de Kindernevendienst € 54,70. De Avondmaalscollecte (bestemd voor Geloven in Spangen) liet een bedrag zien van € 300,95

Aan een ieder die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor 'de kerk' zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters): hartelijk dank!

Collecten opbrengsten in tijden van corona

We hebben pittige tijden achter de rug. Er zijn stippen zichtbaar op de horizon maar we zijn er nog niet! Eerst geen kerkgang, toen geen samenzang, nu een beperkt aantal kerkgangers. Toch zijn wij als college van kerkrentmeesters en college van diakenen zijn erg dankbaar en blij dat de collecte opbrengsten in deze tijden van corona en lage fysieke bezoekersaantallen ons positief hebben verrast, er wordt nog steeds gul gegeven. En we hopen van harte dat dat zo blijft. Wij willen alle gevers hiervoor hartelijk danken! Verder hopen wij - net als vele anderen - dat het 'normale' leven en daarmee ook een volle Catharijne kerk weer snel tot de mogelijkheden behoort.

Komende collecten

Zondag 4 juli zal er gecollecteerd worden voor de "Regenboog Groep". Al meer dan 40 jaar geleden ontfermde dominee Wouters zich over verslaafde dakloze jongeren in het Vondelpark. Nu is de "Regenbooggroep" uitgegroeid tot dé Amsterdamse vrijwilligers organisatie voor hulp aan de aller kwetsbaarsten. Regenboogvrijwilligers en -mede-werkers ondersteunen mensen in (sociale) armoede, zodat zij beter in staat zijn om zelf vorm en inhoud te geven aan hun eigen leven. De thema's waar De Regenboog zich mee bezig houdt zijn: armoede, eenzaamheid,



dak- en thuislozen, re-integratie, verslaving & psychiatrie. Helpt u mee?

Op zondag 11 juli wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. Dit bijzonder belangrijk werk binnen onze gemeente brengt natuurlijk ook kosten met zich mee, die gedeeltelijk met de opbrengst van deze collecte kunnen worden bestreden. Hierdoor is het mogelijk dat er elke week crèche, Kindernevendienst en catechisatie is, elke twee weken 10plus club en elke maand Solid Friends. Het jaarlijkse kamp vormt een hoogtepunt voor onze jongeren met de jeugddiensten, zoals afgelopen kerst in de open lucht waarbij ook buitenkerkelijke jeugd en hun (groot)ouders worden aangesproken. Dit alles doen we met als doel het verhogen van de onderlinge band van onze jongeren met elkaar, God en onze gemeente. De christelijke vorming van onze jeugd en toerusting voor het leven met God en de naaste is een verantwoordelijkheid voor onze hele gemeente. De jeugd is nu onderdeel van onze kerk en niet alleen de toekomst.



De collecte van zondag 18 juli is bestemd voor de Hervormd Gereformeerde Jeugd bond (HGJB). De HGJB wil jongeren in beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen. Daarom gaat de HGJB voor jongeren. Of nauwkeuriger geformuleerd: voor jongeren in de gemeente. Want de christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond. Geloofst u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Steun dan de HGJB, zodat ze hun werk onverminderd voort kunnen zetten.



Zondag 25 juli is de collecte bestemd voor noodhulp. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Helpt u mee?

**kerk
in actie**

Zondag 1 augustus is de collecte bestemd voor Friedensstimme. Stichting Friedensstimme staat dit jaar al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt



Friedensstimme

honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland

betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

Zondag 8 augustus collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in Actie. Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

**kerk
in actie**

Studenten en voorgangerskunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Zondag 15 augustus zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor het door de ZWO



gekozen project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika. Lebone Village is een christelijke kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in de Provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. Het personeel van het kindertehuis

vangt aidswezen op, geven onderwijs, voedsel en medicijnen aan deze kinderen maar ook aan kinderen uit de buurt die door armoede geen regulier onderwijs kunnen volgen. Verder geven ze vaktrainingen aan mensen uit de buurt, zodat ze zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken. Wij bevelen we deze collecte van harte bij U aan!

Zondag 22 augustus collecteert de diaconie voor de stichting verpleegkundigen



voor Israël (VVI). Deze organisatie heeft tot doel het bevorderen en ondersteunen van verpleegkundige hulp en -voorzieningen in zorgcentra in Israël waaronder ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen. Daarnaast geeft VVI support aan verpleeg- en zorginstellingen in Israël die een stage programma hebben

ingericht voor Nederlandse verpleegkundigen in opleiding.

Op zondag 29 augustus is de collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaat. Nog



steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of maatschappelijke problemen hebben gekregen. Mensen in onze naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele oplossingen. Uit ervaringen hebben we geleerd dat het al belangrijk is om een "maatje" te zijn voor deze mensen. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook aandacht besteed aan ziekenzorg, ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten.

KOMEN EN GAAN



Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente

De heer G. den Besten en mevrouw W. Vos van Polstraat 91; 4261BS Wijk en Aalburg naar Polstraat 93; 4261BS Wijk en Aalburg met zoon D. den Besten.
De heer H.D. Spek, Oudenoord 541; 3513EP Utrecht naar Jongeneelstraat 120; 3513DB Utrecht

Vertrekkende gemeenteleden als gevolg van een verhuizing

Mevrouw M.P. Duijster, Rembrandtlaan 21; 5156JE Oudheusden naar Azaleastraat 61; 4261CT Wijk en Aalburg.

JEUGDWERK



Hallo jij daar, kinderen van de basisschool groep 1 t/m 6

Nu jij weer naar school mag, willen wij graag een gezellige dag organiseren voor jou. Samen met heel veel andere kinderen van de Kidsclub gaan we er een hele leuke en ontspannen dag van maken! Op zaterdag 17 juli 2021 gaan we naar Waleuk in Waalwijk. Een hele leuke speelboerderij waar iedereen van de Kidsclub zich kan vermaken: midgetgolf, air-trampoline, speeltoestellen en zandkastelen bouwen. En bij goed weer is er zelfs een maisdoolhof! Deelnemen is helemaal gratis. Kom je ook? Opgeven doe je door een mailtje te sturen naar Koen, kvdweegen@reeshofcollege.nl

Laat papa en/of mama deze gezellige dag vastleggen in hun agenda! Voor tijden, vervoer en andere zaken, komt er nog een officiële uitnodiging via de zondagsbrief, bij de Open Hof en/of kindernevendienst.

Graag tot zaterdag 17 juli 2021! We kijken naar je uit...

Hartelijke groet, Koen van der Weegen

OVERIGE BERICHTEN



Vakantiebijbelgids 'Onderweg' 2021

Ook dit jaar liggen er binnenkort bijbelgidsjes in de kerk klaar om meegenomen te worden. Het gidsje biedt inspirerende teksten en is toegespitst op de tijd waarin we nu leven. Het beslaat een periode van drie weken waarin elke dag een korte overdenking gelezen kan worden, daarbij is een vraag en een gebed opgenomen. Ook de populaire woordzoeker heeft een plekje in het boekje gekregen. Wanneer u thuis meeleeft met de zondagse erediensten kunt u een boekje aanvragen bij onze scriba Huib de Waal. Het wordt bij u bezorgd. Van harte aanbevolen

JARIGEN



2-jul	Mevr. P. Weck - Kruijf	Azaleastraat 21
2-jul	Dhr. J. Nieuwkerk	Waterpoort 20
2-jul	Dhr. N. Schreuders	Schmitzstraat 49
3-jul	Mevr. I.B. van Veen - Frey	J. v. Deventerstraat 4, Waalwijk
5-jul	Dhr. J.G. Biesheuvel	Bastion 6
6-jul	Dhr. P. Stoffer	Hoofdstraat 25, Herpt
7-jul	Mevr. W. de Weerd - van Andel	Wilhelminastraat 8, Andel
7-jul	Mevr. C. Minderhoud	Breestraat 7
8-jul	Mevr. I. Bouman - van der Pol	Rivelstraat 66, Wijk en Aalburg
12-jul	Mevr. M. Habicht - de Koning	Tullensstraat 47
14-jul	Dhr. A.H.A. van Heijst	Wittebroodstraat 7
15-jul	Mevr. C.A.H. Jansen - Mudde	Wittebroodstraat 17
20-jul	Dhr. D.P. Bouman	Roomsche Kerkstraat 16
21-jul	Dhr. G. Muijen	Ossenwaard 90, Wijk en Aalburg
22-jul	Dhr. D.P. Spek	Hoog Meeuwen 19, Meeuwen
22-jul	Dhr. J. Straasheijm	Nieuwe Steeg 28, Dussen
24-jul	Dhr. M. van der Mooren	Azaleastraat 98
25-jul	Dhr. J.W. van Dalen	Van Deelenstraat 7
29-jul	Mevr. C.H. Homborg - Nieuwkoop	Putterstraat 75
29-jul	Mevr. B. van Os - Bouman	Grote Kerkstraat 58, Wijk & Aalburg

30-jul	Dhr. M.J. van Ravesteijn	Putterstraat 55
31-jul	Mevr. A.Janson-Kuijpers	Kerkstraat 1 a, Genderen
2-aug	Dhr. L.A. van der Laan	De Kosterijstraat 55, Bruchem
2-aug	Mevr. C.W.P.J. Warnaer - Toeteneel	Burg van de Heijdenstr 1, Drunen
2-aug	Dhr. J. van de Merwe	Grotestraat 6, Heesbeen
3-aug	Mevr. W.M.G. de Kort - van der Werff	Van Ruysdaelstraat 52
4-aug	Dhr. H. Wellner	Ridderstraat 21
4-aug	Mevr. J.J. Vos - van der Linden	Irenestraat 6
7-aug	Mevr. K.L. Straasheijm - van Zandwijk	Nieuwe Steeg 28, Dussen
8-aug	Dhr. G.R. Poorter	Vlasakker 38, Wijk&Aalburg
8-aug	Mevr. E.W. Noorda - de Jager	Jan Steenstraat 27, Vlijmen
9-aug	Mevr. C.M. van de Werken - Homborg	Berenhoeksestraat 31, Wijk&Aalburg
10-aug	Mevr. A.J. van Tongeren - de Jong	Hamelpark 10
10-aug	Dhr. H.A. Bel	Schramstraat 192
11-aug	Mevr. C.S. Swart - de Groot	Margrietstraat 24
13-aug	Mevr. M.G. Dekkers - van der Maaden	Markt 19, Wijk&Aalburg
14-aug	Dhr. H. Beens	Herptseweg 5
16-aug	Mevr. M.C. Dickens - de Haas	Spieringhof 10
21-aug	Mevr. A.P. de Poorter - de Raden	Putterstraat 71
21-aug	Mevr. A.M. Prins - Pellicaan	Gerard van Oostromstraat 21
26-aug	Mevr. J.W.D. v. Ballegooijen- den Ouden	Akkerstraat 4, Herpt
26-aug	Mevr. E. Lammers - te Brake	Zwikker 2, Drunen
27-aug	Mevr. K. Mes	Gerard van Oostromstraat 29
29-aug	Mevr. G. Bouman - van Pinxteren	Putterstraat 38 A

INLEVEREN KOPIJ



Kopij voor het septembernummer van Vigilante , kunt u tot en met dinsdag 17 augustus inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden, T 0416-662170. Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl





Predikant : Ds. F.W. Verbaas, Pelsestraat 8, 5256 AT Heusden. T: 0416-531663.
E: fw.verbaas@hetnet.nl

Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl

Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden: Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

Kosterij en de Open Hof

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en
Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: kosterij@pgheusden.nl
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden, T: 0416-662497

Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754 Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl

Kerkelijke ontvanger: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden. T. 06-14 696604 ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.
E. kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl

Diaconie: (ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten)
Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD Wijk en Aalburg.
T: 06-27 55 12 01/ 0416-69 38 88 RABOBank:NL07RABO0121706605

ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) Voorzitter:
Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.

Nel Rijnveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com

Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden.
T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com