



Vrede op aarde

Naast het coronavirus raast er een tweede virus door het land: het virus van de verdeeldheid. Anderhalf jaar geleden wist het coronavirus ons nog te verenigen, maar van die eenheid is niet veel meer over. Voor de een is het coronavirus een dodelijke dreiging, voor de ander is het een hooguit lastige griep. Waar de een in de diverse coronamaatregelen goed bestuur ziet, ziet de ander discriminatie en uitsluiting. De een ziet het nemen van een vaccin als een uiting van gezond verstand en solidariteit, terwijl voor de ander vaccineren zoets is als dansen met het kwaad. Waar sommigen in de coronacrisis een duivelse samenzwering vermoeden of zelfs het begin van de Apocalyps, beschouwen anderen de crisis hooguit als een aanleiding om eens na te denken over onze levensstijl. Een echt gesprek tussen de verschillende kampen is amper meer mogelijk. De posities zijn ingenomen. In plaats van woorden worden er vooral verwijten en verdenkingen gewisseld.



Bij diepe verdeeldheid halen 'verstandige' argumenten meestal niet veel meer uit. Dat komt omdat ons verstand wordt aangestuurd door de diepere drijfveren van ons hart, die sudderpan vol emoties en ervaringen. Maar wanneer we de verdeeldheid willen overbruggen, dan moeten we dieper graven dan ons hart. Dan moeten we op zoek naar onze ziel. De ziel is de ongrijpbare en onzichtbare kern van ons bestaan waar we zonder bijbedoelingen ontvankelijk zijn voor God, voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Alleen met de ogen van de ziel zien we elkaar niet als tegenstanders, maar als medeschepselen die net als wijzelf in deze mooie maar gebroken wereld op zoek zijn naar houvast. Met de ogen van de ziel zien we de ander zoals Jezus de scharen zag: met liefde, met mededogen.

In het kerstevangelie zingen de engelen, die de geboorte van Jezus aankondigen aan de herders, over *vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft* (Lucas 2: 14). Vrede is het tegenovergestelde van verdeeldheid. De engelen roepen Jezus dus uit tot een vaccin tegen de verdeeldheid. Ook wij die leven in 2021, in tijden van corona, worden door het lied van de engelen aangesproken. Zitten wij helemaal vast in ons hoofd en ons hart, of hebben we ook nog toegang tot onze ziel, waar de liefde zetelt, en het mededogen? En als het Kerstkind zichzelf aan ons aanbiedt als een vaccin tegen de verdeeldheid, nemen we dat dan aan?

Ds. F. W. Verbaas

KERKDIENTEN



Zondag 5 december, 2^e advent, doopdienst

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas

17.00 uur Dr. L.F. de Graaff, Tiel

Collecten: 1. Kerk in Actie 2. Onderhoud Open Hof

Crèche: Winanda Smits

Zondag 12 december, 3^e advent

10.00 uur Mevr. N. Luitwieler p.i.o., Nederhemert

17.00 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat 2. Kerkdienst Digitaal

Crèche: Carin Zuidema en Eline Breen

Zondag 19 december 4^e advent

10.00 uur Mevr.Ds. L. Vos, Zwolle,

17.00 uur Kinderkerstfeest

Collecten: 1. Jemima 2. Onderhoud Pastorie

Crèche: Koen v.d. Weegen

Vrijdag 24 december, Kerstzangdienst, m.m.v. Andels Fanfare Corps, het Heusdens Mannenkoor en een Gelegenheidskoor o.l.v. Leo van der Laan

19.30 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk (CvK)

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag, m.m.v. de Cantorij

10.00 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecten: 1. Hoop voor Senegal 2. Plaatselijk kerkenwerk

Crèche: Miranda de Waal

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag,

10.00 uur Dr. A. Plaisier, Amersfoort

Collecten: 1. Kinderen in de knel 2. Onderhoud Consistorie

Crèche: Marieke Rijneveld en Sem Rijneveld

17.00 uur Geen Dienst

Vrijdag 31 december, Oudejaarsdienst

19.30 uur Ds. F.W. Verbaas

Collecte: Oudejaarscollecte (CvK)



Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof.

Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek.

De derde collecte is bestemd voor project Groen en Warm.



Toegankelijkheid kerkdiensten, mondkapjes zijn weer terug

Wat we zo hoopten is nog niet gebeurd: de coronacrisis is nog niet voorbij. Het aantal besmettingen is in de loop van het najaar juist weer sterk opgelopen. Ook in onze eigen, directe omgeving. De overheid heeft half november de coronamaatregelen daarom weer aangescherpt. Voor de PG Heusden betekende dat dat we kerkgangers sindsdien verzoeken om weer een mondkapje te dragen in de kerk. Ook zijn we weer gestopt met het koffiedrinken na de dienst. De nieuwe maatregelen zijn in november afgekondigd voor een periode van drie weken, maar iedereen weet dat de kans groot is dat we er ook met Kerst nog mee te maken zullen hebben. Inmiddels hebben de nieuwe maatregelen een streep gezet door een aantal doordeweekse activiteiten in onze gemeente. Welkom aan Tafel, dat in oktober met veel elan weer was opgestart, kon in november niet doorgaan, en ook de Winterfair moest helaas worden afgeblazen, hoewel de handel in o.a. erwtensoep en loten gewoon doorging. Via de website, e-mails en de Zondagsbrief houdt de kerkenraad u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ondertussen blijven we als PG Heusden vasthouden aan de volgende regels: in de kerk dragen we tijdens verplaatsingen een mondkapje; niet-huisgenoten houden 1,5 meter afstand van elkaar; kerkgangers dienen geen corona-achtige gezondheidsklachten te hebben; en de collecte vindt plaats bij de uitgang. Bezoekers van diensten in de Catharijnekkerk hoeven geen vaccinatie-apps of gezondheidsverklaringen te tonen. Ook hoeven kerkgangers zich tevoren niet aan te melden bij de scriba. En koffie- en theedrinken doen we op zondagochtend voorlopig weer thuis. Tenslotte: onze diensten blijven we uitzenden via youtube, die te bereiken is via de website van de PG Heusden. Hoe we er dit jaar met Kerst voorstaan weten we niet. De grote adventsster wordt in ieder geval gewoon weer aan de gevel van de kerk gehangen. En de voorbereidingen van de kerstvieringen in de kerk en de verschillende kerstactiviteiten gaan gewoon door. Op hoop van zegen! (FWV)

Doopdienst op zondag 5 december

Op zondag 5 december hopen we getuige te zijn van de doop van een tweeling: Ejah en Joah, zoontjes van Simon en Roxani Rijnveld en broertjes van Micha en Jaira (Grotestraat 45, 5158NA Heesbeen), die op 20 september 2021 werden geboren. (FWV)

Tien gemeenteleden hebben verkiezing als ambtsdrager aanvaard

Op 2 november werd een goed bezochte en uitstekend georganiseerde (hulde aan de kerkrentmeesters!) ambtsdrager verkiezing gehouden in de

Catharijnekerk. In twee stemrondes werden 12 gemeenteleden tot een ambt gekozen of herkozen. In de week die volgde hebben tien van hen hun (her)verkiezing aanvaard. Drie gemeenteleden aanvaardden hun verkiezing tot ouderling: mw. J. Branderhorst-Broer uit Wijk en Aalburg, dhr. W. A. Roosenbrand uit Oudheusden, en dhr. R. Schippers uit Nederhemert die werd herkozen. De verkiezing tot diaken is aanvaard door vier gemeenteleden: dhr. J.P.C Besemer uit Wijk en Aalburg, mw. H.J. Redeker-Combee uit Meeuwen, dhr. A.A.F. Sanders uit Genderen, en dhr. A. Versluys uit Wijk en Aalburg. De verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester is aanvaard door de volgende drie gemeenteleden: dhr. G. de Hoop uit Gameren (herkozen), mw. H.W.M Morelissen uit Oudheusden, en dhr. T. Rijneveld uit Wijk en Aalburg. Twee gemeenteleden hebben hun verkiezing niet kunnen aanvaarden, te weten: mw. M. van Wijngaarden-Duijzer uit Veen, die was verkozen tot diaken; en dhr. D. van Roosmalen, eveneens uit Veen, die was gekozen tot missionair ouderling. De kerkenraad is allereerst enorm dankbaar voor de tien gemeenteleden die het hebben gewaagd 'ja' te zeggen. En de kerkenraad heeft er het volste vertrouwen in dat zij die dit keer geen 'ja' konden zeggen tegen een ambt, andere manieren zullen vinden om onze gemeente te (blijven) dienen. De kerkenraad heeft inmiddels halverwege november dhr. Dick Spek uit Meeuwen, die tijdens de verkiezingsavond van 2 november eveneens een vereiste meerderheid van de stemmen achter zich had gekregen, zij het een kleinere dan drie andere verkozen diakenen, tot diaken benoemd. Op het moment dat de kopij van dit decembernummer van Vigilante wordt geschreven is nog niet bekend, of dhr. Spek zijn benoeming zal aanvaarden. De kerkenraad wacht nog een paar weken met het vragen van nieuwe namen voor de vacature van missionair-ouderling, omdat zij eerst een duidelijker taakomschrijving van deze vacature wil opstellen. Vertrekkende ambtsdragers zullen D.V. op zondag 23 januari 2022 afscheid nemen van de kerkenraad, terwijl de nieuwe ambtsdragers op dezelfde zondag in hun ambt zullen worden bevestigd. (FWV)

Beroep uit Friesland aangenomen

Inmiddels heb ik het beroep aangenomen dat de PG Langezwaag/Luxwoude/Jonkersland en de PG Tijnje/Terwispel gezamenlijk op mij hebben uitgebracht. Mede door het hartelijke contact met de beroepingscommissie en de kerkenraden, voelden Marianne en ik ons geroepen 'ja' te zeggen. Met mijn kennis en kunde hoop ik een paar steentjes bij te dragen aan de kerkelijke ontwikkelingen in en rondom vijf kleine dorpen, drie kerkgebouwen en twee kerkenraden. Daarbij komt dat het gezien mijn leeftijd (ik ben 59 jaar) een goed moment is om nog een keer een stap te doen. Die stap zal neerkomen op een terugkeer naar de provincie waar ik mijn loopbaan als predikant in 1987 begonnen ben. Zo maken we de cirkel rond. We zullen heel wat achterlaten in Heusden en omgeving. Veel lieve, betrokken, gelovige mensen. Een prachtig stadje. Een heerlijke kerk. Een bijzondere pastorie met een paradijselijke tuin.

Een periode van ruim zeven jaren waarin we samen uit de bron van het evangelie hebben geput, waarin we hebben geprobeerd om dat evangelie telkens opnieuw handen en voeten te geven, en waarin we lief en leed hebben gedeeld. Ik verwacht dat ik in de toekomst met dankbaarheid op deze Heusdense periode zal terugkijken. Voor Marianne en mij ligt een nieuwe start in het verschiet. Voor de PG Heusden geldt hetzelfde. Voorgangers zijn nu eenmaal voorbijgangers, dat houdt zowel predikanten als gemeenten wakker. Wat altijd blijft, is dat onze tijden in Gods hand zijn: *Van U is de toekomst!* Ik verwacht op zondag 30 januari afscheid van u te nemen. Ik verheug mij erop nog eenmaal samen in en rond de Catharijnekerk Kerstfeest te vieren. (FWV)



UIT DE PASTORIE



Uitzien naar Advent en Kerst, rekening houden met de coronacrisis die maar niet voorbijgaat, en ondertussen over de grens van Oud en Nieuw kijken naar een naderende verhuizing en naar een nieuwe start op het Friese platteland... Natuurlijk gaat ons dat niet allemaal in de koude kleren zitten. Wat ons zeker zal helpen om mezelf in januari los te weken van de PG Heusden, is dat er acht gemeenteleden klaarstaan om de komende kerkenraadsvacatures op te vullen, en dat twee zittende kerkenraadsleden hun ambtsperiode zullen verlengen. Dat wij zullen afmonsteren van een mooi, zeewaardig schip met een deels ervaren en deels frisse bemanning, maakt het afscheid beslist makkelijker. Maar laten we ons eerst samen nog eens verheugen op de komst van Messias Jezus en op het vieren van zijn geboorte! Hartelijke groet, ook namens Marianne, ds. Frans Willem Verbaas



Catechese, gesprekskringen en avondgebed

Spirit is er op dinsdag 7, woensdag 15 en dinsdag 21 december, telkens om 19:00 uur in de bovenzaal van de kerk. De **Bijbelgesprekskring** komt weer samen op woensdagochtend 1 december, om 10:00 uur in de Open Hof; we lezen en bespreken dan Genesis 18: 1-15 en Genesis 21: 1-7, waar wordt verteld over de wonderbaarlijke geboorte van aartsvader Isaak. Het **Maandelijks Avondgebed** wordt gehouden op woensdag 29 december om 19:15 uur, in het koor van de kerk. De **Eetgroep voor 16-19jarigen** en de **Open Cirkel** komen in de maand december vanwege de kerstperiode niet bij elkaar. (FWV)

VAN DE DIACONIE



Geloven in Spangen

Op de laatste zaterdag van de herfstvakantie was onze kerk de ontmoetingsplaats voor Geloven in Spangen. Bijna de hele kerk van Geloven in Spangen was naar Heusden gekomen met volle auto's om de startdag te vieren. Er werd gezongen, muziek gemaakt, nagedacht over het kerk-zijn in Spangen, er waren programma's voor kinderen en tieners en er was vooral ontmoeting met elkaar. Wie onze kerk-app op het mobieltje heeft geïnstalleerd, zal het blijmoedige verslag van 'Een gemeentedag om nooit te vergeten' gelezen hebben. Wat was het een voorrecht, om zo'n prachtige gemeenschap van mensen van alle leeftijden te mogen ontvangen in Heusden. Natuurlijk waren we voorzichtig, vanwege de bekende



zorgen om corona, maar ook dankbaar dat het mogelijk bleek, dit te organiseren. De diaconie, in de personen van Marian Schouten en Gera van Blijderveen, ging letterlijk voor in dienstbetoon en zorgde met hulp van veel vrijwilligers, onder hen bijna de voltallige kerkenraad, dat het onze gasten uit Spangen aan niets ontbrak. Er waren spontane ontmoetingen, mooie gesprekken en veel warmte en hartelijkheid. Het viel misschien al op, dat er in het begin van dit stukje geschreven staat: de 'kerk van Spangen' en zo is het ook. Geloven in Spangen is de eerste kerngemeente van de protestantse kerk in Nederland, ontstaan vanuit de Rotterdamse Pelgrimsvaderkerk als missionair initiatief. Een ander type kerk dan de moederkerk, maar op hetzelfde Fundament gebouwd. Martijn de Jong is bevestigd als pastor van Geloven in Spangen en Nico van Splunter is vanuit Geloven in Spangen werkzaam in een nieuwe pioniersplek, een wijk verderop, Bospolder-Tussendijken.

Kerstpakkettenactie Geloven in Spangen, maak deze kerst 400x mooier.....

Naast de attenties die worden bezorgd aan mensen in onze omgeving die wel een steuntje kunnen gebruiken, willen we weer gehoor geven aan de oproep tot ondersteuning vanuit Geloven in Spangen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de actie al weer begonnen. Met alle ondersteunende kerken willen we weer voor 400 kerstpakketten gaan. Jullie steun en betrokkenheid is daarom weer nodig!



De waarde van een pakket is ongeveer € 30,-, maar de diaconie is blij met iedere bijdrage. Bijdragen kan op rekening NL07 RABO 0121 7066 05, t.n.v. Diaconie PG te Heusden, o.v.v. Pakketten Spangen.

In de Rotterdamse wijken Spangen en Bospolder-Tussendijken is de armoede helaas maar al te zichtbaar. In een rapport van de [Erasmus Universiteit](#), die onderzoek deed naar de korte- en lange termijngevolgen van de coronacrisis, werd duidelijk dat de armoede verbreed en verdiept is. Juist daarom wil Geloven in Spangen en Geloven in BoTu aanwezig zijn in de samenleving en naast de mensen staan.

Vorig jaar is met de weggeefwinkel Yess! begonnen. Daar worden zo'n 100 tot 150 wijkbewoners per dag aan brood, groente, fruit en andere levensmiddelen geholpen met steun van supermarkten uit de omgeving.

Dit jaar is het doel om in de wijken Spangen en Bospolder-Tussendijken 400 kerstpakketten uit te delen aan gezinnen die dit écht nodig hebben. Help jij mee?

Geef Licht Advent-Kerstkrant van Kerk in actie

Bij deze editie van *Vigilate* vindt u een exemplaar van *Geef Licht*, een adventskerstkrant uitgegeven door kerk in actie. Voorgaande jaren verspreidden we onze 'eigen' kerstkrant, dit jaar is gekozen voor een andere opzet. De krant *Geef Licht* sluit aan bij de kerstcampagne, die loopt van advent tot aan kerst. Centraal staat de hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland en wereldwijd. Zoals het verwoord is in *Geef Licht*: 'geïnspireerd door Jezus Christus mogen we delen van wat ons gegeven is'. Ver weg en dicht bij, ook in onze eigen omgeving.

Lied Geef Licht Aansluitend op de kerstcampagne dit lied van Stef Bos.

Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht.
Alles keert naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht.
De tijd staat op een kruispunt, niemand weet waarheen.
De schoonheid is soms ver te zoeken, de dromer staat alleen.

Geef licht, geef licht, voor een uitweg uit het donker, geef wat er vaak niet is.
Geef licht, geef licht, geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

Zie de wereld om ons heen, zie de leugen die regeert.
Zie de ongeleide leiders, zie hun volk dat crepeert.
En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier.
Onze wereld is te klein, om het niet te willen zien.

Geef licht, geef licht, geef ruimte en geef uitzicht, geef wat er vaak niet is.
Geef licht, geef licht, geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

Ik stak mijn kop onder de grond maar de haan die bleef maar kraaien.
Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken.
Je kunt verdrinken in cynisme alsof het toch niets uit kan halen.
Maar in de verte schijnt een ster, die de richting kan bepalen.

En Hij geeft licht, geeft licht, voor een uitweg uit het donker, voor wat er vaak
niet is.

Dus geef licht, geef licht, geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

Welkom aan tafel

Wat een slecht bericht moesten we alle gasten en medewerkers gaan brengen, mailen of doorbellen. Opnieuw ging er een streep door ons voornemen, elkaar weer te treffen bij Welkom aan tafel. Nog maar net van start gegaan, moesten we alles en iedereen afzeggen vanwege de oplopende corona besmettingen. Het risico was en is te groot. Heel teleurstellend voor ons allemaal. Op het moment van inleveren van de kopij is het nog onzeker, wanneer er een nieuwe mogelijkheid voor Welkom aan tafel komt. Laten we proberen zo goed mogelijk met elkaar mee te leven. Wanneer u iets delen wilt, kunt u bellen met Joke en Bep, tel. 662510. Hopelijk tot later!

Emmaüskring en Open Emmaüskoffiemorgens

Ook de Emmaüskring van november kon helaas niet doorgaan en hetzelfde geldt voor de Open Emmaüskoffiemorgen. We durven nog geen nieuwe data te kiezen, omdat het zo teleurstellend is, als we iedereen wéér moeten gaan zeggen, dat het niet doorgaat. Zodra er, naar wij vurig hopen, meer mogelijk is, ontvangen alle 'vaste' bezoekers bericht.

Engelenproject advent 2021

Vorig jaar was er voor de eerste keer een engelenproject in onze gemeente. Mensen werden anoniem met elkaar verbonden, doordat er iedere week van advent, d.w.z. vier keer, een verrassing bezorgd werd door een 'kerstengel' bij iemand die wel een bemoediging kon gebruiken.

Ook in de komende adventstijd is er weer een engelenproject, dat alleen kans van slagen heeft, als er mensen zijn, die zich aanmelden als 'kerstengel' en iemand gaan verrassen. Het gaat om een eenvoudig gebaar, bijvoorbeeld een mooie kaart, iets lekkers of een knutselwerkje bij iemand in de brievenbus doen of aan de deur hangen. Iedereen kan meedoen! De ervaringen van vorig jaar leren, dat het project ontvangers en 'engelen' goed deed!



Juist in deze dagen, waarin het spannend is, wat er door kan gaan en wat niet, is dit een klein project dat mogelijk is én dat vreugde verspreidt. De missionaire werkgroep coördineert de actie. Het is de bedoeling, dat de start rond de eerste adventszondag is, dat is dit jaar op 28 november.

Wanneer u mee kunt doen, kunt u zich aanmelden, bij voorkeur via E-mail, maar bellen mag ook, op een van de volgende adressen:

Scriba Huib de Waal, E-mail scriba@pgheusden.nl tel. 06-22458240

Ds. Frans Willem Verbaas, E-mail fw.verbaas@hetnet.nl tel. 0416-531663

Anita Timmermans, E-mail anit4264@gmail.com tel. 06-20116955

Nel Rijnveld, E-mail nelrijneveld@hotmail.com tel. 0416-691981

Als u zelf iemand op het oog hebt om te verrassen, kunt u dat erbij vermelden, anders ontvangt u van ons een adres. Het is ook mogelijk, iemand aan te melden, die wel een steuntje in de rug gebruiken kan. De 'engelen' krijgen alle informatie die nodig is, o.a. een brief die met de eerste verrassing meegaat en een afsluitende brief voor de vierde adventszondag. We hopen dat velen aangesproken en bemoedigd zullen worden in deze adventstijd!

Kerstgroet en Geef licht krant

Heel graag willen we namens onze gemeente huis aan huis mooie kerstgroeten bezorgen, samen met de Geef licht krant die aan deze editie van Vigilante is toegevoegd. Voor de kerstgroet heeft Marianne Verbaas een prachtige tekening gemaakt, waarvan een kaart is gedrukt. Het is de bedoeling de kaarten en de kranten in de tweede of derde adventsweek verspreid worden. Daarom nu een oproep om hulp! Ook hier geldt, vele handen maken licht werk. In de kerk liggen intekenlijsten, waarop tevens een keuze aangegeven kan worden voor straten en plaatsen. Via de E-mail aanmelden kan ook, nelrijneveld@hotmail.com



GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Dat is het thema voor de nieuwe actie Kerkbalans 2021. De voorbereidingen zijn al begonnen, u gaat er nog veel meer van horen natuurlijk. De actie wordt gehouden van zaterdag 22 januari tot Ja, eigenlijk net zo lang tot we ons doel bereikt hebben. U vraagt naar ons doel? Ahum.... Vorig jaar eindigden we op rond € 95.000, mooi getal, maar een mens, ook een kerkrentmeester, wil altijd iets meer. Vult uzelf maar in wat ons mooie, ronde, goed te onthouden doel is in euro's.



OUDDJAAR 2021...

De Kerkrentmeesters danken iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan DE INSTANDHOUDING... van onze gemeente, van onze erediensten, van onze gebouwen. Met giften, met acties, met persoonlijke inzet, met vrijwilligerswerk. Ze wensen u ondanks alles een mooie Decembermaand, goede Kerstdagen en een veilige jaarwisseling. En voor nu: Houd moed, heb lief! Ga met God, en hij zal bij U zijn.....!

GIFTEN EN GAVEN



Ontvangen giften

Via de H.V.D. ontvangen 1 x € 5,-- en 2 x € 10,-- bestemd voor de H.V.D. Bij voorbaat dank voor deze giften.





Zondag 5 december is de collecte bestemd voor de actie 'Geef licht' van Kerk in Actie. Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

**kerk
in actie**

Zondag 12 december zal de diaconie-collecte bestemd zijn voor het plaatselijk diaconaat. Nog steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of maatschappelijke problemen hebben gekregen. Mensen in onze naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele oplossingen. Uit ervaringen hebben we geleerd dat het al belangrijk is om een "maatje" te zijn voor deze mensen. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook aandacht besteed aan ziekenzorg, ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten.



Zondag 19 december is de collecte bestemd voor Jemima. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat "House Jemima". In het huis worden Arabische kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap opgevangen. Jemima biedt drie soorten zorg: woon-zorg in verschillende woongroepen, dagbesteding voor bewoners van de woongroepen en voor nog thuiswonende kinderen en ondersteuning thuis voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en voor hun families. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland. Door middel van uw bijdrage ondersteunt u deze zorg.



JEMIMA

25 december, Kerst, is de diaconiecollecte bestemd voor Okkernotes, een netwerk van hoop in Senegal. Jowan en Lieneke Okker (Lieneke is de zus van diaken Coert van Dis) zijn twee jaar geleden aan de slag gegaan in Senegal voor CAMA Zending Nederland. Samen met hun drie kinderen Mozes, Phebe en Alef vertrokken ze naar de hoofdstad van Senegal: Dakar. Sinds



2006 is daar een internationaal team van CAMA Zending actief welke ze gaan ondersteunen. Ze voelen zich geroepen om Jezus' liefde en vrijheid te delen met de bevolking van Senegal en hen in contact te brengen met de persoon Jezus Christus. Met uw gift steunt u dit werk, zie voor meer informatie over dit project: <https://www.okkernotes.com>.

Zondag 26 december collecteert de diaconie voor 'Kinderen in de knel'. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

**kerk
in actie**

JEUGDWERK



Crèche

Er is elke zondag crèche voor de jongste kinderen van 0 – 4 jaar in de Open Hof! Er is tijd om met elkaar te spelen en te luisteren naar een verhaal. De ouders kunnen de dienst in de kerk bijwonen, welkom!

Kindernevendienst 1

Elke zondag gaan kinderen van 4 – 10 jaar naar de nevendienst. Er is een groep mensen die de nevendienst om de beurt leiden: Jantine & René, Mariëtte, Sifra, Annemijn, Elian, Esther, Hedy, Henriëtte, Leonard, Nadieh, Nel, Patricia, Renske en Ronald hartelijk bedankt voor jullie inzet en belangrijke werk voor de nevendienst!

Kindernevendienst 2

Mariëtte Duijster zou tijdelijk de kindernevendienst gaan coördineren, wat een paar maanden moest zijn, werd een paar jaar. @Mariëtte: hartelijk bedankt voor al je werk voor de kinderen!

Kindernevendienst 3

Sifra van der Weegen gaat de kindernevendienst coördineren. Ze wordt hierin bijgestaan door Jantine Vos.

Het regelen van de kinderen die de kaarsjes aansteken voorafgaand aan de dienst, wordt vanaf december geregeld door Sonja van Dis.

Lichtjestocht

Ook dit jaar is er weer een lichtjestocht door de vesting van Heusden!

Het belooft een mooie wandeling voor jong en oud te worden!

De wandeling kan vanaf vrijdag 17 december op elk tijdstip gelopen worden (start bij de kerk).

De kerk is open op:

Vrijdag 17 december	van 16.00 – 20.00 uur
Zondag 19 december	van 16.00 – 20.00 uur
Woensdag 22 december	van 16.00 – 20.00 uur
Donderdag 23 december	van 16.00 – 20.00 uur
Vrijdag 24 december	van 16.00 – 19.15 uur



Zondag 19 december om 17.00 uur lopen we samen de tocht en zijn er live acts te zien! (Dit alles mits de dan geldende Coronaregels dit toelaten!)

Gastheren en gastvrouwen gezocht in de kerk tijdens de Lichtjestochten

Wat kijken we ernaar uit, om een prachtige lichtjestocht te organiseren door Heusden waarbij onze kerk open kan zijn! Dit kan alleen als er voldoende mensen mee willen helpen ín de kerk. Gewoon hartelijk aanwezig zijn, bezoekers te woord staan en soms een beetje op weg helpen. Wie een paar uurtjes beschikbaar is: welkom! We hopen op ruim voldoende aanmeldingen, zodat alles goed verloopt!
E-mail: NelRijneveld@hotmail.com

Adventsproject: *Een Kerststamboom.*

Voor de kinderen is er de komende adventsperiode weer een project bedacht en voorbereid door onze jeugdleiders. Voor in de kerk komt een gestileerde kerstboom te staan, die de kinderen op iedere adventszondag verder versieren met symbolen die verwijzen naar de stamboom van Jezus. Op eerste advent worden dat appels die verwijzen naar de allereerste vader en moeder: Adam en Eva. Op tweede advent komen er schaapjes in de boom te hangen die verwijzen naar aartsvader (en herder) Abraham en aartsmoeder Sara. De kroontjes die op derde advent in de boom worden gehangen wijzen naar twee koninklijke voorouders van Jezus: David en Bathseba. Op vierde advent verwijzen de hartjes naar Jozef en Maria. En de kroon die op Eerste Kerstdag op de boom wordt gezet verwijst natuurlijk naar koning Jezus! (Marian Bok en FWV)

Podcast

Er worden een aantal Podcasts uitgebracht door de EO en IZB die zeer de moeite waard zijn om te beluisteren:

Eerst Dit is een dagelijkse bijbelpodcast voor thuis of onderweg. Elke dag 7 minuten bijbellezing en overdenking. Luisteren helpt je om in je drukke leven te groeien in geloof in God en het volgen van Jezus.

<https://open.spotify.com/show/6UKivY62F1Bt1AbtVki0DF?si=oHybi9gtQqSVrkMyasjoCQ>

Dit is de Bijbel is de podcast die je meeneemt in de fascinerende wereld van het meest gelezen boek ooit. Met elke week een eerlijk gesprek over de mooie, moeilijke en merkwaardige kanten van de Bijbel. Elke aflevering praat journalist David Boogerd met een expert over de Bijbel.

<https://open.spotify.com/show/0oDH5uAV5EVp9GKjEnlVOo?si=zCVbDQfWQbm0PWSB60fzhQ>

OVERIGE BERICHTEN



Vrijwilligers gezocht



Iedere 1^e woensdag van de maand halen we namens de Protestantse gemeente Heusden het oud papier op in Heusden en Oud-Heusden. Dat levert ons als kerk jaarlijks een mooi bedrag op. Dit lukt uiteraard niet zonder de hulp van vrijwilligers. Het ophalen start om 18.00 uur en duurt max. 2 uurtjes. Doordat een aantal vrijwilligers zijn gestopt, zijn we dringend op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers. Ben je één of meerdere woensdagavond (en) per jaar beschikbaar, neem dan contact op met Henriette Besemer tel. 0416-693902/06-11242813 of email: fam.besemer@outlook.com

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het januarinumnummer van Vigilante, kunt u tot en met dinsdag 21 december inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden, T 0416-662170. Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl

AGENDA



woensdag	1- dec	Bijbelgesprekskring	Open Hof	10:00 uur
dinsdag	7- dec	Spirit	Bovenzaal	19:00 uur
woensdag	15-dec	spirit	Bovenzaal	19:00 uur
dinsdag	21-dec	spirit	Bovenzaal	19:00 uur
woensdag	29-dec	Maandelijks Avondgebed	Koor van de Kerk	19:15 uur





Predikant : Ds. F.W. Verbaas, Pelsestraat 8, 5256 AT Heusden. T: 0416-531663.
E: fw.verbaas@hetnet.nl

Scriba (secretaris van de kerkenraad): Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl

Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden: Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden

Kosterij en de Open Hof

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en
Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: kosterij@pgheusden.nl
Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden, T: 0416-662497

Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754 Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl

Kerkelijke ontvanger: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden. T. 06-14 696604 ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden.
E. kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl

Diaconie: (ook voor aanvragen kerktelefoon en CD-opnames van diensten)
Dhr. D.J.C. Broer, Molenhof 18, 4261 XD Wijk en Aalburg.
T: 06-27 55 12 01/ 0416-69 38 88 RABOBank:NL07RABO0121706605

ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) Voorzitter:
Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.

HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar): Penningmeester: Kora Mes, Gerard van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden

Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.

Nel Rijnveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com

Cantorij: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden.
T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com