



Het Pinksterfeest heeft een begin, maar geen eind

Met Pinksteren vieren wij het feest van Gods Geest die ons mensen helpend nabij is. Een feest vol symboliek: het gaat over geest, over vuur, over wind... ongrijpbaar en tegelijk zo concreet.

Er gebeurt iets in en met mensen:

zij worden geraakt door die Geest die waait waar Hij wil,
die door zijn gaven mensen nieuw leven inblaast,
die verwarmt wat is verkild en mensen doet herademen.

Pinksteren is daarom: God zien gebeuren, terwijl je alleen maar mensen ziet.

Pinksteren is: het goede aan het licht zien komen waar je ziet dat mensen
voor elkaar in vuur en vlam beginnen te raken.

In het begin riep God al: 'Er zij licht'.

Niet voor zichzelf riep God om licht, maar voor ons mensen.

Een soort gebed van God voor ons met een bijzondere inhoud:
dat wij voor elkaar geen duister zullen zijn, maar licht.

Pinksteren is telkens weer: een handvol mensen bij elkaar zien die dat opnieuw ontdekken.

En de tijd na Pinksteren: dezelfde mensen die gaan doen wat ze ontdekt hebben.

Pinksteren is het verjaardagsfeest van de kerk vieren. Een dag in het jaar.

Pinksteren is dagelijks biddend danken - in de kleine en de grote kring- dat God mij het leven inblaast, mij verwarmt, mij omringt met zijn liefde en kracht.

Daarom:

Dank U, H. Geest,
want ik heb uw *wijsheid* nodig,
al was het maar
om dankbaar te zijn voor alles wat ik heb gekregen.

Dank U, H. Geest,
want ik heb uw *inzicht* nodig,
al was het maar
om in te zien dat ieder mens ertoe doet.

Dank U, H. Geest,
want ik heb uw *raad* nodig,
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.

Dank U, H. Geest,
want ik heb uw *kennis* nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, H. Geest,
want ik heb uw *eerbied* nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, H. Geest,
want ik heb uw *geloof* nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor al uw gaven,
Bovenal voor uw *inspiratie*.
Dank U dat U naar ons toe gekomen bent
en dat steeds blijft doen
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn.

Amen.

Ds. L. van Wingerden



Zondag 5 juni, Pinksteren

10.00 uur Ds. A. van der Dussen, Vlijmen

17.00 uur Ds. E.J. van den Brink, Genderen

Collecten: 1. St. De Ondergrondse Kerk

2. Beeld en Geluid

3. Project Groen en Warm

Crèche: Anita Timmermans

Vrijdag 10 juni, Viering Heilig Avondmaal in Huize Antonius

16.00 uur Ds. L. van Wingerden, Den Bosch

Zondag 12 juni, Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur Ds. S. Jumelet, Zaltbommel

17.00 uur Ds. P. van Midden, Bergambacht

Collecten: 1. Werelddiaconaat

2. Onderhoud Kerkgebouw

3. Project Groen en Warm

Crèche: Marian Schouten en Ilse Schouten



Zondag 19 juni

10.00 uur Ds. J. Dubbink, Uithoorn

Collecten: 1. Plaatselijk Diaconaat

2. Plaatselijk Kerkenwerk

17.00 uur Dr. C. Huisman, Apeldoorn. Jeugddienst

Collecten: 1. Red een Kind

2. Plaatselijk Kerkenwerk

3. Project Groen en Warm

Crèche: Elly van Meel en Emely van Meel

Zondag 26 juni

10.00 uur Drs. R.D. van Schouwen, Honselaarsdijk

17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk, m.m.v. Vocht, Amersfoort

Collecten: 1. Stichting De Hoop

2. Instandhouding Predikantsplaats

3. Project Groen en Warm

Crèche: Winanda Smits

*Tijdens elke morgendienst: voor kleine kinderen crèche in de Open Hof.
Voor schoolkinderen tot en met groep 6: nevendienst tijdens de preek*



Pinksterontbijt in de Open Hof

Bij deze Vigilante wordt een mooie ansichtkaart bezorgd, vanwege Hemelvaart en Pinksteren. Met dank aan alle bezorgers! Op de voorkant staat een mooi gedicht en achterop is informatie te vinden over het pinksterontbijt op eerste pinksterdag in de Open Hof. Vorig jaar hadden de kinderen de primeur en hebben samen ontbeten voorafgaand aan de feestelijke kinderdienst die vanwege corona in De Open Hof werd gevierd. Het was een heel blij en goed samenzijn. Hoe mooi zou het zijn, dit uit te breiden: nu het kán is iedereen die wil heel hartelijk welkom om gezellig mee te komen ontbijten om samen de dag te beginnen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de onkosten, maar dat mag geen belemmering vormen. Heel graag tot ziens in De Open Hof op zondagmorgen 5 juni.

Lied op de ansichtkaart

Een van de kinderen merkte teleurgesteld op, dat de paasgroet van vorig jaar wel veel mooier was. Toen kwam er een lied, als de QR-code gescand werd, nu 'gewoon allemaal letters en verder niks'. We hebben het in onze oren geknoopt en gezorgd, dat er nu wel een mooi lied te bekijken en te beluisteren is via de QR-code achterop de kaart.

Evensong.

Op 26 juni zal 's middags om 17.00 uur in de Catharijnekerk in Heusden de eredienst het karakter hebben van een Evensong. Ds. G. van der Linden uit Waalwijk zal hierin voorgaan. Vocaal ensemble Voxtet uit Amersfoort verleent haar muzikale medewerking. **Wat is een (choral) evensong?**

De evensong is een vorm van getijdengebed en is ontworpen tijdens de Engelse Reformatie in de zestiende eeuw. De wortels van de getijden liggen in de vroege kerk. Het dagelijks gebed van de eerste christengemeenten was ontleend aan de joodse tempeldienst in Jeruzalem. De psalmen namen een belangrijke plaats in. Het zogenaamde getijdengebed kreeg een vaste vorm in de kloosters en kende achtverschillende gebedsmomenten verspreid over de dag. Na de Reformatie in Engeland bracht Aartsbisschop Thomas Cranmer het aantal gebedsmomenten terug naar twee per dag: een ochtendgebed en een avondgebed. In de evensong voegde hij de getijden 'vespers' en 'completen' samen tot één viering. Zo komt het dat in de evensong zowel het Magnificat (de lofzang van Maria) als het Nunc dimittis (de lofzang van Simeon) klinkt. De evensong kreeg in 1662 zijn uiteindelijke vorm. Ongeveer vijfendertig jaar geleden is de choral evensong overgewaaid naar Nederland. De Schola Davidica in Utrecht was één van de eerste koren dat deze vorm van getijdenliturgie eens per maand ging uitvoeren. Sindsdien worden er in Nederland in veel kerken choral evensongs gehouden. Voor de



Protestantse Gemeente in Heusden is dit een eerste kennismaking met dit muzikale avondgebed uit de rijke Anglicaanse traditie.

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE



CATECHESE EN GESPREKSKRINGEN



Avondgebed in het koor van de kerk op 29 juni

Op woensdag 29 juni, is er weer een avondgebed in het koor van de kerk. De bijeenkomst wordt ook uitgezonden via het youtube kanaal van onze gemeente, maar het is ook heel goed, erbij te zijn in de kerk! Iedereen is van harte welkom. Het avondgebed volgt een vaste liturgie, waarin gezongen wordt, een Psalmgebed gelezen, een Schriftgedeelte, we zijn stil en we bidden en danken samen. Ook worden de gebedsonderwerpen meegenomen die in het voorbedenboek genoteerd staan. Vooral de bezoekers van de Open kerk dragen tot op heden regelmatig een gebedsonderwerp aan. Wanneer hen verteld wordt, dat er aan hen gedacht wordt, tijdens het avondgebed doet dat zichtbaar goed. Ook onze gemeenteleden worden uitgenodigd het voorbedenboek te gebruiken. Het ligt gereed op de tafel achterin de kerk. De aanvang van het maandelijks avondgebed is 19.15 uur en het duurt ongeveer een half uur.

UIT DE KERKENRAAD



Beroepingswerk

In de laatste kerkenraadsvergadering is de taakstelling besproken voor de op te richten beroepings-commissie. Deze is vastgelegd in een taakomschrijving, die door

de gehele kerkenraad is goedgekeurd, na enkele aanpassingen. Ook de beroepingscommissie is op voordracht van de kerkenraad samengesteld, bestaande uit vier kerkenraadsleden en drie gemeenteleden. Allen hebben inmiddels positief gereageerd en willen met enthousiasme plaatsnemen in de commissie.

De gemeenteleden zijn: Ad Vaarties, Nel Rijnveld en Dick Spek. Uit de kerkenraad nemen plaats in de commissie: Willy van der Laan-Koemans, Marian Bok, Albert Sanders en Gijs de Hoop. De kerkenraad wenst ze veel wijsheid en succes, maar bovenal Gods Zegen, in deze moeilijke maar heel belangrijke opdracht. Door gemeenteleden zijn al verschillende namen van voorgangers gemeld, deze worden doorgestuurd naar de beroepingscommissie.

VAN DE DIACONIE



Uitslag examens middelbare scholieren

De uitslag van de examens staat weer voor de deur. Dit jaar was voor de examenkandidaten ook weer een bijzonder jaar en ook de uitslag wordt bijzonder. Voor de meeste examenkandidaten wordt op 9 juni de uitslag bekend gemaakt, maar voor sommigen kan dit ook op 1 juli zijn. Heel graag willen we met onze jeugd meeleven en dit onderstrepen met een attentie namens onze gemeente. Bij diaken Henriëtte Redeker (hjred68@gmail.com / 06-8359 6388) kunnen de namen gemeld worden van jongeren die de uitslag van hun examen ontvingen. Als we allemaal een beetje opletten, wordt niemand vergeten!

Oproep kerkauto

Corona is nog niet geheel uit beeld en we weten niet hoe een en ander zich verder dit jaar gaat ontwikkelen. Toch de oproep om als u de komende (zomer)periode naar de kerk wilt en zonder vervoer zit, dit tijdig aan te geven bij diaken Maryse Vos (tel: 06-4435 6394). Dank u wel.

Welkom aan tafel

In de maand juni is er twee keer Welkom aan tafel in De Schakel te Oudheusden. Op donderdag 2 en op donderdag 23 juni hopen we alle gasten weer te ontmoeten aan tafel bij WAT voor een gezellig samenzijn rond een smakelijke maaltijd. De maaltijd van 23 juni is de laatste voor de 'zomerstop'. De kookploeg heeft voor die laatste maaltijd een extra feestelijk menu bedacht. Vanaf 17.00 uur wordt een welkomstfrisdrankje geserveerd en de maaltijd wordt om 17.30 uur geopend. De eigen bijdrage is onveranderd €5,00. Bij verhindering is het belangrijk om Bep en Joke in te lichten, tel. 662510.

Een bericht voor alle vrijwilligers van Welkom aan tafel

Wat was het weer fijn, met elkaar bezig te mogen zijn in De Schakel voor WAT en wat weten we nu wat we al die maanden gemist hebben! Toen het rooster gemaakt werd, waren we misschien daardoor iets té enthousiast en lieten het te

lang doorlopen. Dit betekent, dat de WAT van juli die ingepland stond, doorgestreept moet worden op het schema. Nu er toch gestreept moet worden: in het rooster staat een verkeerd telefoonnummer van Hennie de Waal. Graag even veranderen in 662568. In september hopen we de draad weer op te pakken. In de volgende editie van Vigilante komen de data van het najaar, als Gerrit ze heeft kunnen vastleggen. Heel blij zijn we met de hartelijke samenwerking met Jean-Pierre, de beheerder van het buurthuis en met alle belangeloze hulp van velen! Hartelijk dank!

Open Emmaüskoffiemorgen

Op donderdag 16 juni is er weer een Open Emmaüskoffiemorgen in de consistorie van de kerk. Deze ochtenden zijn bedoeld voor iedereen, om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten rond een kopje koffie of thee. Het eerste kopje wordt om 10.00 uur geschonken en rond 11.30 uur wordt de morgen afgesloten. Meestal wordt er aan de hand van een thema met elkaar gesproken en naar elkaar geluisterd. Het is mooi, om zo contact te onderhouden. Van harte welkom! De deur van de kerk is open vanaf 9.45 uur. Wanneer u vervoer nodig hebt, kunt u bellen naar fam. Van den Oever, tel. 662510.

VAN DE KERKRENTMEESTERS



Openstelling van de kerk in de zomermaanden

Binnenkort is de kerk weer open tot en met de Open Monumentendag voor bezoekers die zomaar even aankomen, een poosje in een bank zitten of het historische gebouw willen bekijken. Op woensdagmiddag en zaterdagmiddag is de kerk open van 13.30-16.30 uur dankzij onze gemeenteleden die gastheer en gastvrouw kunnen zijn. We zijn er blij mee en hopen veel bezoekers te mogen ontvangen! In juli en augustus wordt er op zaterdagmiddag regelmatig gemusiceerd, dat wordt nog extra gepubliceerd in de zondagsbrief en de sociale media.

GIFTEN EN GAVEN



Ontvangen giften

Ouderling Willy van der Laan heeft een gift ontvangen van € 20,00 voor Welkom aan tafel. Ouderling Anita de Hoop ontving op huisbezoek € 15,00. Via ouderenpastor Ada Nederlof ontvangen een gift van € 10,00 ook in januari ontving zij € 10,00. Beide giften ten bate van onze kerk. Via de H.V.D. ontvangen 2 x € 10,00 bestemd voor de H.V.D. Per bank is een gift van € 300,00 ontvangen en een gift van € 10,00 wat via oud papier ophalen als gift was ontvangen. Hartelijk dank voor al deze giften!

Gehouden collecten

De hierna vermelde totaalsommen van april 2022 jl. zijn onderwerp van de afgesproken verdeling 35% college van Diakenen / 65% college van Kerkrentmeesters: Per bank en 'Mollie' noteerden we een totaalbedrag van € 1.030,00, hetgeen inhoudt € 360,50 voor het college van Diakenen en € 669,50 voor het college van Kerkrentmeesters. Daarnaast is voor alleen het college van Kerkrentmeesters nog een bedrag van € 50,00 per bank binnengekomen.

Tijdens de kerkdiensten werd in april 2022 een totaalbedrag van € 2.503,85 ingezameld. Dit bedrag was inclusief voor college van Diakenen: € 342,80 avondmaalscollecte t.b.v. Spangen van 15-4-2022, € 34,20 bijdragen kindernevendienst en € 31,80 bijdragen offerblokken. Resteert voor de afgesproken verdeling 35/65 € 2.095,05: voor college van Diakenen € 733,27 en voor het college van Kerkrentmeesters € 1.361,78. Aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze inkomsten voor "De Kerk" zeggen wij (Diakenen en Kerkrentmeesters) hartelijk dank!

Komende collecten

De zendingscollecte op eerste Pinksterdag 5 juni is bestemd voor het door de ZWO gekozen project Lebone Village, Bloemfontein, Zuid Afrika. Lebone Village is

een christelijke kindertehuis, gelegen net buiten Bloemfontein in de Provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. Het personeel van het kindertehuis vangt aidswezen op, geven onderwijs, voedsel en medicijnen aan deze kinderen maar ook aan kinderen uit de buurt die door armoede geen

regulier onderwijs kunnen volgen. Verder geven ze vaktrainingen aan mensen uit de buurt, zodat ze zelfredzaam worden en een baan kunnen gaan zoeken. Wij bevelen we deze collecte van harte bij U aan!

In de dienst van zondag 12 juni collecteren we voor het werelddiaconaat.

Kinderen die samen buitenspelen met de dreiging dat er een bom kan vallen. Met de gedachte dat ze vanavond geen eten zullen hebben. Voor veel kinderen is het leven op een veilige plek alleen nog maar een herinnering. Ze leven in instabiele gebieden waar bijvoorbeeld een oorlog of hongersnood

is. Kinderen zijn kwetsbaar en de kans is groot dat zij slachtoffer worden van misbruik en uitbuiting. World Vision is al 70 jaar gespecialiseerd in het beschermen van de meest kwetsbare kinderen en mensen in nood, op alle mogelijke manieren. In 100 verschillende landen bereikt World Vision jaarlijks

miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. Het is de missie van World Vision om de meest kwetsbare kinderen op deze wereld – van alle achtergronden en op de gevaarlijkste plekken – in staat te stellen uit armoede op te staan en de vreugde van een veranderd leven te ervaren. Dit doen ze met hart en ziel omdat ze geïnspireerd zijn door Jezus.

*In de **ochtenddienst** van zondag 19 juni* is de collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaat. Nog steeds is er hulp nodig voor enige gezinnen en personen die om geheel uiteenlopende redenen (tijdelijk) financiële of maatschappelijke problemen hebben gekregen. Mensen in onze naaste omgeving, die we niet in de kou kunnen laten staan. Daarom staat de diaconie altijd klaar om daar waar nodig, acute nood te lenigen en vervolgens te zoeken naar structurele oplossingen. Uit ervaringen hebben we geleerd dat het al belangrijk is om een "maatje" te zijn voor deze mensen. Natuurlijk wordt binnen het plaatselijk diaconaat ook aandacht besteed aan ziekenzorg, ouderen en gehandicapten werk en wordt ook de jeugd binnen onze gemeente niet vergeten.



*In de **middagdienst** van zondag 19 juni* zal tijdens de jeugddienst gecollecteerd worden voor Red een kind. Red een Kind zet zich in om kinderen een kansrijke toekomst te geven. Waarom? Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. En dat terwijl er soms heel weinig nodig is om het verschil te maken. Die werkelijkheid is niet te verteren! Met financiële steun kan Red een Kind de leefomstandigheden en kansen van kinderen in armoede verbeteren. Op dit moment strijdt Red een kind tegen armoede in Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Congo (DRC) en India. Red een Kind is geïnspireerd door het christelijk geloof, heeft oog voor kinderen en helpt hen in hun eigen omgeving. Elk kind is een uniek geschenk van God. Van harte aanbevolen.



Zondag 26 juni is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting De Hoop. Stichting De Hoop is een instelling voor evangelische hulpverlening. Depressie, angsten, verslavingen... Het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. De Hoop biedt hulp, zowel bij milde als bij ernstige problematiek. Als het gaat om psychische problemen of verslavingsproblemen, of een combinatie van beiden. Er zijn poliklinieken in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. De Hoop biedt deskundigen die bewogen zijn vanuit de liefde van Christus! De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Wij hopen op uw bijdrage te kunnen rekenen.



KOMEN EN GAAN





Er staan veel gave activiteiten te gebeuren in juni, dit mag je niet missen!

- Allereerst wordt de kerkdienst tijdens Pinksteren op 5 juni weer een prachtig feest, zorg dat je erbij bent!
- Op 11 juni gaat de kidsclub gezellig een dagje uit!
- Op 11 en 12 juni is het grandioze, niet te evenaren kamp er weer! Dit is voor jongeren vanaf 10 jaar. De 10-12-jarigen hebben een apart programma, de anderen kiezen tussen de EO-jongeredag gaan of het doen van andere activiteiten.
- Op 19 juni is er weer een echte jeugddienst waaraan iedereen mag meewerken door middel van zingen, dansen, acteren etc. etc! We starten die dag om 14.00 uur met oefenen, daarna eten we met elkaar wat lekkers en om 17.00 uur is iedereen welkom in de dienst!

Meer informatie over alles volgt nog!

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder vrijwilligers, dus als je zin en tijd hebt, dan horen we dit graag van je, welkom! jeugdouderling@pgheusden.nl



OVERIGE BERICHTEN

Lieve gemeente van Heusden,

Wat hebben jullie op zondag 24 april mijn vrouw en mij een warm welkom bereid in de kerk en in De Open Hof! Geweldig! De hartelijke woorden al bij de afkondigingen, de medewerking van de cantorij, de koffie met gebak na de dienst, plus de mogelijkheid om met familieleden in De Open Hof te lunchen. Dank, dank jullie wel! Het was een dag met een dubbel gevoel: dankbaarheid, omdat ik een halve eeuw dominee mocht zijn, na op 14 april 1972 in de kerk van Heusden te zijn bevestigd als predikant voor het jeugdwerk in de Classis Heusden. Maar ook: weemoed, omdat ik na deze dienst geen diensten meer leiden zal. Allerlei lichamelijke ongemakken maken het mij steeds lastiger om te doen wat ik zoveel jaren bijna probleemloos prima aankon. Het is niet anders. Samen hopen we nog een mooie, rustige tijd te kunnen beleven. Het ga u goed, naar lichaam en ziel, op weg naar de Grote Toekomst! Mede namens mijn vrouw, ds. André F. Troost, Ermelo

INLEVEREN KOPIJ



Kopij voor juli/augustusnummer van Vigilante, kunt u tot en met dinsdag 21 juni inleveren bij Gijs Bouman, Putterstraat 38A te Heusden, T 0416-662170. Liefst via e-mail g.a.bouman@freeler.nl

AGENDA



Donderdag	2 juni	Welkom aan Tafel
Zondag	5 juni	Pinksterontbijt
Zaterdag	11 juni	Super Gezellig Jeugdkamp
Donderdag	16 juni	Open Emmaüskoffiemorgen
Donderdag	16 juni	Open Cirkel (Afsluitende avond)
Donderdag	23 juni	Welkom aan Tafel
Woensdag	29 juni	Avondgebed in het koor van de kerk

**Predikant** : Vacant.

Bijstand in het pastoraat: Ds. L. van Wingerden uit `s-Hertogenbosch.

E: predikant@vanwingerden.com T: 073-6418237**Scriba (secretaris van de kerkenraad)**: Huib de Waal, Rubensstraat 9 5156 AK Oudheusden. T: 0416-662568, E: scriba@pgheusden.nl**Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Heusden**: Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. T: 0416-202573
Postadres: Postbus 34, 5256 ZG Heusden**Kosterij en de Open Hof**

Kosterij: Connie Honcoop (T: 06-15094594) en

Wilco Honcoop (T: 06-54635187). E-mail: kosterij@pgheusden.nl

Open Hof: Breestraat 10, 5256 ED Heusden.

Kerkrentmeesters: Secretariaat: Postbus 34, 5256 ZG Heusden Tel: 0416-859754 Email: kerkrentmeesters@pgheusden.nl**Kerkelijke ontvanger**: Rita Morelissen, Van Deelenstraat 98, 5156 AT Oudheusden. T. 06-14 696604T ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61; RABO Bank: NL37 RABO 01217 07520 t.n.v. Protestantse Gemeente te Heusden. E. kerkelijk.ontvanger@pgheusden.nl**Diaconie**: Maryse Vos, Nieuwstraat 5, 5256 BB Heusden T: 06-44356394
(ook voor aanvragen kerktelefoon, CD-opnames en kerkauto)
RABOBank:NL07RABO0121706605**ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)** Voorzitter:
Hannelore Hartgers, De Wiek 26, 4261XR Wijk en Aalburg
Tel 0616952524. RABOBank: NL07RABO0121706605 t.n.v. diaconie o.v.v. ZWO.**HVD (Hartelijk, Vriendelijk, Dienstbaar)**: Penningmeester: Kora Mes, Gerard van Oostromstraat 29, 5156 AV Oudheusden. T: 0416-662936.
Banknummer NL35RABO0121717062 ten name van HVD Heusden**Verkoop bijbels, kinderbijbels, liedboeken enz.**Nel Rijnneveld-van Ginkel, T: 0416-691981. E: nelrijneveld@hotmail.com**Cantorij**: Secretaris Wim Roosenbrand, van Deelenstraat 124, 5156 AT Oudheusden.
T: 0416-663391 E: kasroos1@gmail.com